BẢN ĐỐ HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI



ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH ĐÁNG BỘ XÃ PHỔ PHONG, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẨNG NGÃI

LICH SỬ

ĐẦU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ PHỔ PHONG

> 1929 - 1975 (SO THÃO)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẨNG NGÃI 1992 324.25970, 553 L 302 S

ĐÁNG CÔNG SÁN VIỆT NAM BAN CHẨP HÀNH ĐÁNG BỘ NÃ PHỔ PHONG, HUYỆN ĐỰC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÂI

LỊCH SỬ

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ PHỔ PHONG 1929 - 1975

(SO THÁO)

DIA CHILSS

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẨNG NGÁI 1992



			84
			##
	126.4		

CHÍ ĐẠO NỘI DỤNG

- Ban tuyên huấn huyên ủy Đức Phổ
- Ban thường vụ đẳng ủy xã Phố Phong

BIÊN SOAN

Trần Đức Cảnh

CUNG CÁP TƯ LIỆU

Hoàng Van Bảy, Trương Bút, Nguyễn Thị Diệp, Phạm Đông, Nguyễn Lựu, Huỳnh Văn Lệ, Nguyễn Thị Nga, Huỳnh Quang Phương, Nguyễn Thiệu, Bùi Quang Thông, Nguyễn Xuân Thái.

SửA CHỮA BẢN THẢO

Nguyễn Ngọc Oanh



LỜI NÓI ĐẦU

PHổ PHONG, xưa kia vớn là một vùng đất gồm các làng nhỏ, nhân dân sống nghèo khố đười chế độ áp bức, bốc lột của phong kiến và để quốc, nhưng cũng là một vùng có truyền thống rất đáng tự hào.

Thiên nhiên và đời sống xã hội ở đây đã hun dúc nên nhiều thể hệ, những con người cần củ, dũng cảm, trung thực, trọng chính nghĩa, kiến cường chống áp bức, bất công.

Từ ngày thực dân Pháp đặt chân lên dất Quảng Ngài và củ nước, nhân dân Phổ Phong sát cánh với nhân dân huyện Đức Phổ cùng như toàn tỉnh không ngừng dừng lên chống để quốc và tay sai đầu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

Sự ra đời của Đảng mở đầu một thời kỳ mới trong lịch sử dân tớc ta, thời kỳ phong trào cách mạng của quần chúng được soi sáng bằng ý thức hệ mới, đường lới cách mạng mới, thời kỳ liên tiếp giành thắng lợi.

Lịch sử dấu tranh cách mạng của dân tộc nói chung và của nhân dân Phố Phong nói riêng, dưới ảnh hưởng của tư tướng Mặc - Lê nin bất dầu từ cuộc vận động thành lập Đẳng bộ Đảng cộng sản Việt nam tính Quảng Ngãi vào năm 1926 mà Phố Phong được vinh dư là một trong những cái nổi của phong trào. Đây là nơi ra đời và hoạt động của những tố chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Ngãi, là quê hương và nơi hoạt động của nhà cách mạng có vai trò trọng yếu trong sự thành lập Đảng bộ tính, đồng thời là Bí thư đầu tiên của tính: đồng chỉ NGUYÊN NGHIÊM.

Nghiên cửu và biên soạn lịch sử đầu tranh của Đảng bộ và nhân dân Phổ Phong là việc làm rất cần thiết nhằm góp phần năng cao sự hiểu biết về truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, dâng viên và nhân dân trong xã, đồng thời có tác dụng góp phần vào công tác nghiệt cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc nói chung.

Từ năm 1984, chấp hành chủ trương của huyện ủy Đức Phố, Đảng ủy xã đã cử người phụ trách việc sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã.

Trong quá trình nghiên cứu và biên soạn, các đồng chí biên tập đã dựa vào ngườn tư liệu và các công trình nghiên cứu về lịch sử Đảng, lịch sử chiến tranh nhân dân của tính Quảng Ngãi và huyện Đức Phố. Nhưng một phần rất lớn là căn cử vào những tư liệu do các đồng chí cách mạng lão thành của quê hương cung cấp. Loại tư liệu này rất quỳ nhưng cũng có mặt hạn chế về tính chính xác, phải mất nhiều công phu phân tích, so sánh đối chiếu mới sử dụng dược.

Sau một quá trình làm việc, với nhiều có gắng của các đồng chí biên tập, đến nay cuốn sách đã biên soạn xong, được thông qua và bổ sung trong các cuộc hội thảo của xả, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo của huyện và xã, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng của huyện. Ban chấp hành Đảng bộ xã quyết định cho cuốn sách ra mắt cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Cuốn Lịch sử dấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phố Phong (sơ thảo) ghi lại có hệ thống quá trình ra đời và hoạt động của Đảng bộ xã và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân trong xã từ ngày Đảng bộ ra đời đến ngày kết thúc cuộc khẳng chiến chống Mỹ cứu nước trên quê hương Phố Phong.

Thông qua những sự kiện lịch sử, cuốn sách nói lên truyền thống cách mạng của quê hương, khơi dây niễm tự hào của nhân dân, đồng thời gợi ra những điều suy nghi bố lich cho sư nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên xã nhà hiện nay. Cuốn sách này cẽ là tài liệu giáo dực truyền thống cách mạng cho thế hệ hiện nay và các thế hệ mai sau, trước hết là cho cán bộ, dáng viên và thanh niên trong xã.

Ban chấp hành Đảng bộ xã mong rằng, toàn Đảng bộ và đồng bào trong xã hãy đọc kỹ cuốn sách này, tìm trong cuốn sách những điều cần thiết cho sự suy nghỉ và hành động của mình trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay, mà trách nhiệm được đặt ra cho mỗi người con của Phổ Phong la đoàn kết, chiến đấu, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ cuộc sống tự đọ, hanh phúc trên quê hương, đười sự lãnh đạo của Đảng.

Do những khó khăn về sưu tâm tài liệu và hơn chế về nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong các đồng chí và đồng bào trong xã nhà cùng bạn đọc góp ý cho cuốn sách, cung cấp tư liệu mới, giúp chúng tới bổ sung, hoàn chính cuốn lịch sử đầu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phổ Phong.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ PHỔ PHONG

		ī



CHUONG I

PHÖ PHONG - ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI V... TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG.

Xã Phố Phong nằm về phía tây bắc của nuyện Đức Phố, một huyện phía: nam của tính Quảng Ngãi, tiếp giáp với 4 xã ngoài huyện: Đức Lân, huyện Mộ Đức về phía bắc; Hành Tín, huyện Nghĩa Hành về phía tây bắc; Ba Thành và Ba Động, huyện Ba Tơ về phía tây, và hai xã trong huyện: Phố Nhơn về phía nam và Phổ Thuận về phía đông. Diện tích tự nhiên khoảng 20 km²

Phố Phong là xã hợp nhất từ 6 làng (ấp) củ của thời Pháp thuộc gồm: Tân Phong ⁽¹⁾, Hùng Nghĩa, Vạn Lý, Vinh Xuân ⁽²⁾ Gia An ⁽³⁾ và Hiệp An. Đất đại Phổ Phong nằm giữa là một vùng thung lũng có nhiều quả núi bao bọc như núi Lớn, núi Đất thuộc dãy Trường Sơn về phía tây tây bắc; núi Màng Tăng ở tây nam, núi Thụ ở đông bắc; núi Xương Rồng - Chóp Vung ở phía đông; sông Trà Câu, một con sông nhỏ chây qua phía nam của xã, xuống Phổ Thuận, Phổ Quang đổ ra của biển Mỹ Â.

⁽¹⁾ Trước gọi là Tân Hội

⁽²⁾ Trước gọi là Trường Xuân

⁽³⁾ Trước là Gia Ngọc

Phố Phong thời thuộc Pháp là vùng nông thôn nghèo khố. Trùm lên thôn xóm là những lũy tre, trên đó nổi lên một vài mảng xanh đặm của các khu rừng nhỏ rộng từ 2 đến 3 ha, với nhiều cây cổ thụ và đây leo rậm rạp gọi là "cấm", như cấm Tràm, cấm Gò Lua ở Hiệp An, cấm Bà Trang ở Gia An v.v... Ở các thôn xóm rải rác có những cây cổ thụ hàng trăm năm như cây đa Cán Dù ở phía đông; cây si Bà Ân, cây Cây xóm mới Hiệp An; cây Sộp ở Tân Phong v.v... Ngoài ra còn nhiều cụm cây bóng mát ven đường. Từ Quán Thừa (cây số 7) trở lên đèo Đà Chát (cây số 15) và ngược bờ sông Trà Câu là dài rừng rậm. Tại Quán Thừa, thường xuyên có nhiều khách đi đường qua lại làm nghệ rừng, buôn bán dừng lại nghị chân. Tại đây, khách có thể đi về ba phía: ngà phía nam về Liên Chiếu, Trà Câu; ngà phía bác về Từ Sơn, Thạch Tru; ngà phía tây lên Ba-Tơ.

Phố Phong có nhiều rừng. Rừng già ở núi Lớn, núi Mằng Tăng có nhiều gố, trong đó có các loại gố quý như gụ, sơn, táu, sến... Rừng non từ chân núi chạy dài đến các đầu làng Van Lý, bắc Hùng Nghĩa và bác Gia An. Nhiều thú rừng như heo, nai thường phá hoại hoa màu, hố thường ra rình bắt trâu bò, gia súc ở các xóm gần rừng, hổ còn bắt người ản thịt, đe dọa đến việc di lại và làm rừng của nhân dân. Tuy nhiên, thủ rừng, chim muông cũng có tác dụng cân bằng sinh thái, giúp ích cho cuộc sống con người.

Về đền, chùa, miếu mạo: Mối làng đều có đỉnh; đỉnh làng là nơi nhóm họp của lý hương và đón tiếp quan trên. Các miếu thờ Thần Hoàng, Thổ Địa có từ làu đời, gạch ngói đã rêu phong, như miếu Đính Bà, ở cây số 14, miếu Chùa Cháy, miếu Gò Hòa, miếu Cây Quýt v.v... Tại các nơi đây, hàng năm xuân kỳ, thu tế, các lý hương sai dân giết bò, lợn và

rước sác thần vũ cúng lễ. Lễ rước có nhiều cờ ngũ sắc, trống chiếng. Những nơi như xóm Gò Hòa còn có lễ cúng rừng. Các đình, chùa, miếu mạo còn là những công trình văn hóa của địa phương.

Trên đất Phổ Phong hiện vẫn còn di tích phủ Sơn Phòng Đức Phổ, do Nguyễn Thân lập ra để canh phòng nghĩa quân dân tộc thiếu số đánh xuống đồng bằng. Nay chỉ còn lại đấu vất của bở lũy và bài làm trưởng tập ở phía nam Gò Dê, Vạn Lý.

Thời tiết của Phổ Phong cũng giống như cả tỉnh, chia làm 2 mùa trong năm rõ rệt: mùa nắng nóng từ tháng 1 đến tháng 8; mùa mua lũ từ tháng 9 đến tháng 12 dương lịch. Nhiệt độ trung bình trong ngày là 25°C, giờ có nắng trung bình của một ngày trong năm là 6,4 giờ, độ ấm trung bình cả năm là 83,9%, lượng mưa trung bình cả năm là 2.250 ly.

Dân số Phố Phong trước Cách mạng Tháng Tám có khoảng 5.000 người. Trong và sau chiến tranh dân số phát triển nhanh và có nhiều biến động, do sự di chuyển của nhân dân trong chiến tranh, di các nơi trong cả nước chưa thống kê được. Dân số định cư tại xã hiện nay khoảng gần 8.000 người.

Về nông nghiệp, tổng diện tích đất canh tác trung bình hàng năm 800 ha, trong đó đất trồng lúa 450 ha, lất trồng màu 370 ha, đất thổ cu 80 ha. Nghề chính có truyền thống lâu đời là trồng lúa, phần lớn ruộng làm một vụ. Hoa màu chủ yếu là khoai lang, khoai ml, ít trồng ngô. Các cây họ đậu có năng suất cao, nghề làm mia đường khá phát triển. Thổ nhường phần lớn là đất bạc màu, đất cát chiếm 80%. Xen vào các vùng đất cát bạc màu là các thừa ruộng rộc chiếm 20%, loại ruộng này có năng suất tương đối cao hơn. Cây ăn quả có chuối, mít, xoài, thơm, cam, quýt, ối... là

những loại cây trồng trong vườn, sản lượng ít. Ngoài ra, còn có các cây ăn quả tự nhiên ở trong rừng như trâm, xoài, sim, chả là, dâu da... ra quả theo mùa, sản lượng không dáng kế.

Về chán nuôi gia đỉnh, có trâu bò, gà vịt... Trâu, bò dùng làm sức kéo là chủ yếu. Cá nước ngọt, tôm, của sinh sản tự nhiên theo mùa, đánh bắt bằng lờ, đó, dơm hứng hoặc tát cạn nước để bắt cá trong mùa khỏ.

Về tài nguyên, ngoài dất nóng nghiệp còn có khoảng 60% diện tích dất rừng, rừng có nguồn gố, củi, mây, nữa, lá. Đặc biệt có cây dầu rái ở núi Lớn. Một số dân làng Tân Phong làm nghề khai thác dầu rái để bán cho đồng bào ngư dân trét, xâm ghe thuyền. Dầu rái còn dùng quét, trét dụng cụ gia đình, trước hết là các đồ chữa nước. Ngoài ra còn có lá tơi, nguyên liệu của nghề chằm tơi, nón.

Về nghề thủ công, phố biến là nghề phụ gia đình như, nghề dan rố, rá, đóng cối xay, dệt vài. Một số nghề, chuyên môn như nghề mộc, nề, rèn, có các lò rèn ở xóm Nà (Gia An) chợ Mới (Tân Phong). Nói chung, các nghề phụ gia đình gắn bố chặt chẽ với sản xuất nông nghiệp trong các hộ nông dân cá thể. Các nghề chuyên môn có tính chất tự sản, tự tiêu trong phạm vi hẹp của làng xã, không được phát triển, có một số nghề dàn dần bị mai một.

Về nhà của, hàu hết nhân dân ở nhà tranh. Những người giàu có làm nhà gỗ đấp đất, nhưng mái vẫn là rui tre, lợp tranh. Loại nhà này mùa nóng thì mát, mùa rét thi ẩm, rất thích hợp với nông thôn. Giàu như địa chủ thượng thư Nguyễn Hiền (thường gọi là Thượng Hiền) vấn ở loại nhà đấp đất, lợp tranh.

Về đường sá, hầu hết các đường hương lộ trong xã là đường dất hẹp, cầu công chưa có. Các quốc lộ, tỉnh lộ, huyện

iệ di qua sã gồm có một đoạn 5 km chiều đãi đường sắt bác nam, có ça Mô Đức (nay là ga Thạch Trụ) đến năm 1935 mới thông xc; Một đoạn đường bộ 15 km liên tỉnh lộ 5a (Thạch Trụ - Kon Tum) và 10 km huyện lộ Trã Câu di Vạn Lý, giáp đường 5a tại cây số 7, hợp với quốc lộ 1 đoạn Trả Câu- Thạch Trụ tạo thành mạng đường tam giác. Về phương tiên đi lại trong xã trước kia rất ít người có xe đạp, phần lớn nhân dân đi bộ, nhà giàu có xe kéo (xe tay). Địa chủ Thượng Hiện bát tả điền khiếng võng để đi lại. Bưu điện chưa có, thư, bảo do người "lính trạm" đi bộ từ huyện lỵ về tận nhà người nhận để giao.

Về buôn bán, chưa phát triển, sáu xã cũ chưa cơ chọ. Đến những năm 40, lý trưởng Phạm Úc lập ra chọ Mới ở Tân Phong, việc mua bán mới bắt đầu, nhưng rất thưa thờt, trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ - Ngụy chọ bị bỏ.

Phố Phong trước đây chỉ có dân tộc Kinh, về sau có một số hộ đồng bảo dân tộc thiểu số từ Ba Tơ di chuyển đến Vực Liêm, Hàn Thuyên. Về mặt xã hội, có sự phân biệt giữa hai loại dân chính cư và ngụ cư. Dân chính cư là người dân cư trũ từ lâu đời ở địa phương có thân thế, được tham gia vào các hội đồng lý hương, hào mục, được ưu đãi, trọng vọng trong việc làng việc nước. Dân ngụ cư là người dân từ nơi khác đến sinh sống, bị khinh rẻ, hà hiếp, không được hưởng quyền lợi của người dân chính cư.

Vẽ tôn giáo, Phật giáo có từ làu đời. Theo đạo Phật thường là lớp người giả cả, ăn chay làm lành, tu tại gia hoặc vào chùa càu kinh, niệm phật. Tại Hùng Nghĩa có chùa Thầy Tường do một vị sư "thầy cúng" trụ trì. Tại Hiệp An có chùa Thầy Thi do Pháp sư họ Trương sáng lập. Các chùa này vào những ngày rằm, mồng một hằng tháng làm lễ Phật, các

phật từ đến dọc kinh cầu nguyên. Dây cũng là ngày hội vui chung của người đi đạo và không đạo. Công giáo thì phần lớn con chiên là người họ Võ. Công giáo có nhà thờ ở Van Lý. Đạo Cao đài có tín đồ ở rải rác các thôn, có thánh thất ở Vạn Lý. Dạo Tin lành có vài tín đồ ở Hiệp An. Sau Cách mạng Tháng Tám các tôn giáo ở Phố Phong gần như không phát triển. Một hình thức nữa của tín ngưỡng là lập dần tràng cũng chay. Tập quán phổ biến trong nhân dân là thờ phụng tổ tiên rất nghiệm trang, thể hiện trong những ngày giố, chạp.

Về tập quán vui chơi thỉ sác bùa, hò giả gạo là tương đối phổ biến. Cử vào dịp Tết Nguyên đán, một ông bầu cùng với tốp ca mùa nữ do ông lập ra, đi đến các nhà khá giả giúp vui, chúc mừng năm mới nhà chủ và bà con lối xóm. Trong những đêm trang, các đối trai gái gập nhau quanh cối giả gạo, đối đáp nhau bằng những câu hò, nói lên tinh cảm lúa đội. Các điệu hát bội, ca vọng cổ, bài chỏi... cũng được nhân dàn ưa thích. Ngoài ra ở Xóm Nà (Gia An), xóm Bàu (Tân Phong) còn cố những cuộc đi sãn và những buổi đánh lưới chim, nhữ cuốc vy... của những người nhàn rỗi, sinh hoạt này vừa có mục đích kinh tế, vừa có mục đích vui chơi.

Vẽ y tế, xưa có các thầy lang giới, có kinh nghiệm gia truyền bắt mạch kẻ đơn, chữa Lệnh, nhân dân quen dùng thuốc nam, thuốc bắc. Bác sĩ, y tá rất hiểm, cơ sở y tế của toàn huyện chỉ có 1 trạm xá ở Lộ Bởi (Vĩnh Blnh) cách xã non một buổi đi bộ, do một y tá phụ trách. Việc sinh đẻ của phụ nữ chỉ trông cây ở các "bà mụ" (bà đỡ vườn).

Về giáo dục, trước Cách mạng Tháng Tám có các lớp học chữ nho do các thầy đồ trong làng tổ chức với bài học vỡ

lòng 'Nhân chỉ sơ, tính bản thiện". Một số Nho si có trình đô học văn, đổ đạt, giữ được phẩm chất, được mọi người quí trọng. Từ cuối những năm 30, thực dân Pháp không khuyển khích học chữ quốc ngữ. Các lớp dạy chữ quốc ngữ được mở ra ở các thôn để đạy cho học sinh biết đọc, biết viết. Nên giáo dục đười chế độ thuộc lịa, phong kiến lệ thuộc vào chính sách cai trị của thực dân Puáp. Sáu làng cũ chỉ có một trường công sơ đẳng tiểu học, xây dựng bằng tranh, tre cạnh nhà hương bản Chánh (Tân Phong). Trường có 3 lớp: Đồng ấu (Enfantin), Dự bị (Préparatoire) và Sơ đẳng (Elémentaire). Người thầy giáo đầu tiên dạy trường này là Đặng Văn Đới (Hùng Nghĩa). Hàu hết lớp thanh niên có học trong xã đều là học trò của ông và phần lớn đã có bằng Sơ học yếu lược. Vì dạy học lâu năm nên khi nghỉ hưu, ông được Triều Nguyễn phong cửu phẩm văn giai.

Sau Cách mạng Tháng Tám, trường bị gió bảo sập đổ, được dựng tạm lại, lấy tên là trường Gò Sim. Trường này đã đào tạo ra lớp người có trình độ văn hóa ban đầu, nhiều người về sau là cán bộ cách mạng. Một số người đi học tiếp ở trường huyện, trường tinh và các nơi khác để đạt trình độ trung học.

Nhìn chung, Phố Phong trước Cách mạng Tháng Tám là một xã nông nghiệp với nền kinh tế tự túc, thương mại kém mở mang, thủ công nghiệp chưa phát triển, một xã nghèo, mức sống nhân dân rất thấp.

Nhân dân Phố Phong từ bao đời sống dưới chế độ phong kiến, tiếp theo là chế độ thuộc địa nửa phong kiến của thực

⁽¹⁾ Người sinh ra vốn là tốt

dân Pháp. Các tàng lớp nhân dân lao động chịu cảnh nghèo nàn. Nhiều người dân quanh năm lao động nặng nhọc, nghỉ tay cuốc, tay cày, lại cầm riu, rựa lên rừng nhưng không dù ăn dù mặc, đời sống thiếu thốn, ốm đau không có thuốc, chết non, chết yếu. Nhiều nhà phải cho con đi làm tôi tổ cho nhà giàu, đầu đám nghỉ đến việc cho con đi học, đành chịu đốt nát. Các tàng lớp nghèo khố từ đời này sang đời khác, không được tham gia việc làng nước. Trong khi đó thì địa chủ, phủ nông, những người có bằng sắc, chức tước như bát phẩm, cửu phẩm văn giai, cửu phẩm bá hộ và bọn thân Pháp... là lớp người có quyền thế.

Dịa chủ và các nhà giàu có trong xã chiếm khoảng hơn 250 ha rượng đất. Họ ở nhà cao của rộng, kín cổng cao tường, lớp người giàu càng làm giàu thêm bằng bốc lột tô, tức. Thủ đoạn làm giàu của địa chủ, phú nông còn là đầu cơ tích trữ. Ngày mùa họ trữ thốc lại, ngày thiếu án họ tha hồ bán giá cao (giá cát cổ), ai đối rách mặc ai, họ vẫn ung dung sống trên the lụa, khán xếp, áo dài, giảy hạ, dù đen, ăn tiêu thừa thải. Họ cây quyền, ý thể khính rẻ nhân dân lao động. Địa chủ lớn nhất trong xã là Thượng Hiền, Chủ Cát ở làng Tân Hội. Thượng Hiền làm quan Thượng thư dưới triều vua Báo Đại, vừa là quan lại thân Pháp, vừa là đại dịa chủ giàu có nhất vùng; có nhiều vợ, nhiều con, rưộng đất có ở nhiều huyện trong tinh. Thượng Hiền còn có đồn điền ở Rạch Giá; riêng rượng ở Phổ Phong ông có đến 150 ha.

Giai cấp địa chủ dựa vào thế lực Pháp để áp bức, bốc lột nông dân. Vào năm Bảo Đại thứ 10, lúc Thượng Hiền về hưu, bọn Pháp dẫn lính khố xanh từ Đức Phổ về dân áp nông dân làng Tân Hội, gây thương tích nhiều người và bắt giam 5 người, chỉ vì thiếu thóc không đủ nạp tô cho Thượng Hiện. Các con của Thượng Hiện đều sang Pháp học, họ trở thành "dân Tây", khi về nước có người quên cả tiếng mẹ để.

Thực dân Pháp cấu kết với vua quan Nam triều, định ra các thứ thuế nặng nề, chồng chất lên đầu tàng lớp nhân dân nghèo khổ như, thuế thân (thuế người), thuế chợ, thuế thổ trạch (nhà vườn)...Trong các buổi lễ hội đình chùa, miốu vỏ, các dịp "xuân kỳ, thu tế", lớp người giàu có, lý hương bát dân chúng đóng góp lễ lọc. Họ tự giành cho mình địa vị ân trên ngời trước, còn lớp người nghèo khổ, thì chịu phần "vác bối thui trâu".

Trước cảnh "dân làm, tây cướp, vua ân" (1) người dân Phố Phong vô cùng câm phần để quốc phong kiến và họ luôn luôn chống đối chúng bằng nhiều cách.

Nếu như hai tỉnh Nam, Ngãi đã nổi tiếng là không khuất phục cường quyền "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co" thì nhân dân Phổ Phong đã tỏ rõ khí chất đó một cách nối bật nhất. Bọn thống trị ở Quảng Ngãi phải nhận rằng dân vùng Tân Hội, Hùng Nghĩa là "cứng đầu" và "bất trị". Người lao động chống lại chế độ áp bức, bốc lột bằng hành động bố xâu, khất thuế, đòi bốt tô, có khi dùng cả dao, súng... Kẻ sĩ tổ rõ khí tiết bằng cuộc sống ẩn dật, xem khính công danh phú quý, dùng văn chương mia mai bọn quan lại đốt nát, nịnh hột Tây, và bọn dịa chủ tham lam, bùn xin.

Với vị trí tiếp giáp núi rừng, Phố Phong là địa bàn thuận lợi cho nhân dân trong cuộc dấu tranh chống áp bức, bóc lột, là nơi tụ nghĩa của các bậc hào kiệt, nơi khởi sự các hoạt động bí mặt của các nhà cách mạng, là địa bàn quan

⁽¹⁾ Trich "Văn thơ yêu nước Quảng Ngãi "của Nguyễn Quang Mao.

trọng của chiến tranh nhân dân chống xâm lược.

Lịch sử còn ghi lại sự hưởng ứng của nhân dân Phố Phong trong cuộc tiến quản của Tây Sơn ra phía bác và rõ nhất là trong cuộc nổi dây của nhân dân các dân tộc thiếu số ở miền tây Quảng Ngãi, chống lại chế độ cai trị tặn bạo của triều đình nhà Nguyễn. Từ ngày thực dân Phán xảm lược nước ta, các hoạt động chống để quốc, phong kiến của nhân dân trong xã và của các nhà cách mạng trong, ngoại tỉnh Quảng Ngãi trên đất Phố Phong được ghi lại ngày càng đặm nét. Trong phong trào Cần Vương, nhân dân Phổ Phong đã tham gia và ủng hộ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp trong tinh. Đất Tân Hội, Van Lý từng là địa bàn hoạt đồng của nghĩa binh. Trong phong trào Duy Tân, Phố Phong là nơi mở các trường "Khai dẫn trí" của Đông Kinh Nghĩa Thuc. Nhân dân Phố Phong đã cùng với nhân dân toàn huyện Đức Phổ và huyện bạn đứng lên mạnh mẽ trong phong trào khất thuế sối sực trong toàn tinh. Song song với phong trào đấu tranh chính trị nổi lên trong từng thời kỳ, lúc sôi nổi, lúc âm l, nhân dân Phố Phong còn phối hợp với phong trào trong toàn huyện, toàn tỉnh, đấu tranh đòi các quyền lợi thiết thực như tư đo khai thác dầu rái, lấy củi, lấy gỗ trên rừng, đòi giảm thuế, bất tổ v.v...

Trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp, trên dất Phố Phong nổi lên các nhà yêu nước tiêu biểu: Nguyễn Tuyên, Trần Kha...

Cự Nguyễn Tuyên (nhân dân thường gọi là Tú Tuyên, hay Tú Toàn) sinh năm 1885, người làng Tân Hội, đậu tú tài đầu tiên trong làng. Nhà cụ và nhà của Thượng Hiền ở cạnh nhau. Cụ là người khí khái, khinh ghết thực dân Pháp và đám quan lại tay sai. Sau khi thi đố, được Nam triều mời

ra làm quan, cu không đi, trả lời rằng: "Tôi tuy có học nhưng không biệt làm quan". Cụ sống ở quê nhà, dạy chữ nho vũ làm thuốc biệc Đông yêu nước, đức trin khẳng khái và cuộc sống thanh bạch của cụ ảnh hưởng đến lớp học trò và nhân dân trong làng. Cụ tham gia tích cực các phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, "khất thuế", "cất tốc" và là một nhà yêu nước có tiếng của đất Quảng Ngãi. Vì những hoạt động chồng thực dân, phong kiến, cụ bị bọn thống trị kết ân 9 năm tù, đầy dì Côn Đào.

Cụ Tũ Tuyên có một người học trò cũng là người cùng chí hưởng và rất tâm đác là Trần Kha. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng và đạo đức của người thầy học, Trần Kha sốm có tinh thần yên nước, tham gia cuộc khởi nghĩa năm 1916 do Nguyễn Dụ dứng đầu và là một chiến sĩ có nhiều công lao trong thời gian nghĩa quân hoạt động ở vùng Vạn Lý. Từ một người yêu nước tích cực, Trần Kha trở thành người Cộng sản, một trong những đẳng viên đầu tiến và huyện ủy viên huyện ủy đầu tiên của huyện Đức Phổ, người Bí thư đầu tiên của Dàng bộ xã Phổ Phong.

Phổ Phong là nơi có những người con kiên cường, trọng nghĩa, có khí tiết, có một lịch sử đấu tranh liên tục và mạnh mẽ chống áp bức, bóc lột, nên khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, Phổ Phong đã vinh dự là một trong những cái nôi của Đảng bộ tính Quảng Ngãi.

CHUONG II

SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XÃ PHỐ PHONGVÀ CUỘC ĐẦU TRANH CỦA NHÀN DẦN PHỐ PHONG TÙ NĂM 1926 ĐẾN NGÀY TỔNG KHỞI NGHÍA THÁNG TÁM (1926 - 1945)

V SỰ THÀNH LẬP ĐÁNG BỘ XÃ PHỔ PHONG VÀ CAO TRÀO 1930- 1931

1/ Sự ra dời của Dảng bộ Phố Phong - Đồng chỉ Nguyễn Nghiêm, người tổ chức và chỉ dạo Đảng bộ trong những ngày thành lập.

Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta trong cả nước liên tiếp đứng lên chống ách xâm lược của thực dân Pháp, nhưng các phong trào yêu nước đều bị đế quốc đần áp, vì chưa có một đường lỗi chính trị dúng đấn dẫn đường.

Từ ngày cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, chủ nghĩa Mác - Lê nin, học thuyết cách mạng khoa học của thời đại đã được truyền bá rộng rãi trên thế giới. Người có công đưa chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào yêu nước của nhân dân ta lập ra Dàng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo nhân dân ta dấu tranh tiến tới mục tiêu cao câ: Độc lập - Tự do



Hạnh phúc là đồng chí NGUYỄN ÁI QUỐC.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam, tiếp theo là sự thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngài là điều kiện tất yếu cho sự ra đời của Đảng bộ xã Phổ Phong.

Phố Phong là một xã từ lâu đã có truyền thống lấu tranh chống áp bức, bóc lột. Đặc biệt có phong trào c. ống để quốc và tay sai rất sối nổi vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Vào những năm 20 của thế kỷ này, trong phong trào yêu nước ở Phố Phong xuất hiện một số người có xu hướng tiến bộ. Họ liên hệ với những người cùng xu hướng trong tỉnh Quảng Ngãi và các nơi trong nước. Trong những người đó có: NGUYÊN NGHIÊM, TRÀN KHA, NGUYÊN SUYÈN... mà Nguyễn Nghiệm là người tiêu biểu.

Nguyễn Nghiệm là con nhà yêu nước Nguyễn Tuyên, anh sinh năm 1904, thuở thiếu thời Nguyễn Nghiêm đã tổ ra có tư chất thông minh, ham hiểu biết và có những đức tính trung thực, hòa nhã, khiếm tốn. Khi cụ Nguyễn Tuyên bị đây đi Côn đào, Nguyễn Nghiệm mới lên bốn. Dưới sự châm sốc của người mẹ, yêu chồng thương con, trân trọng gia phong và tiết hạnh, Nguyễn Nghiệm đã trưởng thành. Anh học chữ nho, là một học trò giối, nhưng là người ham hiểu biết nên anh đã học cả chữ quốc ngữ, anh thích làm thơ phú. Khi cụ Tuyên trở về, sau 9 năm bị đây ở Côn Đảo, Nguyễn Nghiệm là người giúp cha trong công việc làm thuốc, thường cùng cha đi đây đó. Việc đi lại đã mở rộng tàm nhìn cho người thiếu niên. Nguyễn Nghiêm có những cuộc tiếp xúc riêng của mình với những bạn bè giàu nhiệt huyết và đi vào hoạt động cách mạng.

Cuối năm 1925, Nguyễn Nghiệm tham gia thành lập Công Ái xã. Sau khi Công Ái xã gia nhập Việt Nam Thanh niên



1- Đồng chí Nguyễn Nghiêm (1904 - 1931) người làng Tân Phong, bí thư của tỉnh Đảng bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên tình Quảng Ngãi.



Cách mạng Đông chi hội (VNTNCMDCH), Nguyễn Nghiêm tham gia Ban lãnh đạo của tính bộ thanh niên Quảng Ngãi. Hội nghị những người lãnh đạo của tính bộ vào tháng 7/1929 họp tại núi Xương Rồng thông qua quyết định thành lập tổ chức "Dự bị Cộng sản" của tính, cử ra bộ phận chuẩn bị thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản tỉnh Quảng Ngài, và cử đồng chi Nguyễn Nghiêm phụ trách bộ phân này.

Trong khi gánh vác trách nhiệm nặng nẻ đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Nghiệm rất quan tâm đến phong trào trong xã, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng xã từ những ngày hoạt động của VNTNCMDCH đến những ngày chỉ bộ Đảng đầu tiên của xã được thành lập.

Dầu năm 1927, với cương vị thành viên Ban lãnh đạc tỉnh bộ VNTNCMĐCH, phụ trách huyện Đức Phổ, đồng chi Nguyễn Nghiệm có nhiệm vo xây dựng tổ chức VNTNCMĐCH trong toàn huyện. Trong khi hoạt động cho mục tiêu đổ, vị nằm chắc được tỉnh hình Phố Phong, đồng chỉ tranh thủ những điều kiến thuận lợi ở dây để sớm xây dựng tổ chức thanh niên trong xã.

Tổ chức VNTNCMĐCH dầu tiên ở Phổ Phong đo đồng chỉ Nguyễn Nghiệm thành lập, có 4 họi viên. VÕ TRUNG (Van lý), HUÝNH LONG THÀNH, HUÝNH THIỆN THANH⁽¹⁾ (Tân Hội), NGUYỄN BẢ ĐIỆN⁽²⁾ (tức KHIỆT Gia An), thường gọi là Trung, Thành, Thanh, Khiết.

⁽¹⁾ Tu nam 1945 la High Thunh

⁽²⁾ Đười thời Mỹ Ngưy Nguyễn Bá Điện làm tay sai cho dịch chẳng iại cách mạng

Sau đó, kết nạp thêm Trần Kha, Nguyễn Suyễn, Trần Sang, Mai Thí (tức Phi) Huỳnh Toàn, Nguyễn Mường (Hùng Nghĩa), Trần Hy, Huỳnh Quyền (Huỳnh Cá) Tân Hội.

Cũng trong thời gian này, với sự hoạt động tích cực của đồng chí Nguyễn Nghiệm, tổ chức thanh niên được xây dựng ở nhiều xã và Ban chấp hành Huyện bộ Đức Phổ được thịnh lập.

Thực hiện chủ trương của tỉnh bộ VNTNCMDCH, hội viên thanh niên ở Tân Hội tổ chức các cuộc đấu tranh chống sửu cao thuế nặng, cường hào hách dịch, dò, mở trường học. Vào giữa năm 1927, phong trào lên mạnh, địa chủ và cường hào trong làng lo sợ, bọn Thượng Hiền, Chủ Cát mặt báo tình hình trong xã với bọn thực dân Pháp ở Quảng Ngãi. Tháng 9/1927, tên công sử Quảng Ngãi Paul Dligondod ra lệnh cho bọn tay sai dẫn lính về Tân Hội vây rấp, lùng bắt hội viên thanh niên, khủng bố nhân dân, nhưng các hội viên trong xã đều thoát được.

Trong các năm từ 1927-1929, Tỉnh hội thanh niên Quảng Ngãi mở các lớp học cho hội viên và xuất bản từ báo "Đên Cây" nhằm huấn luyện chính trị cho hội viên và quần chúng cách mạng. Các lớp huấn luyện và cơ sở in báo, truyền đơn đặt tại các làng Tân Hội, Hùng Nghĩa. Hội viên thanh niên và cơ sở của hội ở Phố Phong nhiệt tỉnh giúp đỡ, bảo vệ các cơ quan và những cán bộ của Tình hội hoạt động trong địa phương.

Để có tiền chi cho Hội hoạt động và phát triển, đồng chí Nguyễn Nghiêm đề nghị tổ chức thanh niên trong xã thực hiện chế độ thu nguyệt liễm (nguyệt phí) của hội viên. Mức đóng hàng tháng của hội viên là ba mươi đồng tiền (túc 10 đồng ăn ba, tương đương 0,008 đồng bạc Đông dương). Tổ chức thanh niên còn vận động hội viên và những người cảm tlnh của hội đóng gốp vào quỹ của cách mạng. Những người đóng gốp là: Trần Kha 2 quang, (quang = 0,16 đồng Đông đương), Võ Khiết 2 quang, Nguyễn Bá Điện 1,4 quang, thầy Trần 1 quang, ông Hào Cang 3 quang. Ông Cang là thầy đồ đem cả số tiền đồng môn (tiền học trò thủ lao thầy) thu được quyên vào quỹ. Số tiền quyên được này dùng làm vốn mở tiệm buôn tạp hóa ở Hùng Nghĩa (tại nhà Mai Thí) vừa làm tải chính, vừa làm trạm liên lạc cho Hội.

Nhu cầu về tài chính và liên lạc của Hội tăng lên, nên phải bán một phần tải sản cửa hàng Hũng Nghĩa, lấy tiền góp cho Hội mua một chiếc ô tổ chở khách. Đồng chí Nguyễn Nghiệm cũng bán ruộng của gia đình và vận động đồng chi Trần Hàm (người Mộ Đức) cũng góp tiền mua chiếc ô tổ này. Đồng chí Đồng Sĩ Tiến (tức Nhl) người làng Tân Hội được giao nhiệm vụ lái ô tổ kiểm liên lạc của Hội.

Tháng 8/1929, bọn thực dân Pháp ở Quảng Ngãi tiến hành một vụ khủng bố nhằm phá tan tổ chức VNTNCMDCH trong tỉnh. Dồng chí Nguyễn Nghiêm thuộc số 22 cán bộ Hội trong đối tượng truy bắt của chúng. Nhưng do sự bố trí của tổ chức, đồng chí Huỳnh Toàn vào tù, đồng chí Nguyễn Nghiêm tiếp tục hoạt động.

VNTNCMĐCH xã Ph ' Phong đã hoàn thành sử mệnh tố chức, rèn luyện một lớp người yếu nước theo tư tưởng Mác - Lê nin trong xã, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng bộ xã.

Ngày 3/2/1930, các Tổ chức cộng sản trong nước hợp nhất, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nguyễn Nghiễm khẩn trương tìm bắt liên lạc với Đảng, sau đó triệu tập cuộc hội nghị thành lập Đảng bộ tinh Quảng Ngãi. Đồng chỉ được hội nghị bầu làm Bí thư tỉnh ủy lâm thời.

Cuối tháng 3/1930, sau khi hoàn thành việc xây dựng tổ chức Cộng sản dầu tiên và Tinh ủy dầu tiên của tinh Quảng Ngài, với cương vị Bí thư tinh ủy, đồng chí Nguyễn Nghiêm trực tiếp chỉ đạo việc thành lập tổ chức Đài ; ở huyện Đức Phổ.

Tháng 4/1930 một cuộc hội nghị tại nhà dòng chí Nguyễn Nghiêm, do dòng chí chủ trì. Chi bộ Cộng sản đầu tiên và Huyện ủy dầu tiên huyện Đức Phổ được thành lập. Đồng chí Nguyễn Suyễn được bầu làm Bi thư huyện ủy, đồng chí Trần Kha, Huỳnh Quyễn (Huỳnh Cá) được bầu làm huyên ủy viên của huyện ủy đầu tiên huyện Đức Phổ. Bốn đồng chí quẽ ở Phổ Phong được vinh dự đứng trong hàng ngũ 11 đàng viên đầu tiên của huyện Đức Phổ: Nguyễn Suyễn, Trần Kha, Huỳnh Quyễn (Huỳnh Cá), Mai Thí.

Xã Phổ Phong là nơi có cơ sở Đảng sớm nhất trong huyện Đức Phổ. Cũng trong tháng 4/1930 hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Phổ Phong họp tại nhà đồng chí Nguyễn Nghiệm, đảng viên của chi bộ đầu tiên này gồm có các đồng chí: Trần Kha, Trần Hy, Nguyễn Suyễn, Nguyễn Đức Liệu (sấu Khoa), Huỳnh Quyễn, Nguyễn Hào, Nguyễn Chánh, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Giáo, Lưu Vậy, Mai Xuân Thượng, Mai Thị, Trần Sang... Đồng chí Trần Kha được bầu làm Bí thứ chi bộ. Phổ Phong trước đây đã là nơi có cơ sở VNTNCMDCH sớm nhất, nay lại là nơi có cơ sở Đảng sốm nhất của tỉnh⁽¹⁾.

⁽I) Theo lich så Dång bộ ánh Quảng Ngài trang 42



11 Đồng chí Huỳnh Thiên Thanh (tắc Huỳnh Thanh) người làng Tân Phong, là một trong bốn đồng chí Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí hội do đồng chí Nguyên Nghiệm tố chức năm 1927.

). 24 Đến đây, việc đưa tư tưởng Mác. Lê nin vào phong trào cách mạng ở Phổ Phong đạt được tháng lợi quyết định, nhân dân Phổ Phong có một tổ chức tiền phong dẫn dát trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do; lịch sử Phổ Phong mở ra một thời kỳ mới.

2/ Cao trào cách mạng 1930-1931

Chi bộ Đảng Phổ Phong đã ra đời, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và Đảng bộ huyện Đức Phổ đã được thành lập, hệ thống lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến xã được thông suốt. Tỉnh ủy Quảng Ngãi và huyện ủy Đức Phổ đều đóng trong vùng Phổ Phong⁽¹⁾. Đó là điều kiện thuận lợi cho phong trào quần chúng ở đây vùng lên mạnh mẽ.

Sau khi chi bộ Tân Hội - Hùng Nghĩa ra đời, những đàng viên của chi bộ là những hạt nhân nằm trong các tổ chức quần chúng như "Nông hội đỏ", "Hội Ái hữu", Thanh niên Cộng sản đoàn. Đội Xich vệ v.v... Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các tổ chức quần chúng bắt đầu hoạt động tích cực. Chi bộ lãnh đạo tiến hành rài truyền đơn ở nhiều nơi trong xã và ngoài xã với số lượng 2 gánh. Truyền đơn được in ở các nơi bí mật như Trường Xuân, Vạn Lý, Hùng Nghĩa⁽²⁾, Gia Ngọc. Truyền đơn in những khẩu hiệu:

- Đà đảo để quốc Pháp và Nam triều phong kiến!
- Việt nam độc lập, chính quyền về tay công nông binh!
- Giao nhà máy cho thợ thuyên, ruộng đất về tay dân cây!

⁽¹⁾ Sau khi Đảng bộ huyện Đức Phố được thành tập, trọm liên lạc đời về nhà đồng chí Mui Thí (tức Phí) và co quan huyện úy đặt trên mài đất trong nhà đồng chi Trần Kha (Hùng Nghĩa).

⁽²⁾ Tại nhà các đông chí Trần Sang, Trần Kha, Mai Xuân Thượng,

- Thực hiện nam nữ blnh quyền!
- Miễn thuế định, thuế đò, thuế chợ, giảm thuế điện thổ!
- Hoàn nợ, hoàn xâu!
- Ung hộ Liên bang Xô viết!

Thực hiện sự lãnh đạo của Tình ủy và Huyện ủy, lần đần tiên tại làng Tân Phong (Tân Hội) đồng Nghĩa tố chữ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1930 Tại dây, truyền dơn được rải kháp nơi và cờ đỏ bùa liềm được treo trên các điểm cao, tung bay ra mát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hoạt (Vĩnh Xuân) là người đầu tiên treo là cờ bùa liềm trên đình núi Xương Rồng cao vút, sáu xã trong vùng và các xã lân cận đều nhin thấy. Đồng chí Trần Bồi (rể Biện Nhựt, Tân Phong) treo cờ tại Gò Lúa, hai đồng chí Bùi Liếng và Lưu Vây làm nhiệm vụ bảo vệ. Ânh hưởng của Đảng bát đầu lan rộng trong nhân dân, nhiều người nhiệt liệt hưởng ứng. Thanh niên là lực lượng tham gia treo cờ và rải truyền đơn hàng hái nhất, trong đó có Huỳnh Thúc (Gia An), Điển Thạnh (Hiệp An). Nhiều người giấu cờ trong nhà.

Ngày 4 tháng 6 năm 1930, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Tinh đảng bộ Quảng Ngãi họp tại làng Hùng Nghĩa. Các đáng viên và quần chúng tiến bộ được bố trí canh gác, nhiều lớp bên ngoài, giả làm người chặn vịt, chặn bò, cây cấy... Tại đại hội này đồng chí Nguyễn Nghiệm được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tinh.

Tháng 9/1930, ảnh hưởng của Xô viết Nghệ Tinh vang dội trong cả nước. Thực dân Pháp dàn áp đẩm máu phong trào này, xử ủy Trung kỳ chi thị cho Đảng bộ các tỉnh, huyện tổ chức đợt dấu tranh biến cảm thủ thành hành động để chía lửa với Xô viết Nghệ tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Xứ ủy, tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức một cuộc đấu tranh rộng khấp trong cả tịnh nhằm ủng hô Xô viết Nghệ Tinh, đồng thời dựa phong trào tiến lên manh mē. Đầu tháng 10 năm 1930, Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện Đức Phố họp ở Tân Hội có đồng chí Nguyễn Nghiệm tham gia. Hỏi nghi có hai nói dung: một là quyết định chuyển BCH lâm thời của Đảng bộ huyện thành Ban chấp hành chính thức; hai là, thảo luân kế hoach tổ chức cuộc biểu tình lớn trong toàn huyện. Các xã vùng Phố Phong được chọn làm nơi mở dầu cuộc biểu tình và các đồng chí Nguyễn Suyễn, Trần Kha được cử vào Ban lãnh đạo cuộc biểu tlnh. Đồng chí Trần Kha, bị thư chi bộ trực tiếp phụ trách, cùng các đồng chí đẳng viên trong chi bộ tiến hành đi sâu vận động quần chúng chuẩn bị lực lượng cho cuộc biểu tỉnh. Đồng chí Trần Sang được phân công làm đội trưởng đời Xích vệ theo đổi bon lý hương và khống chế chúng khi cần thiết để bảo vệ cuộc biểu tình, bảo đảm bí mặt và hiệp đồng tốt với các nơi trong huyện.

Để chuẩn bị cho cuộc biểu tinh, trước đó 4 ngày, chi bộ cử cán bộ vào huyện lị Đức Phổ điều tra, năm tinh hình.

Vào nửa đểm ngày 7 rạng ngày 8 tháng 10 năm 1930, tại các làng Tân Hội, Hùng Nghia, Vạn Lý, Gia An, Vĩnh Xuân, Hiệp An từng đoàn người rằm rộ kéo về tập hợp tại ngã ba xóm Dèn, sau đó kéo về cấm Cây Cây (Trường Xuân) do dòng chí Long chỉ huy trưởng và đồng chí Hoạt chỉ huy phó. Doàn người đến gốc cây đa dừng lại nghe đồng chỉ Nguyễn Nghiệm đứng trên hai chiếc trông chòng lại để diễn thuyết. Sau đó, họ tiếp tục kéo vào Bích Chiếu, qua Eo Gió xuống gần trường Lộ Bàn (điểm tập kết cuối cùng của huyện). Tại đây, quần chúng tiếp tục nghe diễn thuyết, đợi giờ xuất phất.

Doàn người biểu tỉnh hàng ngũ chính tẽ, tay cầm giáo mác, dây gây và băng cờ, biểu ngữ trong tiếng thét, tiếng hô khẩu hiệu, tiếng trong mô vang dây tiến về hướng huyện ly Đức Phổ. Lúc gần đến nơi, số người biểu tỉnh lên đến 5.000 người, đồng chí Lê Long (Phổ Ninh), đồng chí Huỳnh Long Thụy (Tăn Hội) phát cao cờ Đảng dẫn đầu đoàn người kéo vào huyện đường. Tên tri huyện Nguyễn Phan Lang và bộ hạ biết tin chậy trốn từ tối hôm trước. Đoàn người biểu tỉnh đập phá bản ghế, đốt tài liệu, tịch thu con đấu, phá của nhà lao giải thoát cho từ chính trị. Đến 7 giờ sáng ngày 8/10/1930 (tức ngày 17 tháng 8 Canh Ngọ) mới giải tán. Cuộc biểu tỉnh lịch sử này đã được kế lại trong bài về 'Noi gương Đức Phổ" mà nhiều người thuộc (Xem mục lục).

Lúc này, nhiều nơi trong tinh cũng nổi dậy biểu tình, bố trí lực lượng ở các ngà đường để chặn bắt bọn phản động chạy trốn, đốn cây rấp đường quốc lộ 1 từ Mộ Đức đến Đức Phổ. Phổ Phong rấp đường 5a từ Thạch Trụ đi qua xã để hỗ trợ cho cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tỉnh vào huyện ly Đức Phố đã cố vũ tỉnh thần nhân dân toàn huyện. Phong trào nhân dân 3 thôn Tân Hội, Vạn Lý, Hũng Nghĩa dàng lên mạnh mẽ, làm cho bọn hào lý và nhà giàu như Thượng Hiền, Chủ Cát không dám hung hàng. Sau đó một ngày, bọn Pháp dựa lính lệ dương, lính khố xanh về làng Tân Hội để đàn áp quân chúng, thu đốt truyền dơn. Nhưng nhân dân ở đây không hề sợ sét. Chúng thu đốt xong những tờ truyền đơn này thì những tờ khác lại được rải ra càng nhiều hơn. Chẳng những phong trào cách mạng ở đây không bị dập tất, mà còn lan rộng kháp các châu, huyện trong tỉnh và còn lan ra ngoài tỉnh như ở các vùng Tam Kỳ, Quế Sơn (Quảng Nam), Hoài Ân, An Khé,



III- Đồng chi Trần Sang chỉ chỗ đồng chí in truyền đơn tại góc vườn của đồng chí Trần Kha (Hùng Nghĩa).



Tuy Phước (Bình Định)... Sau khi dân áp dẫm máu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, để quốc Pháp ra sức dập tất phong trào cách mạng ở khấp nơi. Tại Tân Hỏi, Hùng Nghĩa và vùng làn cán, thực dân Pháp cũng với bọn lý hương lấp ra đoàn phụ, đoàn thập (1) canh phòng cần mặt và vây ráp, bất bở những người công sản. Mặt thám Pháp và tay sai ráo riết lũng bất đồng chỉ Nguyễn Ngaiêm, các đáng viên, quần chúng cót cán của Đàng trong vùng này. Vào cuối năm 1930, những người cách mạng bị bất gần hết. Các đồng chỉ Trần Kha, Nguyễn Suyên (Hững Nghĩa) và phần lớn các đồng chỉ ở làng Tân Hội như: Trần Hy, Nguyễn Đức Liệu, Nguyễn Thị Vân, Huỳnh Quyễn, Bùi Liêng, Nguyễn Giáo, Lưu Vây, Đồng Sĩ Tiến, Nguyễn Hào, Nguyễn Chánh... lần lượt bị bất.

Những đồng chỉ bị bắt trên đây, bị thực dân Pháp kết án từ 2-15 năm tù và dây di các nhà lao Quảng Ngãi, Buôn Ma Thuột và Lao Bảo. Tại nhà lao, các đồng chỉ cách mạng mặc dù bị tra tấn đã man, nhưng đều tổ ra kiên cường bất khuất trước kể thù. Có người ra từ trở về hoạt động cách mạng, lại bị bắt lần thứ hai. Có những người chết tại nhà lao như đồng chí Trần Kha (Lao Bảo), Trần Hy (Buôn Ma Thuột), khi chết chân còn trong cùm... Tuyệt đại đa số các đồng chí đều giữ được khí tiết của người cộng sản.

Nhiều đồng chí tuy bị tù đày nhưng vẫn tin tưởng cách mạng sẽ thành công. Có đồng chí như Nguyễn Thị Văn luôn luôn khẳng khái chửi tháng vào bọn cai ngực, không hề sợ sệt; có đồng chí vẫn ung dung làm thơ như Huỳnh Thanh.

⁽¹⁾ Doàn phu: những người dân bị bắt buộc làm công việc tuần tiêu, canh gác trong làng xôm

Doàn thập: cử 10 người là "thập "dứng đầu có thập đoàn trưởng.

Tuy bị dân áp khốc liệt nhưng phong trào quần chúng vẫn dàng cao trong toàn tỉnh Quảng Ngãi. Cuối tháng 12/1930, nổ ra cuộc biểu tỉnh của nhân dân vùng phía bác huyện Đức Phố với hàng nghìn quần chúng tham gia. Quần chúng biểu tinh tập trung ở Trà Câu, rõi kéo di tuần hành theo quốc lọ 1 vào đến Vinh Bình, họp mít tinh, nghe diễn thuyết, rồi giải tân.

Tháng 2/1931, một đợt đấu tranh mới lại nổ ra, lỗi cuốn nhân dân ở cả 3 vùng đồng, bắc và tây huyện Đức Phổ.

Ngày 5 tháng 2 năm 1931 (tức 18 tháng chạp Tân Mùi) nhân dân vùng Phổ Phong và lân cận dưới sự lãnh dạo của Tinh ủy và Huyện ủy, đã tổ chức cuộc biểu tinh, kéo về lâng Tân Hội trừng trị các tên Chú Cát, Củu Đạt, Cai Ngoạn, Xã Ngô. Cai Ngoạn bị giết, nhà của Chủ Cát, Cai Ngoạn và xã Ngô bị đốt.

Sau khi đốt nhà Chủ Cát ít ngày, tại xóm Gò Chùa (Gia An) xảy ra vụ đốt nhà và giết Phó Bảy (Phó Siêu)⁽¹⁾. Phó Siêu thường cưỡi ngựa, đội nón chóp lỏng, có tên tay sai đác lực là Trùm Nhiên, nổi tiếng hách dịch và gian ác, muốn đánh ai thì đánh, bất kể già trẻ, nhân dân trong vùng đều căm phần.

Phó Bảy là chú Nguyễn Bá Điện, hội viên thanh niên. Nhân khi Nguyễn Bá Điện đi tù, Phó Bảy cướp ruộng của gia đình Nguyễn Bá Điện. Trong làng có Nguyễn Trưởng vốn là người ở của Phó Bảy, có thủ oán với Phó Bảy. Trong tình hình bọn cường hào khiếp sợ phong trào quần chúng, bà Cửu Hai, mẹ của Nguyễn Bá Điện, cùng với Nguyễn Trưởng

⁽¹⁾ Phó Bày tên là Nguyễn Đảng Siêu, một tên phó tổng đương thời tổng Phố Cảm

lập mưu giết Phó Bảy. Vào lúc nửa đêm, trong khi quần chúng cách mạng đang vậy nhà Phó Bảy thì ba cha con ông Trường nổi lửa đốt nhà Phó Bảy. Lửa cháy nhà dưới, nhà cầu, Phó Bảy chạy vào nhà lớn chui trốn dưới bàn thờ, cha con Trưởng lại tưới đầu vào nhà lớn, lửa cháy bên trong nhà, buộc Phó Bảy bò ra, cha con Trưởng lôi Phó Bảy ra sắn và đè xuống gốc cây xoài cất cổ chết.

Sáng hôm sau, bọn Pháp đưa rất nhiều lính 'Sơn đá' về làng khủng bố nhân dân. Chúng bất ba cha con ông Trường dẫn đi. Sau vài tuần chúng kết án và đưa cả ba đi xử bán tại cấm Tràm (Hiệp An), sau đó báo cho người nhà mang xác về chôn.

Thời kỳ này, tại Phổ Phong công tác tổ chức tiến hành tích cực, các tổ chức Đảng và quần chúng được cũng cổ và phát triển ra toàn vùng (6 thôn). Đã tổ chức đội Xích vệ 35 người (10 nữ, 25 nam) do Mai Xuân Thượng làm đội trưởng. Trần Sang phụ trách các thôn Tân Phong, Vạn Lý, Vinh Xuân; Huỳnh Khoáng phụ trách Hùng Nghĩa; Nguyễn Kiếng phụ trách công hội; Nguyễn Thị Đạt phụ trách phụ nữ. Nói chung, Chỉ bộ Đảng đã tổ chức, bố trí đảng viên và cốt cán phụ trách các mặt công tác.

Thời gian từ tháng 12/1930 đến tháng 3/1931, phong trào lên đến đỉnh cao, lực lượng cách mạng ở thế áp đảo, bọn cường hào, hương lý nằm im, một số đoàn phu, đoàn thập cũng tham gia rải truyền đơn cùng với lực lượng cách mạng, quần chúng được tự do.

Thực dân Pháp và bọn tay sai ở địa phương võ cùng hoảng sợ. Chúng ra súc đặp tất phong trào cách mạng, dùng nhiều thủ đoạn dã man khủng bố, đàn áp quần chúng, lùng bất cán bộ, đảng viên. Nhiều người cách mạng trong tính lại tiếp

tục sa vào lưới giác.

Tại Tân Hội, Hùng Nghĩa, những người còn lại phải tìm each tam lanh. Thực dân Pháp ráo riết lùng bát đồng chí Nguyên Nghiệm. Chúng đưa lính về làng Tân Hội đốt nhà của đồng chi. Làm nhà lại xong, chúng lại đốt, chúng đốt tất cả đến 3 làn. Giữa lúc đồng chí Nguyễn Nghiệm ngày đệm say saa, không một mội , đi sát từng cơ sở để động viện phong trào, thì bon thực dân Pháp khép dần vòng vậy chung quanh động chỉ. Do Nguyễn Hòa khai báo và tên phản bội Nguyễn Định (túc Chi) người làng Vạn Mỹ (Tư Nghĩa) phụ trach chi nhánh Quáng Hòa Tế (tiệm buôn) nên vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 6/3/1931 (tức ngày 18 tháng Giệng Tân Múi), dịch cải trang cũng bon phân bối đến nơi đồng chí Nguyễn Nghiệm ở. Thấy người của mlnh, đồng chí Nguyễn Nghiệm bước ra và rơi vào vòng vậy của dịch. Tại cấm Giám Tộ thuộc làng Nhu Năng (nay thuộc xã Nghĩa Hiệp) đồng chí Nguyễn Nghiệm bị giác bắt. Sau khi đồng chí Nguyễn Nghiêm bị bất, Tỉnh ủy hợp bất thường cử đồng chí Phan Thai At lam bi thu Tinh uy.

Giác Pháp bắt dòng chí Nguyễn Nghiêm dem về giam tại công dường Tuần vũ Nguyễn Bà Trác. Nghe tin này, nhân dân khấp nơi trong tinh, nhất là đảng viên, quần chúng cách mạng Phố Phong nơi quê hương đồng chí Nguyễn Nghiêm, sôi sực cảm thù, định tổ chức cuộc biểu tình kéo ra Quảng Ngãi đôi thả đồng chí Nguyễn Nghiêm. Địch biết được ý định đó, lập tức chuyển đồng chí sang nhà lao Quảng Ngãi. Tên Tuần vũ Nguyễn Bá Trác lúc đầu đến dụ đổ để đồng chí Nguyễn Nghiêm đầu hàng. Nhưng đồng chí Nguyễn Nghiêm cự tuyệt và mắng vào mặt Trác: *Bọn bay là phường b**án nước** buôn đần". Trác mất mặt ra về, ton hót với tên



IV- Đồng chi Huỳnh Long Thành, người tàng Tân Phong, là một trong bốn đồng chí Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí hội do đồng chí Nguyễn Nghiêm tổ chức năm 1927.



Công sử để lập ngay Tòa án đưa Nguyễn Nghiêm ra xử, tên Nguyễn Bá Trác trực tiếp làm chánh án. Chiếu theo Luật Gia Long, bọn chúng kết án 'xử trám, hêu dầu' đồng chí Nguyễn Nghiêm.

Trước đó mấy ngày, biết mình sẽ chết, đồng chí Nguyễn Nghiệm làm một bài thơ gửi ra cho đồng chí của mình nhan đề "Cuộc đời cách mạng" theo luật thất ngôn bát cú, trong đổ có đoạn:

"Noi gương kẻ trước thờ non nước, Tiếp chí người sau rửa hận thù, Lá cờ giai cấp bền tay phất Lưỡi kiếm anh hùng cổ diểm tô. Rồi đây bão táp vùi thây giặc, Việt Nam độc lập dẹp muôn thu^{*(1)}

Trước khi dưa đồng chí Nguyễn Nghiêm ra pháp trường, đếm 22 tháng 4 năm 1931 (tức mồng 5 tháng 3 Tân Mùi) Nguyễn Bá Trác sai dọn một bữa cơm đưa đến nhà giam để mời đồng chí Nguyễn Nghiêm ăn và hỏi: "Có nhấn nhủ lại gi không?". Dòng chí không ăn, khẳng khái ứng khẩu đọc câu đối:

- + Trước Đoạn dương⁽²⁾ vài tháng, gần kỷ niệm⁽³⁾ mươi ngày, rượu rót, đèn chông, gai mắt tiệc đưa phường đạo tặc.
- + Năm Nam, Ngãi một mối, gánh Binh, Phú đôi vai, gông dè, roi ép, nhức tại lời chúc lũ gia nô.

Hai câu đối chửi thắng vào mặt quân bán nước và nói lên

⁽¹⁾ Theo lich sit Dang bo Quang Ngdi; trang 74

⁽²⁾ Doon during: Tes mong 5 tháng 5 am lich.

⁽³⁾ Ký niệm: Ngày lao động quốc tế 1/5 Dương lịch.

nổi lo toan của người lành đạo trước trách nhiệm nặng nẽ đối với phong trào 4 tỉnh miền Trung cho đến hơi thờ cuối cũng.

Vào lúc nửa đóm, bọn cai ngục mang bản án hành quyết vào nhà lac đưa cho đồng chí Nguyễn Nghiêm xem, đồng chí không xem.

Sáng sóm ngày 23 tháng 4 năm 1931 (tức ngày mồng sáu tháng ba Tân Mùi), bọn thực dân Pháp và tay sai dưa đồng chí Nguyễn Nghiêm di hành quyết.

Dùng 5 giờ săng, của sát nhà lao từ từ mở, đồng chí Nguyễn Nghiệm bước đi với hai tay bị trới, chân bị xích, giữa hai hàng lười lẻ sáng. Đồng chí bình thân cất tiếng chào từ biệt đồng bào hai bên đường, đồng bào dõi theo người con trung kiến của quê hương mình. Trên pháp trường, tại bãi cát bờ nam sông Trà khúc, đồng chí Nguyễn Nghiêm vấn hiện ngang, bat khuất, đồng dạc lên tiếng vạch trần tội ác của để quốc và tay sai, gật đầu chào đồng bào và hô to: "DẨNG CỘNG SẨN ĐÔNG DƯƠNG VẬN TUẾ", "CÁCH MẠNG VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THÁNG LỘI" trước lúc vinh biệt. (1)

Sau khi đồng chí Nguyễn Nghiệm bị giết, Tỉnh ủy quyết dịnh tổ chức đợt đấu tranh với nội dung: căm thù dịch và truy diệu đồng chí Nguyễn Nghiệm. Trung ương Đảng cũng chỉ thị cho các nơi rải truyền đơn phân đối để quốc Pháp sát hại đồng chí Nguyễn Nghiệm.

Chủ trương của Tỉnh ủy được tất cả các Đảng bộ trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh thực hiện. Đêm 25/4/1931 băng cờ,

⁽¹⁾ Dịch chém tới 13 nhất dao, đồng chí vẫn coi thường và luôn miệng chứi địch, hô khẩu hiệu cho tới khi tất thỏ.

truyền đơn xuất hiện khắp nơi trong tỉnh. Truyền đơn in dạm khẩu hiệu: "Phản đối để quốc Pháp giết hại đồng chí Nguyễn Nghiệm" cùng những khẩu hiệu chống khủng bố tráng, đòi bãi bỏ thuế thân, thuế đỏ, thuế chợ...

Nhiều địa phương trong tinh tổ chức lễ truy điệu đồng chi Nguyễn Nghiêm, đặc biệt lễ truy điệu đồng chi Nguyễn Nghiêm bên bò nam sông Trà Khúc có rất đông người dự. Bài diễu văn của tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chi Trần Kinh Luân (Phố Cường) viết, dài gần 550 chữ, trong đó có đoạn thơ:

..."Xác tuy chết, tỉnh thần không chết, Chết: đi theo Các Mác - Lê Nin. Người không còn, danh tiết vẫn còn Còn: sống mãi với Trà giang, Bút linh".

Riêng ở quê hương đồng chí Nguyễn Nghiêm, Tỉnh ủy quyết định tổ chức lễ truy điệu vào đêm 1/5 tại núi Đâu (Hùng Nghia), có đại biểu tỉnh và nhân dân 6 thôn vùng Phổ Phong về dự. Nhiều nơi trong huyện cũng tổ chức lễ truy điệu như: Liên Chiếu, An Định, Vàn Trường, An Thổ, Lộ Bàn, Tân Tự, Hải Môn, Nga Mân, Thanh Lâm...

Đồng chí Nguyễn Nghiêm mất đi, nhưng Đảng bộ Quảng Ngãi, đẳng bộ mà đồng chí là người có công xây dựng và lãnh đạo, vẫn tiếp tục hoạt động.

Nhân dân Phố Phong tự hào rằng, tại làng Tân Hội có gia dình cụ Tuyên đã sinh ra người con ưu tú, nhà cách mạng xuất sắc Nguyễn Nghiệm, người liệt sĩ mà đời đời nhân dân quê ta và khấp nơi sẽ còn ghi nhớ mãi. Lớp người di sau nguyện noi gương vì nước vi dân, kế tục sự nghiệp mà đồng chí chưa hoàn thành.

Cuộc đầu tranh của quần chủng với nội dung tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Nghiệm, lên án để quốc Pháp và tay sai, vẫn tiếp diễn trong toàn tính cho đến những ngày đầu tháng 5/1931, với những hình thức ngày cáng manh liệt như biểu tính tuần hành, thị uy kéo vào thị trấn, bãi công, bãi thị, bài khóa...

II/ CUỐC ĐẦU TRANH HỒI PHỤC PHONG TRÀO VÀ CAO TRÀO VẬN ĐỘNG ĐẦN CHỦ (1932-1939)

1/ Cuộc đấu tranh hỏi phục phong trào (1932-1935)

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng gặp khố khán rất lớn. Trong huyện Đức Phổ, thực dân Pháp đưa lính khố xanh, khố đỏ, lẽ dương về đóng ở nhiều nơi. Chúng cũng với lính Bang tá, Doàn phu, Đoàn thập được bọn lãnh giấy xanh chỉ điểm, sực vào các làng lùng bắt những người cộng sản còn tạm lánh trong dân chúng. Bọn chúng cấm không được tụ họp quá ba người (tùng tam, tụ ngũ), gia đình nào có giố chạp quá ba người phải được "làng" cho phép. Trong những cuộc lùng bắt cộng sản, nhiều khi chúng bắn chết ngay tại chố những người mà chúng nghi ngờ. Ở các làng vùng Phổ Phong, ngoài bọn lính trong huyện Đức Phổ, bọn lính ở Mô Đức cũng kéo về khủng bộ, đàn áp.

Trước sự khủng bố của dịch, cũng như trong toàn tinh và trong huyện Đức Phổ, phong trào cách mạng vùng Phổ Phong tạm thời lắng xuống. Hầu hết đẳng viên và một số quần chúng cốt cán của Đảng bị bất vào tù. Gia đình những người cách mạng bị giám sát chặt chế, chịu khổ khản về mọi mặt Bọn phản động dựa vào linh trắng, mặt thám và quan lại trối dậy trả thù những người cách mạng. Quần

chúng lo láng bị quan Tuy vậy, trong huyện và trong vùng Phổ Phong vấn còn một số đẳng viên, quần chúng cót cán của đẳng không bị bất và một số đồng chí bị án nhệ từ đầu năm 1930 được tha về. Các đồng chí liên lạc với nhau, giữ mối liên hệ với quần chúng, tìm cách xây dựng lại tổ chúc, hồi phục phong trào.

Dầu năm 1932, hội nghị thành lập lại huyện ủy Đức Phố họp tại Hùng Nghĩa. Huyện ủy mới do đồng chí Huỳnh Toàn người làng Hùng Nghĩa làm bí thư. Tham gia huyện ủy còn có các đồng chí khác là người của Phổ Phong: Huỳnh Thiên Thanh, Huỳnh Long Thành, Mai Thí, Nguyễn Thị Vân...

Nhờ sự hoạt động tích cực đầy gian khổ, hi sinh của các đồng chỉ trong Huyện ủy, tổ chức Đảng được cùng cổ, phong trào được duy tri, nên cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Tại 2 làng Tân Hội và Hùng Nghĩa, các đảng viên cũng với quần chúng cốt cán họp mít tính hưởng ứng cuộc đấu tranh của những người lao động làm đường xe lửa ngày 12/3/1930, tuần lễ kỷ niệm 3 nhà lành tụ quốc tế: Lê nin, Luých Xâm Bua và Liep Ních (3L), bắt đầu từ ngày 23/3/1932, và phổ biến tính hình, nhiệm vụ trước mát của Đảng.

Cuộc khủng bố của địch vẫn tiếp tục. Huyện ủy mới lại bị vỡ. Nhưng nhờ sự nổ lực của các đồng chí trong Đảng bộ nên đến tháng 6/1932 Huyện ủy lại được thành lập. Mặc dù đang giữa thời kỳ khủng bố trắng, nhiều cấp bộ Đảng ở các nơi trong tỉnh và trong cả nước bị địch phá võ, nhưng Đảng bộ Đức Phổ vẫn giữ được hệ thống tổ chức từ huyện đến cơ sở cho đến giữa năm 1935. Nhờ đó, phong trào trong huyện giữ được liên tục. Đảng bộ Đức Phổ đã góp phần vào việc xảy dựng tổ chức Đảng, phục hồi phong trào cách mạng ở miền trung và nam Trung Kỳ.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, trong thời kỳ 1932-1935, các đồng chỉ đảng viên ở vùng Phổ Phong đã chuyển hướng hoạt động với nội dung là, tập họp và hưởng dẫn quần chúng đầu tranh đời những quyển lợi thiết thực về đời sống, nười đường ý thức chính trị và niềm tin của quần chúng. Những hoạt động này đã đạt được kết quả tốt.

Kết quả giành được trong thời kỳ 1932-1935 tạo điều kiện cho Đảng bộ Phổ Phong và quần chúng bước vào cao trào cách mạng sắp tới.

Vào giữa năm 1935, bọn thực dân Pháp ở Quảng Ngãi tiến hành một cuộc khủng bố lớn. Chúng bát bở hàng loạt đảng viên cốt cán và mở phiên tòa công khai tại trung tâm thị xã để xét xử. Chúng gọi đố là vụ án "Tái tổ Đảng cộng sản". Dáng bộ huyện Đức Phổ có 24 đồng chi bị án tù. Qua cuộc khủng bố này, một số đảng viên Cộng sản vùng Phổ Phong bị bát, nhưng các đồng chi còn lại vẫn tiếp tục hoạt động.

2/ Cao trào vận động dân chủ (1936-1939)

Năm 1936, Mặt trận binh dân Pháp giành được tháng lợi lớn trong cuộc đấu tranh nghị trường. Chính phủ Mặt trận bình dân lên càm quyền, có sự thay đổi chính sách đối với thuộc địa. Tháng lợi của Mặt trận bình dân Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Đông Đương. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông dương họp tháng 7/1936, nhận định tình hình thế giới và trong nước, đề ra chủ trương lập Mặt trận dân chủ nhằm, tập hợp mọi lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh chống kẻ thủ, mà chủ yếu là phát xít Pháp và bọn phân động thuộc địa, đòi hòa bình, đân chủ, cải thiện dân sinh, với các hình thức tổ chức và đầu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp.



V- Nyi Xương Rông thuộc làng Tân Hội- địa điểm thành làp tô chức du bị cộng sán làm nhiệm vụ của Ban Văn đông thành lậ p Đảng của Quảng Ngũ thàng 7-1929 là mội trong hai nơi cấm là cò Đảng năm 1930.



Đầu năm 1936, tỉnh ủy Quảng Ngài được tập lại, sau đó huyện ủy Đức Phổ cũng hình thành, đồng chi Nguyễn Ty giữ trách nhiệm Bí thư huyện ủy. Từ đó Huyện ủy giữ được liên lạc với Tinh ủy và sớm tiếp thu đường lối vận động dân chủ của Đảng.

Tháng 12/1936, Mặt trận dân chủ tỉnh Quảng Ngai được thính lập. Lúc này đồng chí Phạm Văn Đồng mãn hạn tũ, dịch đưa về quản thúc tại Quảng Ngái. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã có một số ý kiến chỉ đạo đối với Đảng bộ Quảng Ngái. Trong năm 1936, nhiều đồng chỉ từ chính trị được tha về, trong đó có một số đồng chỉ ở vùng Phổ Phong như Huỳnh Long Thành, Huỳnh Quyền, Nguyễn Đức Liệu, Nguyễn Thị Văn.v.v...

Mở đầu thời kỳ này, trong toàn tỉnh và frong huyện ta có cuộc vận động Đông Đương đại hội, lấy chữ ký vào bản dân nguyên đưa lên nhà cảm quyền Pháp. Hiệu bán sách báo được mở tại thị xã Quảng Ngãi lấy tên là "Tín thành thư quán" (1) nhâm phố biến sách báo của Mặt trận, vừa làm kinh tế, vừa làm trạm liên lạc của Đảng, do đồng chi Tiuỳnh Long Thành phụ trách, đồng chí Nguyễn Đuy Phê đang còn tuổi thiếu niên cùng được chọn vào bán sách báo ở hiệu sách này. Tại thị trấn Đức Phổ còn có "Tín thành thư xã" của Mặt trận dân chủ.

Dưới sự lãnh chi của Huyện ủy trong các làng vùng Phố Phong, các đồng chỉ đẳng viên đã lập ra các tổ chức quần chúng có tính chất nghệ nghiệp, văn hóa, thể thao như: doàn cây, đoàn cấy, nhóm đi củi, nhóm đọc sách báo, đội

⁽¹⁾ Tin là tên dòng chi Nguyễn Tin, Thành là tên đồng chi Huỳnh Long Thành,

đá bóng... để tập họp quần chúng và hướng dẫn họ đầu tranh vì những quyền loi dân sinh, dân chủ.

Ngày 1/3/1937 phái bộ chính phủ Mặt trận bình dân Pháp do Giút tanh Goda dần dâu sang Đông dương điều tra tình hình, di qua Quảng Ngài. Tính ủy huy động một cuộc biểu tình với 3 vạn người tham gia, từ các huyện trong toàn tinh kéo về thị xã biểu dương lực lượng, dưới danh nghĩa đón tiếp phái bộ chính phủ Mặt trận bình dân Pháp. Tại các lãng Tân Hội, Hùng Nghĩa, và vùng xung quanh, đông đảo quần chúng nhất là thanh niên nồng nhiệt tham gia biểu tình. Doàn vùng Phố Phong có các đồng chí Huỳnh Danh, Trần Khách (Sē), Trần Sang, Huỳnh Long Thành, Mai Thị, Trần Tiến, Nguyễn Đức Liệu, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Đạt, bà Nguyễn Nghiêm... Lý trưởng Tân Phong và lý trưởng trong vùng đứng về phía quần chúng, một số lý trưởng có mặt trong cuộc biểu tình⁽¹⁾.

Cụ Trần Kỳ Phong được cử làm đại diện tiếp xúc với Gô đa, đưa cho Gô đa bán kiến nghị với hàng vạn chữ ký của nhân dân. Trên đường Gô đa vào thị xã, quần chúng đứng chật đường, đưa cho Gô đa hàng nghìn bản kiến nghị với nội dung:

- Ung hộ chính phủ Mặt trận bình dân Pháp, chống phát xít và phán động thuộc địa.
 - Tha het tù chính trị.
 - Giúp đỡ công nông, cải thiện đời sống nhân dân.
 - Bô thuế thân, giảm thuế điền.

⁽¹⁾ Bảo cáo mặt số 1175 ngày 11/7/1937 do Phó mặt thám QN Bài Trọng Lễ kỷ có đoạn viết: "Trong địp Gô da sang... lý trưởng lùng Tân Phong cổ bào chữa cho byn tình nghi, còn các chức trách Hùng Nghĩa và vùng chung quanh cũng chẳng tốt đẹp gi hơn."...

- Tư do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, hội họp.
- Ung hộ phong trào cách mạng thuộc địa.

Nhờ sự lãnh đạo kiên quyết và khéo léo của Tỉnh ủy, bọn thực dân Pháp ở Quảng Ngãi buộc phải để cho cụ Trần Kỳ Phong, đại diện của nhân dân gặp Gổ đa. Tất cả các bản kiến nghị của nhân dân trao trực tiếp cho Gổ đa đều được tiếp nhận. Cuộc biểu tỉnh lớn mở đầu thời kỳ vận động dân chủ giành thắng lợi, gây ảnh hưởng tốt trong toàn tỉnh.

Những người ở vùng Phổ Phong đi đón phái bộ Gô đa về, đã kể lại với bà con những điều họ chứng kiến. Cuộc kể chuyện như một cuộc tuyên truyền bằng thực tế, người nghe phần khởi và tin tưởng. Bọn Thượng Hiền, Cửu Đạt và bọn lý hương xấu vừa tức tối, vừa lo sợ, nhưng không dấm phân ứng. De số lý hương có cảm tỉnh với quần chúng cách mạng. Bọn thống trị ở Quảng Ngãi đã phải kêu lên là những người cộng sản ở Tân Hội và Hùng Nghĩa đã khống chế cả bộ máy hương lý trong làng⁽¹⁾.

Năm 1937, thực hiện chủ trương đấu tranh nghị trường, các đảng viên cộng sản đã vận động các nhân sĩ tiến bộ ứng cử vào viện dân biểu Trung kỳ. Làng Tân Hội có ông Trần Thường(tức Cử Thường) trúng cử khóa 1937-1941.

Năm 1939, nhân ngày Quốc khánh nước Pháp 14/7, bọn thực dân tổ chức hội Chánh chung ở thị xã Quảng Ngãi. Chúng bày những trò chơi lạ mất để lời kéo nhiều người tham gia. Ở vùng 3 thôn Phố Phong, chi bộ đã bố tri một

⁽¹⁾ Công văn của phó mặt thâm Quảng Ngãi ngày 11/6/1937 viết." Tính trạng hiện nay là nhóm các tên Huỳnh Thanh, Huỳnh Long Thành, Huỳnh Út, Nguyễn Thị Vân, và đồng bọn không chế một số... làm như vậy không thể tha thứ được. (Tài liệu lưu trữ tại tổ sưu tầm LSD Huyện úy Đức Phố).

số đẳng viên và quản chủng cốt cán đi dự. Những người cộng sản đã chuẩn bị sản kế hoạch biến ngày hội của địch thành cuốc đấu tranh của quản chúng. Giữa lúc cuộc chơi đang nhộn nhịp thì cờ, băng, biểu ngữ được tung ra, đảng viên công sản lên diễn đàn, quần chúng hò reo, biểu lộ sự đồng tình.

Đây là cuộc đấu tranh có tiếng vang cuối cũng ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ vận động dân chủ.

Thành quả của Đảng và nhân dân vùng Phố Phong đạt được trong thời kỳ 1932-1939 có ý nghĩa rất quan trọng. Uy tín của Đảng và tinh thần cách mạng của quần chúng đã giành được trong những năm 1930-1931, vẫn giữ vững, nuôi dưỡng và phát huy; làm cơ sở cho phong trào trong thời gian tới.

III/ CAO TRÀO VẬN ĐỘNG CỨU NƯỚC VÀ CUỘC KHÓI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

1/ Tình hình những năm đầu của thời kỳ mới

Tháng 9/1939, đại chiến thế giới làn thủ hai bùng nổ, phát xít Nhật trản vào nước ta. Thực dân Pháp ở Đông Dượng từng bước đầu hàng Nhật. Nhân dân ta lâm vào cảnh "một cổ hai tròng", hai kẻ thù thi nhau đàn áp tàn bạo cách mạng nước ta, vét sạch của cải ta để cung cấp cho chiến tranh. Đế quốc Pháp thủ tiêu tắt cả những quyền lợi nhân dân ta giành được trong thời kỳ Mặt trận dân chủ. Chúng vừa đàn áp, vừa lừa bịp quần chúng bằng những khau hiệu "Pháp Việt đề huề" "Cần lao, Gia đình, Tổ quốc". Ánh của Pê tanh, thống chế nước Pháp được chúng in ra

phát cho nhân dân. Bọn Nhật tuyên truyền rùm beng về "Khối Đại Đông A", "Khối Thịnh vượng chung", "Nhật giup Việt nam giành độc lập"... làm cho một số người có áo tưởng đối với Nhật.

Từ cuối năm 1939, Trung ương Đảng đề ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới với nội dung: "Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc; lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp, Nhật, giành độc lập; chuẩn bị lực lượng chính trị và vũ trang, sản sàng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước...". Đường lối đó được hoàn chính trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5 năm 1941, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Từ ngày bọn Nhật trần vào Đông Đương, trên đất Quảng Ngãi bọn chúng đồng quân ở nhiều nơi, riêng ở huyện ta chúng đóng ở thị trấn Đức Phổ và Sa Huỳnh. Chúng lập ra tổ chức Liên đoàn, chuyên mua đậu phụng với giá ân cướp. Bọn Pháp thì bắt lính, bắt xấu, trưng dụng xe cộ. Ách để quốc, phát xít và gánh nặng chiến tranh làm cho đời sống nhân dân ta rất cơ cực về vật chất và tinh thần, sự hoạt động của Đảng gặp nhiều khổ khăn.

Trong những năm 1940 - 1942, cơ quan lãnh dạo của Dáng bộ tỉnh Quảng Ngãi bị địch đánh phá. Huyện ủy Đức Phổ chưa lập lại được. Các đồng chỉ đảng viên còn lại ở các làng thiếu sự chỉ đạo của cấp trên, chưa được tập họp lại trong tổ chức và cũng chưa nắm được đường lối của Đảng trong giai đoạn mới. Ở các làng vùng Phổ Phong, tổ chức Đảng bị phá vỡ. Cuối năm 1939 các đồng chỉ Huỳnh Quyền (Cá), Huỳnh A bị bất vào tù. Đồng chỉ Nguyễn Duy Phế đi sống ở làng Văn Trường vừa làm ân vừa liên hệ với các đồng chỉ đảng viện còn lại ở quanh vùng. Một số đồng chỉ ở Tân

Hội, Hùng Nghĩa không bị bắt, nhưng vì mất liên lạc với cấp trên nên không hoạt động được. Tình hình này kéo dài cho đến cuối năm 1943 khi tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi thành lặp. Để đưa những từ chính trị đã mặn han ở các nhà lạo Côn Dảo, Buôn Ma Thuột... về quản thúc, nhằm có lập các , chiến si cách mạng với phong trào đấu tranh của quần ch ng. để quốc Pháp lập ra cáng an trí Ba Tơ, lúc đầu địch dưa đồng chí Nguyễn Đôn từ Di Lặng sang cặng an trí Ba Tơ. Tháng 4/1942, dịch đưa về thêm đồng chi Huỳnh Tấu, vừa mặn hạn tù từ lạo Buôn Ma Thuột. Tại đây, đồng chí Huỳnh Tấu, Nguyễn Đôn và một số đồng chí khác lập ra Ủy ban văn động cách mang (UBVDCM) với mục đích làm trung tâm cho phong trào cách mang trong tỉnh. Vì lực lương còn thiếu nên hoạt động của UBVĐCM chưa rộng. Giữa năm 1943, một số đồng chí nữa dịch đưa từ Buôn Ma Thuột về Ba Tơ. Các đồng chí mới về đã nắm vững đường lối của Trung ương và có cả văn bản các Nghi quyết TW. Có lực lương cán bộ động, quán triệt được đường lối của Đảng, các đồng chí ở Ba Tơ đã lập ra Tinh ủy lâm thời đo đồng chí Huỳnh Tấu làm Bí thư và lặp ra Ủy ban vận đồng cứu quốc (UBVDCQ) thay cho UBVDCM. Từ đây, hoạt động của Đảng trong toàn tỉnh chuyển lên một bước mới. Đường lối cách mạng của Dàng được truyền đạt ngày càng sâu rồng trong đảng viên và quản chúng trong toàn tỉnh. Tính ủy và UBVDCQ tỉnh tìm bất liên lạc với các đồng chí đẳng viên còn dang hoat đồng rời rac trong cả tỉnh; xây dựng các UBVDCQ địa phương, phổ biến đường lới của Đảng xuống tới huyện và cơ sở. Giữa năm 1943, UBVDCQ Đức Phổ được thành lập, tham gis UB có các đồng chỉ: Trần Lâm, Huỳnh Tư (Phố Văn) Nguyễn Duy Phê, Huỳnh A (Phổ Phong), Châu Hàng (Phổ Cường) Nguyễn Đức Nhân (Phố An). Đồng chí Trần Lẫm là

trưởng ban. Vùng Vạn Lý, Tân Phong, Hùng Nghĩa, Hiệp An, dọc đường 5a là của ngõ của Ba Tơ. Các đồng chỉ lãnh đạo của UBVDCQ tinh đóng ở Ba Tơ như: Nguyễn Đôn, Huỳnh Tấu, Phạm Kiệt liên lạc với đồng bằng đều qua của ngõ này. Do đó, các cơ sở cách mạng trên đường dây liên lạc sớm được hình thành và UBVDCQ vùng Phổ Phong được thành lập ngay từ giữa năm 1943.

Thực hiện chủ trương của Tính ủy, cùng với một số nơi trong tinh, UBVDCQ Dức Phổ tổ chức cuộc rải truyền đơn, treo cờ để cổ động cho đường lối của Mặt trận Việt Minh. Dêm 16 rang ngày 17/7/1943, cò Đảng, cò Việt Minh, truyền dơn của UBVDCQ xuất hiện ở một số nơi trong huyên. Cờ được treo cao trên núi Xương Rồng. Sau cuộc treo cò, rải truyền đơn, nhiều đồng chí trong tính bị bắt, nhưng cơ sở cách mang ở vùng Phố Phong ít bị thiệt hại trong cuộc khủng bố này. Cuối năm 1943, các chi bộ Đảng ở Đức Phố lần lượt thành lập, trong đó chí bộ Văn Trường do đồng chí Trần Lẫm làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Phê sinh hoat trong chi bô này. Tháng 8/1944 chi bô Tân Phong Hùng Nghĩa được thành lập gồm có các đồng chí Huỳnh A. Huỳnh Quyền (tức Cá), Nguyễn Duy Phê, Trần Sẽ. Đồng chí Nguyễn Duy Phê được bầu làm bí thư, đồng chí Trần Sẽ làm phơ bí thư.

Tháng 12/1944, hội nghị đảng viên toàn huyện họp tại An Thổ (Phổ An) để kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự hoạt động của UBVĐCQ. Hội nghị quyết định thành lập Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Phổ. Chuyển một số đồng chỉ chủ chốt trong UBVĐCQ huyện sang thành lập Huyện ủy lâm thời. BCH Đảng bộ huyện gồm có các đồng chỉ: Trần Lẫm, Nguyễn Thoàng, Huỳnh Tư (Phổ Văn),

Nguyễn Dực Nhân (Phố An) và Nguyễn Duy Phố (Phố Phong), do đồng chi Trần Lẫm làm bị thư.

Ngày 9 3/1945. Nhật đào chính Pháp. Ở Quảng Ngài nhiều tên Pháp bị Nhật hát, một số chạy trồn. Ta bát một số tên Pháp, tước súng đạn và ta cũng thu được một số súng đạn của lính bảo an râ ngũ.

Tranh thủ thời cơ thuận lợi, cân nhắc các phương án, đã dự kiến, Tinh ủy quyết định tiến hành khởi nghĩa ở Ba Tơ. Đêm 11 rạng ngày 12/3/1945, cuộc khởi nghĩa ở Ba Tơ nổ ra và kết thúc tháng lợi. Sau khi tố chức cuộc mít tinh lớn tại huyện ly Ba Tơ và vũ trang tuần hành ở vùng chung quanh, ta phát động tư tưởng quần chúng, chia tài sản tịch thu của địch cho nhân dân ta, để lại một lực lượng cán bộ làm công tác vận động quần chúng, chuẩn bị khởi nghĩa trong toàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo khởi nghĩa đưa lực lượng vũ trang lên cân cứ Cao Muôn thành lập đội du kích Ba Tơ.

Tin về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lan nhanh về đồng bằng. Ở vùng Phổ Phong, dọc đường 5a, từ Vạn Lý đi Thạch Trụ, nhân dân truyền tin nhau sự kiện gây chấn động vừa xây ra ở Ba Tơ.

Tháng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và sự ra đời của Đôi du kích Ba Tơ, đã thúc đẩy mạnh mẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các mặt tuyên truyền, cổ động quần chúng, xây dựng các tổ chức chính trị và vũ trang, chuẩn bị về hậu cân cho lực lượng vũ trang nhằm chuẩn bị tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Việc gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa đòi hỏi tâng cường mạnh mẻ hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngày 19/4/1945, đồng chí Trương Quang Giao, bị thư tinh ủy về Tân Phong dự cuộc họp của Chi bộ. Tại cuộc họp có



VI- Nhà trưng hày về dời hoạt động của đồng chí Nguyễn Nghiệm, bí thư đầu tiên của tình Đảng bộ Cộng sản tình Qủang Ngãi năm 1930. (Tại vườn cũ nơi sinh của đồng chí Nguyễn Nghiêm).

mặt các đồng chí: Nguyễn Duy Phê, Huỳnh Quyền (Huỳnh Cà), Huỳnh A, Trần Sẽ. Đồng chí Trương Quang Giao tuyên bố công nhân chi bộ Tân Phong là chi bộ chính thúc và tất cả đẳng viên của chi bộ đều được công nhận là đẳng viên chính thức. Đồng chí Nguyễn Duy Phê được công nhận là bi thư chỉ bộ. Một thời gian sau, đồng chí Nguyễn Duy Phê được bổ sung vào Tình ủy và đi nhận công tác ở Đại đội Hoàng Hoa Thám của Đội du kích Ba Tơ. Đồng chí Trần Se giữ trách nhiệm bí thư chỉ bộ.

Từ tháng 4/1945, công tác chuẩn bị khởi nghĩa tiến triển với một tốc độ nhanh chóng. Một nhiệm vụ rất lớn của Đảng bộ và nhân dân vùng Phổ Phong trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa là, giúp dỡ Đội du kích Ba Tơ từ ngày Đội ra đời nhất là từ khi Đội chuyển về chiến khu Núi Lớn. Vùng Phổ Phong có nhiều người làm nghễ lấy đầu rái rất thông thuộc địa hình Núi Lớn. Chỉ bộ đã vận động và bố trí họ giúp đỡ được rất nhiều việc cho đội du kích Ba Tơ trong thời gian đồng quân. Các ông Luu Vây, Bùi Liêng, Nguyễn Kiếng, Mai Lộc (tửc Rêm)... làm nhiệm vụ liên lạc, dẫn đường. Rieng ông Vậy và ông Liếng có công lớn trong việc tìm và đề xuất địa điểm của chiến khu Núi Lớn. Nhiều người khác làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm, sắt thép và canh gác.

Ủy ban vận động cứu quốc Phố Phong đã bí mật vận động quyên góp gạo, thực phẩm, quần áo, thuốc men, tiền bac để tiếp tế cho chiến khu. Chi bộ giao cho bà Nguyễn Nghiêm và bà Nguyễn Thị Đạt (Bà Cà) lo nhiệm vụ này. Hai bà đã vận động quyên góp ủng hộ Đội du kích Ba Tơ được 2.100 đồng bạc Đông Đương và hàng tấn gạo, thực phẩm. Mỗi khi chiến khu thiếu gạo, thiếu mắm, muối, được ông Vậy hoặc anh em về báo, đều giải quyết kịp thời. Các

bà đong gạo nhà mình nếu gạo đóng góp của nhân dân chưa thu được. Các ông Nguyễn Mưu (Vinh Xuân) và Phan Lê (Tân Phong) đã góp nhiều lương thực gửi lên chiến khu. Bà Nguyễn Nghiệm nhân danh Phụ nữ xã Mỹ An (tên mặt của xã Tân Phong) viết thư thâm và động viên các chiến sĩ du kích, gửi đi cùng lương thực, mắm, muối.

Việc xây dựng các tổ chức cứu quốc và lực lượng vũ trang trong xã cũng tiến triển nhanh chống và thuận lợi.

- Hội nông dân cứu quốc: Thành lập tại 1...à ông Huỳnh A (Tân Phong), BCH làm thời gồm có: Huỳnh Danh, Huỳnh Dê, ông Trần, Nguyễn Xuân Đình, Trần Quán, Trần Sẽ... do đồng chí Trần Sẽ làm bí thư, với 3 tiểu tổ ở 3 thôn Tân Phong, Hùng Nghĩa và Vĩnh Xuân.
- Doàn thanh niên cứu quốc: BCH lâm thời có: Nguyễn Trực, Huỳnh Hữu Thanh...
- Đồng chí Nguyễn thị Nga (con đồng chí Nguyễn Nghiệm)
 làm thư ký hội phụ nữ cứu quốc tổng Phổ Câm,

Dồng chỉ Nguyễn Thị Diệp (con thứ hai của đồng chí Nguyễn Nghiêm) được bàu làm bí thư Ban chấp hành lâm thời Hội phụ nữ cứu quốc Tổng.

Ban chấp hành phụ nữ xã: do Ban chấp hành phụ nữ tổng đứng ra thành lập, bà Nguyễn Nghiễm được bầu làm bí thư, bà Nguyễn Thị Đạt là phổ bí thư.

- Mặt trận Việt Minh: do đồng chí Huỳnh Danh làm chủ nhiệm, Trần Sẽ phó chủ nhiệm, Nguyễn Trực thư ký, các ủy viên có: Trần Ngọc Thanh (Lộc), Huỳnh Quyên (Cá), Nguyễn Xuân Đình.

Về xây dựng lực lượng vũ trang: Đến tháng 6/1945, trong 4 thôn vùng Phố Phong đã có 15 đội viên du kích. Các đội viên được luyện tấp quản sự theo một chương trình huấn luyện cấp tốc. Huấn luyện viên do Đội du kích Ba Tơ cử về. Chương trình huấn luyện có các môn: cón, kiếm, súng Địa diểm tập luyện lúc đầu phải đất trong nhà. Nhà các ông Phạm Phẩm (Hũng Nghĩa) ông Huỳnh A (Tân Phong) là nơi tập luyện của du kích các thôn. Anh Nguyễn Xuân Mỹ là người khéo tay được phân công đềo sống giả dùng trong luyện tập. Các đồng chí đồng viên và thanh niên nông cốt trong du kích các thôn vũng Phổ Phong là: Mai Nga, Trần Hoàng, Nguyễn Tá, Mai Rêm, Trần Lộc, Đồng Ngọc Hoàng... Một số trong các đồng chí trên trở thành chiến sĩ của Đội du kích Ba Tơ.

Lúc này phong trào quần chúng lên cao và tỉnh hình khách quan có lợi cho Việt Minh, bon phản động co lại, không dám chống phá cách mang. Tuy vày, vẫn có một số tên ngoạn cố bám gốt phát xít Nhất, một vài phần từ cơ hội mọng dựa vào Nhật để mưu danh lợi và một số người mợ hờ bị chúng lối kéo. Bon phản động trong đạo Cuo đài có âm mưu chống lại Việt Minh; bon thanh niên Phan Anh rừ rê thonh niên tặp vó nghệ để tranh dành ảnh hưởng với Việt Minh. Một số lý hương xấu theo dối, rình rập những đêm tập luyện quân sự của du kích để trình báo với bọn mặt thám và quan nha. Nhưng tỉnh hình khách quan không có lợi cho chúng, công tác tuyên truyền của Việt Minh đã vạch trần tính chất phi nghĩa của họ. Việt Minh còn văn động được nhiều người thuộc các tầng lớp trên và giới lý hương đúng về phía cách mang. Lý trưởng các làng Hùng Nghĩa, Vĩnh Xuân không bất dân nộp thuế và không nộp tiền thuế đã thu lên trên.

Trong khi nhân dân ta chạy đua với thời gian, chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa thì tlnh hình thế giới và trong nước diễn biến có thuận lợi cho ta. Ở châu Âu, phát xít Đức đầu hàng, ở Châu Á phát xít Nhật liên tiếp thất bại. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa ngày càng sối nối trên khôp nước ta, cân cử địa Cao - Bác - Lạng ngày càng được mở rộng và cũng cố.

Công cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa của nhân dân v ng Phổ Phong bát dẫu từ khoảng giữa năm 1944, đến th ng 7/1945 đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Nhân dân trong toàn huyện Đức Phổ và trong vùng Phổ Phong nói riêng đã sắn sáng đứng lên giành lấy chính quyền.

2/ Cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 ở Phố Phong:

Trưa ngày 14/8/1945 được tin phát xit Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, tỉnh ủy Quảng Ngãi họp thông qua chủ trương phát động khởi nghĩa trong toàn tỉnh và thành lập Ban lãnh đạo khởi nghĩa do đồng chí Trương Quang Giao, Bí thư Tinh ủy đứng đầu. 15 giờ ngày 14/8/1945 đồng chí Võ Xuân Hựu, tính ủy viên về Tân Phong truyền đạt mệnh lệnh và kế hoạch khởi nghĩa. Đồng chí Huỳnh A và đồng chí Huỳnh Danh tiếp thu mệnh lệnh và triển khai thực hiện.

16 giờ ngày 14/8/1945 tiếng trống vang lên từ làng Thi Phổ Nhất, nơi đóng cơ quan tỉnh ủy Quảng Ngãi truyền đi hiệu lệnh khởi nghĩa cho cả tỉnh. Theo quy định, khi nghe tiếng trống, mối địa phương có trách nhiệm chấp hành lệnh khởi nghĩa trong địa phương mình. Dồng thời, đánh trống chuyển tiếp lệnh khởi nghĩa ra chung quanh.

Tại Tân Phong, trăng lười liềm chiều hóm vừa sáng tỏ. Từ Cò Sim nổi lên những tiếng trống, chiếng, từ và.... Đồng bảo giả, trẻ, gái, trai hãng hái mang dao, mác, dây gây... đổ ra đường mỗi lúc một đông, hợp thành đoàn quân chính trị trăn đầy khí thế kéo đi biểu tình thị uy trong làng. Trong khi đó, Ban lãnh đạo khởi nghĩa đã bố trí lực lượng du kích tìm bất bọn chống đối cách mạng trong xã. Hầu hết bọn phản động cưỡng hào trong xã chuy trốn. Một số tên ngoạn cố lạc lông rình mò, bài xích hoặc đồng bỏ khán đen, ảo dài, sửa soạn đi báo Quan huyện. Nhưng tất cả đều bị du kích, tự vệ bất giữ và khống chế ngay tại chỗ trước khi chúng hành động.

Sáng 15/8/1945, toàn xã tổ chức cuộc biểu tỉnh, mít tinh, động chưa từng có, tại sản vận động Tân Phong để mừng tháng lợi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Ngoài nhân dân 6 thôn trong vùng, còn có các thôn lân cân như Bích Chiếu, Nhơn Phước, cũng đến đây tham gia cuộc mít tính. Sau khi nghe đồng chí đại diện úy ban khởi nghĩa nói chuyện từng đoàn người của các thôn với cờ đỏ sao vàng, báng khẩu hiệu kéo đi tuần hành thị uy, tư thế chính tế, trật tự. Cuộc mít tinh chia ra nhiều đoàn tuần bành đi các hướng: vào Vĩnh Xuân, ra Gia An, Hiệp An lên Hùng Nghĩa, Van Lý. Tất cả các đoàn sau đó lại trở về sân vận động họp mít tính nghe diễn thuyết. Quần chúng hộ to các khẩu hiệu: Dánh đổ phát xít Nhật, tẩy sạch thực dân Pháp ở Đông Dương, ủng hộ Đội du kích Ba Tơ; tiểu trừ bọn Việt gian phản quốc. Trên sản vận động là một rừng cờ độ sao vàng bay phất phối, chen lẫn nhiều tấm bảng đủ các màu ghi đặm những dòng chữ mới, nối lên trên làn sóng người tràn ngập. Kết thúc tháng lợi cuộc biểu dương lực lượng, đoàn người giữ nguyên hàng ngũ trở về các thôn, khoảng 11-12 giờ trưa mọi người mới đến nhà.

Chi trong đêm 14 và ngày 15/8/1945 (tức mòng tám tháng

bảy nam Ất đậu) toàn huyện Đức Phổ đã hoàn thành việc cướp chính quyền, kể cả huyện lỵ.

Trong những ngày này, nhân dân 6 thôn trong xã Phố Phong vui như ngày hội lớn, mọi hoạt động đều khẩn trương nhưng có tổ chức và kỳ luật. Khi nghe tiếng trống tập tru g, mọi người dù đang sản xuất ngoài đồng, hay đang làm į ở dâu cũng đều dừng tay, lập tức đến nơi qui định để nhae phổ biến công việc phải làm. Một ngày hạ tuần tháng 8, nhân dân Phổ Phong kéo về thị trấn Đức Phổ, dư cuộc mít tính đồng chưa từng có của nhân dân toàn huyện để chào mừng Ủy ban hành chánh lâm thời huyện Đức Phổ, do đồng chỉ Võ Tòng làm chủ tịch.

Trong những ngày đầu cuộc khởi nghĩa, mặc dầu quân đội Nhật đã dầu hàng đồng minh, nhưng bọn Nhật đóng ở Quảng Ngãi chưa chịu công nhận chính quyền của nhân dân. Do đổ, sau khi đã giành được chính quyền ta còn phải tiếp tục chiến đấu với quân Nhật.

Cùng với Đội du kích Ba Tơ, là lực lượng giữ vai trò nồng cốt, đồng đảo lực lượng du kích các làng ở nhiều nơi trong tinh và ngay trong huyện ta đã chặn được nhiều hành động ngang ngược của bọn Nhật xâm phạm chủ quyền quốc gia, tính mệnh và tài sản của nhân dân ta. Trong cuộc chiến đấu này của toàn tính, du kích và nhân dân vùng Phố Phong đã có lần chạm trán với Nhật trên đường số 5a.

Cách mạng Tháng Tám thành công là một tháng lợi lịch sử của dân tộc Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh dạo. Với tháng lợi này, dân tộc ta chuyển sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ đây Đảng bộ và nhân dân Phổ Phong bước vào một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh của mình.

CHƯƠNG III

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

I/ VỬA XÂY DỰNG CÓ SỐ MỚI - VỮA KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ KHẨNG CHIẾN (1945-1948)

Sáng 30 tháng 8 năm 1945 (tức 23 tháng 7năm Át dâu), một cuộc biểu tình lịch sử được tổ chức để mùng tháng lợi giành chính quyền trong toàn tinh Quảng Ngài và ra mát Uy ban hành chính lâm thời tỉnh. Tại vùng Phố Phong, chỉ bộ Đảng phân công các đẳng viên văn đồng quần chúng đi biểu tỉnh. Các thôn chọn và lập danh sách gửi về xã những người khỏe mạnh, đủ sức đi bộ ra thị xã Quảng Ngãi. Người được chọn phải chuẩn bị hành trang, cơm nước dùng trong ngày biểu tỉnh. Đứng giờ qui định, các đoàn biểu tỉnh của các thôn đã có mặt. Các đồng chí được phân công dẫn đầu các đoàn: đoàn Gia An do đồng chí Phạn và Hai Cửu; đoàn Hùng Nghĩa do đồng chí Nguyễn Trị; đoàn Hiệp An do đồng chi Diển Thạnh; đoàn Vinh xuân do đồng chi Nguyễn Xuân Thái;doàn Tân Phong do các đồng chí Trần Kim Thời, Nguyễn Xuân Mỹ, Nguyễn Bị, Trần Lực. Các đoàn tập họp tại ga Mộ Đức (nay là ga Thạch Trụ) sắp theo hàng đối, từ ga đến gần nhà ông xã Chúc, tất cả khoảng hơn 300 người.

Doàn người lên đường biểu dương lực lượng hàng các loại

vũ khí thô sơ, cùng dì với các đoàn biểu tỉnh có đội dân quân tự vệ để đề phòng bọn Việt gian phá rối.

Trời vừa sáng rõ, nhin lên quốc lộ là thấy đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng cuộn theo đồng người tiến về thị xã. Lúc này ta vẫn cánh giác đề phòng lính Nhật, nên đã chuẩn bị tư 'ường trước cho mọi người.

Đến 10 giờ tại sản vận động thị xã Quảng Ngài (địa diễm mít tính) người chật như nêm, nhiều đoàn người ở các huyện về dự mít tính, không thể nào vào sân vận động được.

Tại cuộc mít tinh, Ủy ban hành chính lâm thời, Chính quyền cách mạng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Toại làm chủ tịch, ông Hồ Thiết làm phố chủ tịch ra mắt toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Các vị trong Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh còn có: Trần Qúi Hai, Nguyễn Quang Lâm, Phạm Kiệt, Nguyễn Duân, Vô Xuân Hựu, Huỳnh Chư, Bùi Diệp, Nguyễn Định và Bùi Trọng Hiển.

Sau khi chính quyền về tay nhân dân, chi bộ Đảng xã Phố Phong đứng trước nhiệm vụ vô cùng mới mẻ của công cuộc nắm chính quyền. Trước tiên, là tổ chức bộ máy hành chính; cùng cố Mặt trận Việt minh, bố sung người vào các tố chức quần chúng; lập tòa án nhân dân xử số người chống đối cách mạng đã bị bắt giam trong những ngày khởi nghĩa. Đồng thời với nhiệm vụ cấp bách trên, việc cùng cố, phát triển Đảng cũng được quan tâm.

Tại Cây Xoài huyện ở Vạn Lý và thung lũng Núi Dâu ở phía bắc thôn Hùng Nghĩa vào đệm trăng mỡ, dưới sự chủ tr! của Ủy ban khởi nghĩa, tòa án nhân dân tuyên bố tội trạng của bọn chống đối cách mạng. Tất cả những người có mặt đều yêu cầu trừng trị một cách thích đáng, bản án được 52

thi hành ngay.

Bô máy chính quyền cũ đã bị nhân dân lật đổ, cần tổ chức cơ quan chính quyền cách mạng để quản lý mọi mặt công tác ở địa phương. Lúc đầu giữ nguyên 6 đơn vị hành chính cũ, mỗi xã cũ thành lập Ủy ban hành chính lâm thời xã. Ủy ban hành chính lâm thời có nhiệm vụ tiếp quản toàn bộ tài sản công hữu của xã cũ, thu triện đồng của lý trưởng, trực tiếp quản lý và giải quyết mọi mặt hoạt động trong xã, trước mất là việc bảo vệ an ninh trật tự. Các UBHC tạm thời sử dụng đình làng, chùa chiến làm trụ sở, xã nào còn giữ tiền thuế điện thổ năm 1945 phải giao lại cho Ủy ban hành chính lâm thời.

Chủ tịch Ủy ban hành chính lâm thời được chỉ định như sau:

- Xã Tân Phong: Võ Tuy (lý trưởng cũ Phạm Úc).
- Xã Hùng Nghĩa: Trần Nhứt (lý trưởng cũ Đặng Cư).
- Xã Gia An: Nguyễn Bá Diện (lý trưởng cũ Huỳnh Lượng).
- Xã Hiệp An: Nguyễn Hiệp (lý trưởng cũ Huỳnh Kim).
- Xã Vạn Lý: Phạm Độ (Lý trường cũ Đảng Cảnh).
- Xã Vinh Xuân: Nguyễn Xuân Đình (lý trưởng cũ được chỉ định làm chủ tịch).

Việc cùng có các tổ chức quần chúng được tiến hành, trước tiên là cùng cổ và bổ sung các Ban chấp hành, sắp xếp và kết nạp thêm hội viên vào các tiểu tổ, lập các tiểu tổ ở những nơi chưa cơ.

Dàu năm 1946 bắt đầu hợp nhất các xã cũ, thành lập xã mới, tên đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh cũ được đối lại như sau:

- Tình Quảng Ngài được đổi tên thành tinh Lê Trung Đình.

- Huyện Dúc Phố được đối tên thành huyện Nguyễn Nghiêm⁽¹⁾.
- Tổng Phố Cảm được đối tên thành tổng Trần Kha và chia re làm 3 khu vực: Trần Kha Tây, Trần Kha Đông và Trần Kha Nam.

Một số xã cũ lúc tiền khởi nghĩa đã được lấy tên riê z để bảo đảm bí mặt như: xã Tân Phong lấy tên Mỹ An, V. Lý lấy tên là Cận Sơn... Nay 6 xã hợp nhất lấy tên là xã Phổ Phong. Các xã cũ chia ra các thôn nhỏ như, Vạn Lý chia làm 4 thôn: Van Lý Nam, Vạn Lý Bắc, Trung Sơn và Vực Liêm; Tân Phong chia làm 3 thôn nhỏ: Tân Phong Tây, Tân Phong Dông và Tân Phong Nam; Gia An chia làm 2 thôn nhỏ: Gia An Nam và Gia An Bắc. Các thon Vĩnh Xuân và Hiệp An giữ nguyên. Nhưng sau một thời gian, chính phủ quyết định thống nhất trong toàn quốc là, vẫn giữ lại tên cữ của huyện và tinh, bỏ cấp tổng. Sau khi hợp nhất xã, các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng cũng sấp xếp lại theo dơn vị hành chính mới và sấp xếp lại cấn bộ phụ trách như sau:

- Ủy ban kháng chiến hành chính xã: Chủ tịch là Vô Tuy ít lầu sau bàu HĐND xã, chủ tịch là Huỳnh Trí, đến Nguyễn Ngọc Anh (tức Trưởng), Trần Phổ, sau đó và trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp chủ tịch xã là đồng chí Trương Pháp Ba.
- Mặt trận Việt Minh xã, do đồng chí Huỳnh Danh làm chủ nhiệm từ trước ngày khởi nghĩa, vẻ sau trong những năm kháng chiến các đồng chí sau đây làm chánh, phó chủ

⁽¹⁾ Huyên Binh Son: Nguyễn Tư Tân: Son Tịnh: Trương Quang Trọng, H.Tu Nguia: Nguyễn Thuy, H.Nghĩa Hành: Lê Đinh Cần, Huyên Mộ Đức: Nguyễn Bả Loạn.

nhiệm: Trần Sẽ, Phạm Phẩm, Ngô Mẫn (tức Ký)...

Ban chấp hành nông dân cứu quốc, các đồng chí sau đây làm bí thư: Huỳnh A, Huỳnh Câ, Nguyễn Toại...

- Ban chấp hành thanh niên cứu quốc được cũng có trên cơ sở bộ máy trước ngày khởi nghĩa, bí thư qua các khóa : Nguyễn Thiệu, Trần Ngọc Tài, Phạm Ôn, làuỳnh Bổng...
 - Chi bộ Đảng do đồng chi Huỳnh Danh là bi thư.

Lực lượng cán bộ, đảng viên trong xã sau ngày khởi nghĩa dã trở thành đội ngũ lớn mạnh, đảm nhận được những nhiệm vụ chủ chốt của xã. Ngoài ra, còn cung cấp nhiều cán bộ cho các vùng Cực Nam, Tây Nguyên, Hạ Lào...

Sau khi chính quyền về tay nhân dân, thì ngày 23 tháng 9 năm 1945 quân Pháp được sự giúp đỡ của quân Anh, Ấn bắt đầu gây hán ở Nam Bộ. Chúng nổ súng tiến công vào lực lượng ta ở Sài gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp trên đất nước ta.

Với một cơ cấu chính trị được cũng cố và xây dựng sau ngày khởi nghĩa, mà hạt nhân lãnh đạo là chỉ bộ xã, nhân dân xã Phố Phong vừa chung sức xây dựng cuộc sống mới, vừa ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã nổ ra ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Những công việc to lới, của Nhà nước ta về xây dựng đất nước, chống giác đối, giác đốt và nhất là chống giác ngoại xâm, đòi hỏi rất nhiều về tài chính, nhưng thực dân Pháp và phát xít Nhật đã để lại cho ta một đất nước xơ xác, với một ngân khố trống rỗng. Vì thế, để giải quyết vấn đề tài chính, Dâng và Chính phủ phải dựa vào sự đóng góp của nhân dân.

Ngày 11 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào toàn quốc lời kêu gọi về tổ chức 'Tuần lễ vàng'. Chi bộ Đàng chủ trương mở cuộc vận đồng lớn, lấy các tổ chức đoàn thể làm chỗ dựa và bằng mọi hình thức vận động các nhà hảo tám, bất kỳ kể giàu, người nghèo đều tham gia rằm rộ "Tuần lễ vàng". Tuần lễ vàng diễn ra th t là phong phủ, nào trống, nào loa phát thanh, văn nghệ, thầu hiệu, ca dao, hò về. Cổ những điệu hát cò lả rất vui, nay còn đọng lại trong lòng những người có mặt lúc bấy giờ:

"...Deo hoa, hoa chỉ tỏ, tỏ nặng tai,

Deo vàng, vàng nặng cổ, cổ hời ai, ai có vàng.

Tang tính tlah, tlah tinh tang ...

Có khẩu hiệu khiến người tạ hải suy nghĩ: "Ai còn tiếc vàng là người không yêu nước". Ngoài hình thức cố động, còn đi sâu vào các đoàn thể cứu quốc, đến từng nhà vận động ghi tên và đưa ra phát thanh trên loa, đài. Ngoài ra, còn đặt bàn nơi công cộng, chợ quán lạc quyên. Khách đi đường nhiều người cởi tư trang ra đóng góp. Cuộc vận động đã đem lại kết quả tốt đẹp. Khi quản chúng nhân dân giác ngô, họ vui vẻ tự nguyện ủng hộ Nhà nước không tiếc của cái. Từ những vật kỷ niệm riêng tư của đôi vợ chồng, đến mâm thau, chậu rửa, thậm chí bộ lư đồng trên bàn thờ ... đều được mang ra ủng hộ. Ai cũng muốn được ghi tên vào "bàng vàng" trước nhất. Kết quả "Tuàn lễ vàng" ở xã Phổ Phong đã lạc quyên được 1,2 kg vàng, 4.000 kg đồng.

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân được tổ chức trong toàn quốc. Đây là m^At sự kiện trọng đại trong sinh hoạt chính trị của nhân dân ta.

Làn đầu tiên trong đời, người dân Phố Phong được thực hiện quyền làm người công dân của một nước độc lập, tư cầm là phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội.

Tổ chức cuộc bàu cử là một công tác mối mẻ của cán bộ và nhân dân xã ta. Chi bộ Đảng (do đồng chí Huỳnh A làm bi thư) và Mặt trận Việt minh cùng các đoàn thế đã được học tặp, thảo luận thấm nhuần trước khi vạch kế hoạch thực hiện. Dây là cuộc sinh hoạt chính trị lớn của nhân dân Phổ Phong, làm cho người dân biết được thế nào là tự do dân chủ, phổ thông đầu phiếu, nguyên tác bầu cử, ứng cử...

Đến ngày bầu cử, các ngà đường đều có bảng, cờ, biểu ngũ, cổng chào. Mỗi thôn chia ra làm nhiều bàn bỏ phiếu với hình thức trang ngmêm, đẹp để. Sáng sớm, sau tiếng trống, tiếng loa cổ động, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên mặc quần ảo đẹp nhất đi đến bàn bỏ phiếu. Từ những nam nữ thanh niên đến các bà mẹ, các chị, các anh nông dân, các cụ lão thành, ai ai cũng vui vẻ như trong một ngày hội. Kết quả số người đi bàu gần 100 %, những người trúng cử đều đạt số phiếu cao. Những đại biểu Quốc hội đầu tiên ở Quảng Ngãi là các đồng chí: Phạm Văn Đồng, Phạm Quang Lược, Nguyễn Trí, Nguyễn Duân, Lâm Hữu Bá, Hà Văn Tính, Lê Hồng Long.

Sau ngày khởi nghĩa, Hò Chủ Tịch kêu gọi toàn dân chống giác đốt. Từ đó phong trào Bình dân học vụ (BDHV) ra đời. Một nhiệm vụ trước mát là phải làm cho mọi người dân đều thoát khỏi nạn mù chữ. Ban BDHV xã đã được thành lập do đồng chí Trần Xứng (tức Dáng) làm trưởng ban. Những đảng viên, cán bộ biết chữ đều xung phong dạy học ban đềm không lương, coi đó là nghĩa vụ cách mạng, số giáo viên xung phong dạy ngày càng đồng. Lớp học được tổ chức trong nhà

dân, bàn học có gì dùng nấy. Chẳng mấy lúc phong trào BDHV phát triển rất mạnh mẽ. Ngoài lớp thanh niên nam nữ còn lới cuốn cả các cụ ông, cụ bà mang kính vui vẻ đi học. Đối với người chưa đi học, cán bộ BDHV phải đến nhà vận động từng người. Những người có điều kiện mà không đi học có khi phải dùng đến hình thức bắt buộc. Mỗi thôn đều phải đặt chỉ tiêu thi đua thanh toán nạn mù chữ. Qua những đợt kiểm tra kết quả thanh toán mù chữ ở các thôn, thì người mù chữ ngày càng giảm dần.

Những hình thức kiếm tra có tính chất bắt buộc là kiếm tra ngoài dường. Cán bộ BDHV mang bảng đen chấn ở các ngà đường. Những người đi chọ, đi rừng, hoặc ra đồng muốn qua quảng đường có bảng đều phải đọc chữ, ai đọc được giáo viên cho đi, ai không đọc được thì ghi tên và bát quay trở về. Nhiều có gái xinh dẹp mà mù chữ, thấy xấu hố phải đi học ngay. Tuy vậy, việc thanh toán mù chữ không phải để dàng, mà phải đến mấy năm sau, khoảng đến năm 1948 - 1949 mới hoàn thành.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu, Hồ Chủ Tịch vị lãnh tụ ví đại của nhân dân Việt nam kêu gọi toàn dân dứng lên kháng chiến cửu nước. Từ bắc đến nam, nhân dân ta thực hiện tiêu thổ kháng chiến, phá hoại cầu cóng, đường giao thông, nhà cửa ở những nơi giặc có thể đánh tới. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, nhân dân Phổ Phong mang cuốc, xuống di phá đường 5a, đào hào cất đứt ra từng đoạn, ô tổ không còn đi được trên đường này.

Năm 1947, nối lên phong trào tòng quân. Chi bộ Đảng cùng Mặt trận Việt minh và các đoàn thể vận động con em trong xã hằng hái gia nhập Vệ quốc đoàn. Lớp thanh niên nhập ngũ đầu tiên sau ngày khởi nghĩa khoảng 33 người.

Qua chiến tranh có nhiều người trong số họ không còn trở về quê hương nữa như các liệt sỉ: Nguyễn Xuân Lộc, Đồng Ngọc Hoàng⁽¹⁾, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Siêng, Nguyễn Vật, Mai Liễu..., các đồng chí đã lập công xuất sắc và đã anh dũng hy sinh. Phong trào tòng quân từ đây giữ mặi cho đến cuối thời kỳ kháng chiến. Những thanh niên Phố Phong qua các đợt tòng quản đều vui vẻ, tư nguyên, phần khởi và tư hào. Người không được trúng tuyến thì buồn bã và tìm cách phần đầu chờ đợt sau. Những cảnh chia tay lên đường tràn đầy xúc động giữa kẻ ở, người đi. Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm tổ chức tiến đưa; những ban bè, người yêu tặng nhau những vật kỷ niệm. Các me chiến sĩ, các chi phu nữ mang quà, thức ăn trao tay những người con, người em lên dường ra tiền tuyến. Những người thân trong gia định sản sàng dàm nhân mọi việc đồng áng, để con, em mình ra đi được yên tâm. Phong trào tông quân của thanh niên Phố Phong đã trở thành truyền thống, số người xung phong nhập ngũ bao giờ cũng cao, thường đứng vào hàng nhất, nhi trong toàn huyên.

Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông đấn là một nhiệm vụ quan trọng của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ. Có giải quyết vấn đề này mới thiết thực đem lại quyền lợi cho nông dân, bởi dưỡng lực lượng kháng chiến. Chi bộ Đảng đã nhận thức đúng đấn và lãnh đạo thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của Đảng và Nhà nước một cách tích cực.

Trước tiên, tịch thu 5 mấu ruộng văng chủ của địa chủ Nguyễn Hy, chia cho 25 hộ nông dân không cơ ruộng. Trưng

⁽¹⁾ Đồng Ngọc Hoàng ở Tân Phong đánh nhiều trận xuất sắc, trong một cuộc liên tập tại một đơn vị ở Sa Huỳnh do tại nạn diễn tập đồng chí đã hy xinh.

thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ Nguyễn Thân trên xã Phổ Phong để sử dụng theo nguyên tác ưu tiên nguyên canh,nhưng đồng thời cũng điều chính, phân phối lại cho nông dân ít ruộng. Nông dân biết ơn Đảng, biết ơn cách mạng đã mang lại quyền lợi cho họ.

Tuy nhiên, đây mới là bước đầu trong cả quá trình thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến, đưa lại quyền lợi chính đáng cho nông đân.

Trong thời kỳ này chỉ bộ xã chủ trương làm thí điểm việc dưa nông dân vào con đường làm án tập thể. Đã vận động nông dân tiến bộ ở 3 thôn: Tân Phong, Hùng Nghĩa, Vạn Lý thành lập một cơ sở sản xuất tập thể lấy tên là "Hội đồng canh". Có 30 hội viên tự nguyện góp: 15 mẫu ruộng, đất, 50 con trâu, bò và toàn bộ nông cụ. Trang trại được xây dựng tại vùng gần chy số 5 đường 5a phía nam cầu Chùa Cháy (Hùng Nghĩa). Việc ăn chia được thực hiện theo cách tính công, chẩm diễm. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm tổ chức quản lý, chưa có những điều kiện cơ bản khác để tồn tại và phát triển. Chi bộ thiếu kiểm tra lãnh đạo, làm ản không có hiệu quả, nên nông dân bắt đầu chán nàn. Hội đồng canh này sau 3 năm đã phải giải tán. Tuy nhiên, từ đó cũng đã rút ra những kinh nghiệm bố ích cho việc làm ăn tập thể sau này.

Phố phong còn bố trí một trung đội dân quân di sản xuất tự túc, chia thành tiểu đội 15 người chuyên làm ruộng Trung đội này có 5 mấu ruộng, 6 con trâu do đồng bào ủng hộ trong phong trào vận động nuôi quân. Kết quả mối vụ thu hoạch vài ba trăm ang thóc để bố sung vào quỹ nuôi quân. Trung đội sản xuất này được duy trì cho đến những năm cuối của cuộc kháng chiến.

Cùng thời kỳ này, chi bộ Đảng còn chủ trương thành lập Hợp tác xã (HTX) tiêu thụ. Chủ trương này được quần chúng nhiệt liết tham gia. Có hơn 500 xã viên góp cổ phần vào HTX, với số vốn 10.000 đồng. Mục dích của HTX là mua nông thổ sản trao đổi với các xã bạn, mua nhiều mặt hàng tạp phẩm về phân phối cho xã viên và bán ra ngoài HTX nhằm phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân trong xã. Hợp tác xã còn mở lò rèn để rên lưỡi cây, lưỡi cuốc, dao, rựa, liềm hái, và mở một lò giết mổ lợn để phục vụ nhân dân trong xã.

Cuối năm 1947 chí bộ Đảng có 22 đảng viên do đồng chí Nguyễn Văn Dai làm bí thư.

Bước sang năm 1948, sau hơn 2 năm chính quyền về tay cách mạng, nhân dân Phổ Phong đã từng bước trưởng thành vững chắc.

Dưới sự lãnh đạo của Huyên ủy, chỉ bộ Dàng được cùng cố và phát triển, đã kết nạp thêm được nhiều đáng viên mới. Số lượng đảng viên là 75 đồng chí, Bí thư chi bộ là đồng chí Huỳnh Cử. Các đoàn thể nhân dân cũng đều được xây dựng và phát triển vũng mạnh để đảm nhận vai trò vận động quần chúng thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Đoàn thanh niên mang tên liệt sĩ Đồng Ngọc Hoàng do đồng chí Nguyễn Thiệu (Gia An) làm bí thư, xứng dáng là lực lượng xung kích trong mọi công tác của xã, được công nhận là một trong những đoàn xuất sác trong 15 Đoàn thanh niên của toàn huyện. Chính quyền xã có kinh nghiệm trong việc quản lý mọi mặt hoạt động về kinh tế, văn hóa, trị an, huy động sửe người, sức của phục vụ kháng chiến. Nhân dân Phổ Phong đã hoàn thành tháng lợi những nhiệm vụ chủ yếu và những đợt vận động lớn, nên đã đáp ứng được yêu

cầu vừa xây dựng chế độ mới, vừa chí viện đác lực cho cuộc kháng chiến trong cẻ nước, vừa chuẩn bị lực lượng mọi mặt, sản sáng chiến đầu ngày trên quê hương minh.

H - BÁO VỆ QUÊ HƯƠNG, BỜI ĐƯỜNG SỰC ĐẨN, THỰC HIỆN KHẨU HIỆU TẤT CÁ CHO TIỀN TUYẾN TẤT CÁ ĐỂ CHIẾN THẮNG "(1948 - 1954).

Từ năm 1948, âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp đã thất bại, cuộc chiến tranh giữa ta và dịch chuyển sang thế giảng co ác liệt. Dịch ra sức đánh phá vùng tự do Quảng Ngãi nhằm tiêu diệt sinh lực và tiềm năng kháng chiến của nhân dân ta.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Dảng, ngày 27/3/1948 xã Phố Phong phát động phong trào Thi dua ái quốc, đẩy manh sự nghiệp kháng chiến với khẩu hiệu 'Người người thi đua, ngành ngành thi đua". Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo tuyến truyền tổ chức và phát động nhân dân ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để tự cấp, tự túc cho mình, cho địa phương minh và đóng góp cho kháng chiến. Dòng thời , xây dựng lực lượng dân quân, làm tốt công tác bố phòng và sản sàng chiến đầu chống dịch. Giải quyết vấn đề lương thực là nhiệm vụ hàng dầu của phong trào thi dua. Với truyền thống cần cù và tiết kiệm, nhân dân Phố Phong ra sức làm lụng, quên cả ngày đểm, quay vòng không cho đất nghị, thực hiện thâm canh, xen canh gối vụ, khai hoang phục hóa. Ho nghi ra sáng kiến tròng khoai lang trên ụ để tiết kiệm đất, thu được năng suất khá. Khi bị rằng hạn thì đào ao, tát nước trong cây ngắn ngày, phát triển hoa màu phu, rau xanh.

Để gắn liên giữa thi dua sản xuất và tiết kiệm, chi bỏ văn động nhân dân triệt để tiết kiệm gạo, thực hiện, an ghé quanh nam, ngay cả khi gạo thóc đối đảo. Thực hiện "Hủ gao tiết kiệm" từng gia đình mỗi bữa nấu bột lại một năm gao, bỏ vào hủ góp cho quỹ nuôi quân. Để tiết kiệm lượng thực, kinh nghiệm dùng bánh tráng bằng bột mi trong các bữa ân chiều, ăn sáng, được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Thiếu vài nhân dân ta tổ chức trong bong, gặt xong lúa tháng 3, cày đất lên trồng bỏng, lấy bông kéo sợi. Vào những đểm trăng, các có gái mang xa kéo sợi tụ họp nhau ngoài sản, vừa kéo sợi vừa chuyện trò cho đến khuya mới về nhà. Nhiều nhà còn đóng khung cửi dệt vải khổ hẹp. Khi xưởng đệt Nam Cường bất đầu đệt vài SITA khổ rộng, toàn bộ sợi của bà con Phố Phong được đem bán cho Phố An và mua vài SITA về dùng, vừa đẹp vừa ré. Thực hiện chủ trương chống "hàng ngoại hóa" từ vùng bị địch chiếm ở Quảng Nam tràn vào, nhân dân ta đã tự túc được cả những hàng công nghệ thiết yếu vốn phải dựa vào thị trường trong tỉnh và ngoại tính. Thiếu dàu hóa nhân dân trồng đậu phụng, tìm quả rừng có đầu như mù u, bồ lời... để ép dàu, và dùng mỡ lợn, dàu dừa để tháp sáng. Thiếu mám, muối thì dùng cây có đam và chất mặn để chế biến thay thể. Thiếu giấy viết, ta tổ chức lấy tre nữa, rơm rạ làm ra giấy bằng phương pháp thô sơ. Xã Phố Phong phối hợp với xưởng giấy Trà Câu tại cây số 8, để sản xuất giấy dùng cho học sinh và các cơ quan. Thiếu thuốc chữa bệnh, ta dùng cây thuốc nam. Nhờ đó, ta đã tư túc được một số hàng công nghiệp cần thiết khi nền kinh tế bị quân thù bao vây mọi mặt. Tuy vây, ta cũng chấp nhận việc đưa từ vùng tạm bị chiếm vào vùng tự do một số nhu yếu phẩm như đá lửa, kim chỉ, thuốc chữa bệnh....

Vê công tác bố phòng chống dịch, chỉ bộ Dảng giao cho xã đối dân quần phụ trách hướng dẫn nhân dân tham gia phá hoại giao thông, xây dựng phòng tuyến chiến đấu, chống dịch đổ bộ, nhày dù, dấy mạnh phong trào toàn dân dánh giác. Mỗi thôn có cán bộ trung, tiểu đội chỉ huy, hướng dẫn nhân dân phòng tránh địch. Trong việc xây dựng làng chiến đấu, ta lợi dung lủy tre, cây xanh, rào gai, đóng cọc để gia có bên trong làng, đào giao thông hào từ vườn này sang vườn khác. Làng chiến đấu được bố trí liên cư, liên địa, được rào vi kiện có, có công cho nhân dân ra vào. Phương án hành động khi có địch đến được vạch sắn, gồm có: kế hoạch phân tán nhân dân, kế hoạch chiến đấu của du kích. Mối gia định đều đào hàm bị mặt, đào hàm trú ẩn, làm ụ chống cháy ngoài trời để chứa tài sản, lương thực. Ngoài ra còn làm lương khô dự trữ, chuẩn bị gối xách cho mối người được gọn gàng, để khi được lệnh có thể nhanh chống tàn cư lên núi. Phổ biến cho nhân dân cách xem bố tin hiệu" treo trên định núi Thu, núi Xương Rồng. Nếu bồ kéo lên nửa cột là tâu dịch ngoài biến chay ngang qua, bồ kéo iên định cột là tàu địch đầu lại, hai bở cùng kéo lên định cột là tàu dịch chuẩn bị đổ bộ. Khi phát hiện địch đổ bộ, nhân dân bất đầu tần cư. Ban tần, tiếp cư được thành lập gồm các cụ lão thành có uy tín, có kinh nghiệm, chuyên lo tim-vùng an toàn chuẩn bị sản để đón nhân dân đến ở, khi có lệnh tản cư. Ban tiếp cư ở nơi nhân có nhiệm vụ đón tiếp đồng bảo tần cư. Còn ban tần cư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhác nhỏ việc chuẩn bị tản cư của các gia dinh.

Thứng người thuộc danh sách ở lại thì phối hợp với du kích, triển khai đánh địch theo phương án tác chiến đã vạch sán. Ngoài việc chống dịch đổ bộ, còn chống địch nhãy dù. Dân quân tổ chức đóng cọc trên các cánh đồng, giao che mối người nam giới nộp hai cây cọc gổ hoặc tre (gốc tre chỉ đôi) với nhọn. Khi chủ trương nây đưa ra, chỉ trong vòng 1 tuần mọi người đã nạp đủ cọc. Đoàn viên thanh niên là những người hãng hái nhất trong mỗi gia đình, có trách nhiệm động viên lỗi cuốn gia đình minh nộp đủ số cọc quy định. Sau đó, trên các cánh đồng rộng như: đồng Cánh Thuận, cánh đồng phía bắc Hùng Nghĩa, đồng Gò Tre, đồng Cây quit. và hầu hết các bài trống trong xã Phổ Phong, nhìn đầu cũng thấy mọc lên những bãi cọc chĩa mũi nhọn lên trời.

Nhân dân Phố Phong còn để bao công sức, đào hàng vạn mét giao thông hào, đạc biệt là công trình địa đạo Gò Lúa (Tân Phong), hàng vạn hằm tru ấn và hằm bí mật của gia đình.

Vào giữa năm 1948, theo chủ trương của huyện và tính Phố Phong đưa một đại đội du kích ra Quảng Nam, cùng du kích huyện Tháng Bình tham chiến ba tháng để vừa phối hợp chiến đấu hỗ trợ tính bạn, vừa rút kinh nghiệm chiến đấu cho lực lượng du kích xã nhà. Phong trào luyện quân trong xã được thực hiện thường xuyên và khẩn trương. Sau vụ đội viên Nguyễn Mưu chết do lựu đạn nổ khi đang tập luyện tại sân vận động Tân Phong, du kích Phố Phong tích cực rút kinh nghiệm trong luyện tập. Đồng thời, tranh thủ học tập đơn vị bộ đội chủ lực đóng trong xã. Nhờ đó, qua những kỳ bội thi ở huyện, Phố Phong luôn đạt những thành tích vẻ vang, thường được xếp vào hạng nhất, nhì và được tặng nhiều bằng, giấy khen của huyện, tính. Nhân dân Phố Phong tự hào và thương yêu lực lượng dân quân du kích của dịa phương mình.

De dàm bảo cho anh em yén tâm luyên tập, giảm bốt tỉnh trang "cơm nhà, so vợ", chỉ bộ Đảng chủ trương lập quỹ nuối quản và Ban vận động nuôi quân. Ban vận động nuối quân gòm những người có uy tín trong Mặt trận Việt minh và trong các đoàn thể. Ban này có nhiệm vụ đề ra kế hoạch văn đồng nhân dẫn đóng góp quỹ nuôi quản bằng nhiều linh thức. Các đoàn thể quần chúng đều hàng hái hưởng ứn: hủ trương của chi bộ. Hội nông dân giao cho mối hội viên trồng một "cây kháng chiến như, cây chuối kháng chiến, cấy đu đủ kháng chiến..." Hội phu nữ văn động chi cm nuôi "con heo kháng chiến", góp "hủ gạo kháng chiến". Các cụ phụ lão trồng "hụi mía kháng chiến". Các em thiểu niên nuôi "con gà kháng chiến".... Tất cả những cây, con mang tên "kháng chiến" đều được chăm sốc cấn thận. Ban vận động nuôi quân theo đối, thu hoach bằng tiền và chuyển vào quỹ nuôi quân. Ngoài các hình thức phong phú nêu trên, Ban vận động còn đến các nhà giàu có văn động họ gốp tiền, gạo, cho mươn ruộng để gây cơ sở sản xuất nuôi quân. Đồng thời còn vận động nười quân trực tiếp bằng bữa ăn cho anh em trong những ngày luyện tập. Trước mối đợt luyện tập của dân quân du kích, Hội mẹ chiến sĩ đến từng gia đình vận động mỗi người góp một số bữa ăn cho anh em theo tính thân tự nguyện. Kết quả văn động được gửi cho Ban văn động nuôi quân, Có những gia đình tình nguyện ủng hộ từ một mâm (6 người) đến 2, 3 măm trong một, hai hay ba ngày. Có nhà giảu nuôi cả một trung đội trong một tuần. Sau những buổi luyện tặp anh em đội viên đến an cơm ở các gia đình theo sư phân phối của Ban vận động nuôi quân. Việc làm này còn có ý nghĩa tăng cường đoàn kết giữa nhân dân với con em mình trong lục lượng dân quân du k.ch. Có gia đình nghèo chi mời một, hai đội viên về án chung bữa án thanh dam, nhưng đầy tlnh cảm với gia đình.

Phong tràe vận động nuối quân được duy trì trong nhiều năm, quỹ nuối quân càng được dồi dào, anh em du kích yên tâm luyện tập.

Cuối năm 1949, chỉ bộ Đảng phát triển mạnh mẽ, số lượng dăng viên lên đến 450 người do đồng chỉ Trần Phố làm bí thư. Lực lượng cán bộ của xã ngày càng đồng. Theo yêu cầu của cấp trên,nhiều năm Phố Phong đã cử cán bộ chỉ viện cho Cực Nam, Tây Nguyên, Hạ Lào và ra Bắc học. Trong số cán bộ này có các đồng chí: Huỳnh Nhường, Huỳnh Lộ, Huỳnh Ngô, Nguyễn Thiệt, Nguyễn Xuân Thái, Đặng Tháng, Nguyễn Lưu, Nguyễn Lương, Lê Trung Tự, Lê Đức Phổ, Lê Huệ, Lữ Ngọc Bốn, Phạm Ca, Huỳnh Vy, Phạm Văn Huê...

Có đồng chí ra đi không trở về, có đồng chí công tác dài hạn ở nơi xa, có đồng chí hoàn thành công tác trở về xã.

Năm 1950 ta chiến tháng vẻ vang ở biên giới Việt Trung, trên chiến trường chính có bước chuyển hiến lớn. Trung ương Đảng chủ trương tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới. Thực hiện chủ trương đó, cần động viên đến mức cao sự đóng góp của nhân dân. Ngày 12 tháng 2 năm 1950 Hồ Chú Tịch ký sắc lệnh tổng động viên.

Sau năm năm, nhà nước Việt Nam tiến lên tự chủ về kinh tế, đã phát hành giấy bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam, hủy bỏ tiền kim loại của Nam triều phong kiến. Đồng thời động viên tài vật lực bằng các chính sách như đảm phụ kháng chiến và công trái kháng chiến.

Để thực hiện chủ trương này, chi bộ Đảng bản kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, quán triệt sâu sắc khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến tháng", làm cho mọi người thấy rõ nhu cầu to lớn của cuộc kháng chiến. Chi bộ chủ trương tập trung vận động các tàng lớp trung, phủ nông, địa chủ bằng cách thuyết phục mềm đẻo, kiến trì giáo duc họ về nghĩa vụ đóng góp cho kháng chiến. Cuộc vận động này đạt kết quả rất tốt. Nhiều gia đình địa chủ tiếp thu và thực hiện chính sách động viên; gia đình bà Tượng Hiện nhận toàn bộ mức yếu cầu do ta đưa ra. Chi trong 1 tháng nhân dân Phổ Phong đã nộp vào quỹ đảm phụ kháng chiến 14 triệu đồng, vượt chỉ tiêu của huyện đưa ra.

Sau quỹ đảm phụ kháng chiến, Chính phủ phát hành công trái kháng chiến, đây cũng là hình thức động viên tài lực trong nhân dân cho cuộc trường kỳ kháng chiến. Cuộc vận động này cũng phải thuyết phục, kiến trì, vì chúng ta động viên trong lúc nhân dân dang gặp khổ khán về đời sống. Phiếu công trái được phân phối cho các đoàn thể nông dân, phụ nữ, lào thành, thanh niên. Mỗi đoàn thể vận động người trong gia đình mình mua hết số phiếu được phân phối. Do đổ, sĩnh ra tình trạng nhiều gia đình một lúc cổ cha mẹ, anh chị đều phải mua theo đoàn thể của mình. Vì vậy phải có cuộc điều chính để giải quyết tình trạng bất hợp lý ấy. Đồng thời, chi bộ tập trung vận động lớp người giàu có mua với mức cao hơn.

Sự nghiệp cách mạng càng phát triển, nhu cầu cán bộ càng lớn, mặt khác do uy tin của Đảng ngày càng cao, nên nhiều người ngoài Đảng muốn gia nhập Đảng, kể cả những người thuộc tầng lớp trên.

Thời gian này, cấp trên có chủ trương "Thi đua phát triển Đảng". Thực hiện chủ trương đó, chi bộ tổ chức đại hội thi đưa phát triển Đảng với hình thức cấm trại có băng, cò, biểu ngữ.

Dại hội họp hai ngày, địa điểm cám trại là cấm Thầy Lẹ (Hiệp An). Trước đại hội, mỗi tổ Đảng giao ước thi dua phát triển Đảng. Chỉ sau thời gian ngắn, hàng loạt đơn xin gia nhập Đảng từ các tổ Đảng được gửi về chỉ bộ. Ban Đảng vụ gồm các đồng chí Trần Thần, Nguyễn Phạn, Trần Đức Cảnh. Ban này chuyên lo thẩm tra đơn xin gia nhập Đảng để thông qua chỉ ủy xét duyệt và làm các thủ tục kết nạp.

Sau gần một năm phát triển, vào cuối năm 1950 và đầu năm 1951, số đảng viên trong chi bộ Phố Phong lên đến hơn 650 người. Thành phần trong chi bộ có nhiều tàng lớp như, phú nông, trung nông lớp trên, thân sĩ...

Trong quá trình kháng chiến lâu dài, gian khổ, các chính sách như giảm tô, thuế nông nghiệp, hiến điền, công trải, đảm phụ... va chạm đến lợi ích các tầng lớp phú nông, địa chủ, một số đẳng viên thuộc các tầng lớp trên không vượt nổi thủ thách, xa rời Đảng, bỏ sinh hoạt.

Cuối năm 1951, chi bộ họp kiếm diểm công tác phát triển Đảng và chủ trương đóng của để cùng có Đảng, dựa ra khỏi Đảng một số đầng viên không xúng đáng. Giờ đây Ban Đảng vụ phải tập trung vào khâu xét, đề nghị thông qua chi ủy quyết định đưa những đáng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp phân ánh vào nội bộ Đảng. Vì vậy, chi ủy rất kiến quyết khải trừ ra khỏi Đảng đối với những đáng viên thuộc các tầng lớp trên không thì hành chính sách của Đảng, kể cả những đáng viên không chịu tiếp thu sự giáo dục của Đảng.

Cũng trong năm 1951, chính sách thuế nông nghiệp ra đời để dần dẫn xóa bỏ các hình thức đóng góp không công bằng trong nhân dân. Lâu nay, người hảo tâm thì đóng góp nhiều, kẻ ù lì thì không chịu đóng góp cho kháng chiến. Thuế

nông nghiệp là một phương thức động viên tiến bộ, công bằng, hợp lý đôi với mọi tặng lớp nhân dân. Đầu tiên, chi bộ tổ chức cho nộng dân học tập điều lệ thuế nông nghiệp. sau đó mỗi thôn thành lập Ban thuế và mời một số cu "lào nông trị điển' góp ý kiến trong việc phân khoảnh, xếp hạng rường đất. Dựa trên bản đồ địa ba cũ, phân chia ra các tiểm rướng hang nhất, nhi, ba, tư... Mỗi hang rướng được bình nghị và định sản lượng trung bình bằng kg thóc/ sào trong năm để l : " biểu thuế. Biểu thuế cặn cử trên sản lương thu nhập bình quản một nhân khẩu của mỗi hộ trong một năm. Những nhân khẩu có thu nhập thấp dưới mức khởi diểm thị được miễn thuế. Từ mức khởi điểm trở lên bắt đầu tính thuế. Biểu thuế lại được xây dựng trên nguyên tác lũy tiến, bình quân thu nhập cang cao thì tỉ lệ đóng thuế càng táng. Cách tính thuế này nhàm động viên khá păng đóng góp của những hộ giàu có... Những hộ ít người và nhân khẩu độc lập (1 người) thường thuộc điện chịu mức thuế cao.

Sau khi lập xong bộ thuế, họp nhân dân để công bố mức thuế của mỗi hộ, ai có khiếu nại thì Ban thuế xem xét giải quyết.

Dến mùa, sau khi thu hoach xong, thóc được phơi khô, quạt sạch để gánh di đóng thuế. Dịa điểm thu thuế được chuẩn bi trước ở mỗi thôn, cơ bảng, cò, khẩu hiệu và các hình thực cổ động: trống, loa phát thanh, văn nghệ, ca dao, bài chòi rằm rộ. Có một bài ca dao cổ động thi đua nộp thuế nông nghiệp như sau:

*Chim xanh trên cành chim hót, Bươm ngoài đồng bướm tạt bướm chơi, Thuế năm mươi mốt nạp rồi, Giờ đây lo thuế kịp thời năm hai. Gian nan chẳng nệ đường dài Trường kỳ kháng chiến một mai công thành"

Ban giao lương xã, tổ giao lương thôn phối hợp nhau giúp các gia đình neo đơn gánh thóc đi nộp. Tổ giao lương hoạt động suốt thời gian thu thuế, giúp đỡ Ban thuế chuyển thóc vào kho... Mọi gia đình ai nấy đều lo lắng nạp thuế nhà mình cho xong, nếu ai chưa nạp kịp thì phải gánh thốc qua thôn khác để nộp. Do đổ, nhân dân đều hàng hải nạp thuế mành, đủ.

Chính sách thuế nông nghiệp là công bằng, hợp lý, cách thực hiện được qui định chặt chẽ, được nông dân ủng hộ. Nhưng cũng xuất hiện nhiều hộ "chạy chính sách" bằng cách phân tán bột ruộng cho con, cháu để giảm tỷ lệ sản lượng bình quân, nhe thuế hơn.

Từ đấy trở đi, ở nông thôn nguồn động viên tài lực chủ yếu cho kháng chiến là thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp được sửa đổi dần cho hoàn chính hơn và duy trì cho đến cuối cuộc kháng chiến. Hàng năm, xã Phổ Phong thu được bình quân 315 tấn thớc thuế, 25 % số này dành lại cho ngắn sách xã để phụ cấp cho cán bộ thường trực, mối người 15 kg thóc/tháng.

Các kho thốc được phân tấn cất giấu vào nhà dân. Địch cho máy bay thám thính quan sát và kết hợp với bọn phân động chỉ điểm mặt đất để phát hiện và dùng máy bay đánh phá các kho thóc của ta. Địch ném bom phá, bom cháy xuống thôn xốm khi chúng nghi ở đó có kho thóc. Trận ném bom cháy xuống xốm bà Thượng Hiền, làm cho nhà bà Hiền và các nhà xung quanh bị cháy. Trận ném bom cháy tại xốm mới Hiệp An làm cho nhiều nhà cháy, người chết. Trận ném bom phá nặng nhất là trận ở xốm Gò Chùa (Gia An), làm

chết và bị thương hàng chực người, nhiều nhà cửa bị cháy, tài sản bị thiệt hại. Đố là chưa kể các cuộc canh tạc nhỏ đọc theo đường 5a

Năm 1952, xây ra nạn đói và trận giặc Pháp đổ bộ lên Phổ Phong. Lúc bấy giờ các tính vùng liên khu 5 bị thiên tại hạn hán kéo dài, mua màng bị thiệt hại nặng. Nôr kinh tế tự cấp, tự túc bị khố khăn nghiệm trong. Thêm vao đó, dịch tăng cường đánh phá vùng tự do, làm trở ngai công việc làm an của nhân dân. Địch còn phong tỏa nghiệm ngặt bờ biến, không cho đồng bào ra đánh cá. Nghề làm muối hầu như phải bỏ, giao thông đường biến bị tế liệt.

Nạn đối này rất nghiệm trọng, bát đầu từ các xã ven biển, lan dân đến các xã đồng bằng và trung du. Phố Phong ruộng sâu không nước cấy, ruộng gò náng cháy, gieo không mọc, nhân dân nhiều nhà hết lương thực, dân rũ nhau lên núi đào củ mài, củ năn hái trái cây có bột như bom, gấm... và các loại rau rừng, khoại nước để ăn. Trong vườn, từ củ chuối đến quả mít đều được thái nhỏ để hấp cơm, tệ hại nhát là những dám mì vừa ra củ non không thoát khỏi những người dào trộm. Nhiều gia đình lúc đầu ân độn, ân cháo, vẽ sau cả cháo loàng cũng không có mà ân. Trong khi đó thì các nhà giàu giấu kỹ thốc, giả vở kêu đối để không bị ai nhờ cây. Các nơi ngoài xã, nhát là nhân dân các xa ven biển như Trá Niên, An Thố, An Thạch bị đối nặng họ dòn đến Phổ Phong vay mượn, xin ân càng nhiều. Tin người chết đối các nơi dưa đến ngày càng nhiều.

Tuy vậy, Phố Phong còn có khả năng tự cứu đối, và còn có thể tương trọ những nơi đối năng, nên được huyện giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Phố Quang. Với tinh thần nhường cơm xể áo, chi bộ và chính quyền xã vận động nhân dân kể ít

người nhiều góp thốc, gạo, mì, khoai, tiền bạc để cứu giúp nhân dân các xã bạn. Kết quả góp được trị giá bằng 200 ang thốc. Lực lượng du kích Phổ Phong còn chi viện cho Phổ Quang một trung đội để cánh giới bờ biển.

Sau mấy tháng nắng hạn dữ đội, thời tiết trở lại bình thường, nhân dân ra sức dấy mạnh tăng gia sản xuất, tranh thủ mọi điển kiện để gieo trồng muôn các loại cây lương thực, cây ngắn ngày, mau ân như khoại lang, bấp, các cây họ đậu, đặc biệt là rau xanh... Chỉ sau thời gian ngấn, người dan Phố Phong đã đẩy lùi được nan đời.

Cũng trong năm 1952, giặc Pháp từ tàu biển đổ bộ lên các xã ven biển vùng tự do Quảng Ngãi 35 lần⁽¹⁾, trong đó có một làn chúng lên đến Phổ Phong. Từ rạng sáng giác Pháp đổ bộ lên bờ biến Phố An gồm bộ binh và xe táng thiết giáp, có máy bay yểm hộ, tiến lên đường la theo đường 5a, thọc sấu vào các thôn Hiệp An, Hùng Nghĩa (Phố Phong) nhằm thăm đò lực lượng bộ đội chủ lực của ta. Đồng bảo các thôn sơ tán theo kế hoạch, du kích ở lại chiến đầu. Dọc theo các mũi tiến quản, xe tặng địch băng qua các bở ruộng, nghiên nát cả hoa máu ngoài đồng. Máy bay địch ném bom cháy, bom phá xuống các vùng lân cận như Trà Câu, Vinh Hiển, Lô Sôi làm nhiều nhà cháy, người chết và bị thương. Trong khi bộ đội ta dang trên đường hành quân cấp tốc về Phổ Phong thị giác với vàng rút quân. Đúng 12 giờ trưa, chúng tập trung tại ga Mô Đức ăn uống rồi rút chạy ra biển. Trong cuộc đổ bộ này, riêng ở Phổ Phong dịch đã đốt chấy 10 ngôi nhà ở xóm Ga, trong đó có nhà đồng chí Trương

⁽¹⁾ Theo "Quảng Ngài lịch sử chiến tranh nhân dân 30 năm" trang 123

Pháp Ba chủ tịch xã và 5 người bị chết là các anh Ngộ Hạ, Nguyễn Sáu, ông Mông và hai phụ nữ đi đường, qua xóm Gò Hòa.

Đông xuân 1953 · 1954 quân đội ta mở những chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược, theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Bộ tổng tư lệnh thì liên khu 5 có nhiệm vụ tiến quân lên chiến trường Tây Nguyên tiêu diệt địch để phối hợp với các chiến trường toàn quốc giành thắng lợi quyết định. Việc bộ đội ta mở chiến dịch lớn ở Tây Nguyên, đất ra cho vùng tự do nhiệm vụ rất nặng nề là đốc toàn lực phục vụ tiền tuyến, đồng thời bảo về vùng tự do.

Phố Phong nằm trên tuyến đường lên Tây Nguyên, nên nhiệm vụ phục vụ chiến trường càng thêm nặng, nguồn nhân lực giờ đây rất căng thẳng, vừa phải đưa một lực lượng lớn dân công tiếp tế cho mặt trận, vừa phải điều một bộ phân du kích tham gia chiến đấu cũng với bộ đội chủ lực, lại vừa phải làm tốt công tác bố phòng tại xã. Trên đồng ruộng chỉ còn lai phu nữ và người giả yếu, nam giới khỏe mạnh được xếp thành từng loại: A, B, C và tổ chức thành đội ngũ sắn sàng, lần lượt lên đường phục vụ chiến đấu. Lớp này về, lớp khác đi, mối đợt đi từ 3 đến 4 tháng. Đảng viên làm nòng cốt trong các đơn vị và được phân công phụ trách từng đại đội, trung đội, tiểu đội dân công. Trong suốt chiến dịch Tây Nguyên, Phố Phong đã cung cấp gần 1.000 lượt người trong 6 đợt dân công tiếp văn. Số người đi một lần bắt đầu quay vòng trở lại. Trước sư gian khổ, chết chóc ở chiến trường, công tác vận động đi làn thứ hai rất khố khăn. Nhiều nhà giàu bỏ tiền ra thuế người di. Số người bất mặn với kháng chiến tỏ ra ù lì không chịu đi dân công. Chi bộ cũng với chính quyền quyết định huy động một đại đội dân công "đợt

vét" để đáp ứng yêu cầu của huyên. Độ khố khân cũng phải quyết tâm thực hiện kỳ được, để có điều kiện thuận lợi cho việc huy động dân công vòng hai. Kết quả đã huy động được 1 đại đối 155 người. Đồng chí Huỳnh Vy được bố trí làm đội trường, cán bỏ từ trung, tiểu đôi đều là đảng viên. Đại đôi này làm nhiệm vụ gánh gạo từ Trường An lên miễn tây Quáng Ngãi. Ho phải đi đểm để tránh máy bay oanh tạc. ban ngày trú vào rừng, hàng tháng ăn cơm nằm, ngủ rừng, phải leo "đốc Ui lịch sử" để vượt qua Kông Plông, tiến về dòn Mang Den vừa giải phóng, lửa còn đang chảy, để duổi theo kip bộ đối. Mặc dù đối ăn, nhưng gánh gạo trên vai vẫn nguyên ven giao đến tặn kho, để bộ đội án no, đánh thắng. Có những người trên đường đi giả bênh xin về, nhưng khi ra đến chiến trường, trước khí thế quân ta đánh tháng đã trở nên hàng hái, xung phong tiếp tục, gánh chiến lợi phẩm về Ba Tơ đợt 2. Đây là một cuộc hành trình đây hy sinh gian khổ. Những hình ánh tốt đẹp trên đầy không bao giờ quên. Sau 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ trở về, đại đôi dẫn công Phố Phong được Ban chỉ huy mặt trận cấp giấy khen.

Trong công cuộc kháng chiến làu dài, lực lượng chính của cách mạng là nông dân. Muốn cho nguồn lực lượng kháng chiến được dòi dào thì phải có chính sách bảo đảm lợi ích cho người nông dân. Thực hiện chủ trương của Đảng, đi đôi với việc động viên lực lượng nông dân, chi bộ Đảng quyết tâm lãnh đạo tiếp tục thực hiện triệt để giảm tô 25% và thoái tô triệt để, đồng thời phải kiên trì vận động dịa chủ, phủ nông thực hiện đủng chính sách giảm tô, giảm tức của Đảng.

Trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, mặc dù có sự chống đối của địa chủ, phủ nông, nhưng Phổ Phong đã thực

hiện đúng chính sách, làm cho 42 địa chủ chấp nhận các yêu sách của nông dân là chỉ được thu tô không quá 1/3, và phải thoái tô vụ trước. Thuyết phục 40 phủ nông thi hành chính sách. Riêng địa chủ Thượng Hiện ngoài số thóc thoái tô còn phải trả 20 con trâu cho nông dân ở Trung Sơn và Vực Liêm.

Qua phong trào đấu tranh, uy thế của giai cấp nông dân đã được năng cao, nông dân thực sự làm chủ ruộng đất. Đố là thành quá hơn 20 năm đấu tranh của nhân dân Phố Phong đười sự lành đạo của Đảng.

Cuc diện chiến trường phát triển theo hướng ngày cảng có lợi cho ta. Đếm 27/01/1954, chiến dịch bác Tây Nguyên mở đầu, bộ đội ta đã tiêu diệt 3 cứ điểm lớn là Mang Đen, Mang Bút, Kông Brấy. Sau đó đánh vào thị xã Kon tum, giải phóng thị xã và toàn tinh Kon tum. Tin vui chiến tháng đưa về đồn đặp. Trên đường 5a qua xã Phổ Phong lúc này từng đoàn đán công và mọi phương tiện xe đạp thỏ, voi thờ đi lại tấp nập, vận tải hàng ngàn tấn hàng từ đồng bằng lên Tây Nguyên và chiến lợi phẩm từ Tây Nguyên về đồng bằng.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tập đoàn cử diểm của Pháp ở Diện Biên Phủ bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một tháng lợi lịch sử có ý nghĩa quyết định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Ngày 20/7/1954, hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết. Nước Pháp và các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Căm Pu Chia. Thực hiện ngừng bán ở Việt nam và toàn chiến trưởng Đông Dương. Pnap rút toàn bộ quân đội về nước. Lấy vì tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Nhân dân Việt nam sẽ tiến

hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất nước nhà.

Từ Quảng Ngãi, tin ngùng bán đưa về làm cho người dân Phố Phong xôn xao và xúc động Nhiều người dân thác mắc tại sao ta đang đánh tháng mà không đánh tiếp lại ngùng bán? Tuy vậy, đa số nhân dân qua chiến đấu lâu dài dâ mệt môi, giờ phút này được thờ pháo như người đang gánh nặng được nghi ngơi.

Những ngày hòa bình đầu tiên trên quê hương Phố Phong tà những ngày vui mừng. Không vui sao được, sau bao năm tháng chiến đấu cực kỳ gian khổ mới có chiến thắng vẻ vang ngày hòm nay. Nhưng trong tâm tư mối người thầm chứa một nối buồn chia ly do việc thực hiện hiệp định Giơ-ne-vơ dòi hỏi.

Chi bộ Đảng Phố Phong do đồng chi Trần Sẽ làm bi thư, đã cử cán bộ tuyên huấn về các thôn tổ chức cho nhân dân học tập nội dung của hiệp định Giơ-ne-vơ, làm cho nhân dân hiểu rằng, theo hiệp định nước Việt nam tạm thời chia làm hai miền, lấy vi tuyến 17 làm ranh giới, miền Nam tạm thời giao cho đối phương, lực lượng kháng chiến của ta tập kết ra Bắc, sau hai nam sẽ tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.

Theo qui dịnh của hiệp đinh Giơ-ne-vơ, sau 300 ngày, kể từ ngày ngừng bán, quản đội và chính quyền ta rút khỏi Quảng Ngãi. Đợt dàu 80 ngày, ta bản giao quyền quản lý hành chính cho đối phương từ thị xã Quảng Ngãi trở ra; đợt hai 100 ngày, ta bản giao từ phía bắc sông Vệ trở ra; đợt ba 300 ngày, ta giao toàn tính Quảng Ngãi.

Trước ngày chuẩn bị bản giao cho đối phương, chỉ bộ Đảng họp quyết định đồng chí Trần Sẽ thôi giữ nhiệm vụ bí thư chỉ bộ, bí mật ở lại làm nhiệm vụ mới sau khi ta rút đi và củ đồng chí Huỳnh A làm bí thư; giao cho cấp ủy, trực tiếp

là đồng chí Huỳnh A và Phạm Độ lập danh sách số cấn bộ, dàng viên di tấp kết và chọn số cấn bộ, dàng viên có kinh nghiệm chiến đầu, tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, phân công ở lại bám trụ quê hương, làm nồng cốt lành đạo cuộc đấu tranh mới.

Số cán bộ được ở lại bất đầu từ bấy giờ được nghỉ công tác, sống như thường đấn.

Một số dòng chí đối vùng, làm ản buôn bán để tránh lộ diện, tim mọi cách để sống và hoạt động hợn pháp dưới chính quyền của đối phương. Những đồng chí cán bộ cốt cán của xã được Đảng phần công ở lại là các đồng chí Huỳnh Cừ, Huỳnh Danh và một số cấn bộ cơ sở ở các thôn ấp như: đồng chí Huỳnh Thuyền (Gia An), Huỳnh A tức Hoàng (Hiệp An), Nguyễn Mưu, Nguyễn Tráng (Vĩnh Xuân), Huỳnh Quang Trung (Hũng Nghĩa), Lê Thị Thược (Tân Phong)...Các đồng chí này suốt trong thời kỳ chống Mỹ-Nguy vẫn một lòng trung thành với Đảng, thả chết không đầu hàng dịch.

Chi bộ Đảng còn vận động một số người có thể tin cây ra-tham gia chính quyền của đối phương như ông Nguyễn Ngọc Anh (tức Trưởng), Trần Ngọc Toại..., và nhắc nhở họ dùng làm gì thiết hại đến nhân dân.

Trong khi cán bộ ta lần lượt đi tập kết, thì dối phương đến tiếp quản phía bác sông Vệ, chúng tiến hành ngay việc sản lùng, bát bố số cán bộ ta ở lại. Dã man nhất là vụ chúng bát số cán bộ ta bỏ vào bao tải mang vứt xuống biến chết một cách thương tâm, làm ảnh hưởng đến tinh thần một số cán bộ ta ở lại.

Tại Phố Phong, trước khi ta bàn giao chính quyền cho đôi phương, đã có số người xấu bí mặt ra sông Vệ nhận làm tay sai cho dịch. Chúng về xã dò la cán bộ ta, nắm biết ai ở lại, ai đi để sau này trình báo lập công với đối phương. Đồng chí Trần Sẽ bị chúng phát hiện, nên cấp ủy quyết định bố trí đồng chí đi tập kết. Chúng tổ chức họp kín với nhau trong các sông cò bạc trá bình, trong đó có nhóm người ở Hiệp An đo tên Trung cầm đầu. Mặc dù sắp bàn giao quyền quản lý cho đối phương, nhưng ta vẫn kiên quyết bát giam tên Trung và những tên hung hãng khác. Sau vài ngày, đồng chí phó chủ tịch xã Nguyễn Dương giải thích và thá chúng về. Có tên lĩnh súng dịch giấu vào bao, giả người đi mua sợi để tìm hiểu tình hình cũng bị cán bộ ta phát hiện bắt giữ.

Nối buồn chia ly và nối lo lắng cho cuộc sống và đấu tranh dưới chế độ của đối phương, không phải riêng của những người ở lại, mà chung cho cả những người ra đi.

Tổng số cán bộ và quần chúng cách mạng của xã Phố Phong tập kết ra bác khoảng 200 người (chưa kể lực lượng vũ trang).

Đến hết thời hạn 300 ngày, vào một ngày của tháng 4 năm 1955, xã Phố Phong nằm trong phần đất phía nam Quảng Ngãi phải bàn giao cho chính quyền đối phương. Những cán bộ được ở lại làm nhiệm vụ bàn giao cuối cùng là Huỳnh A, Phạm Độ và Nguyễn Đương.

Trải qua chặng đường chín năm khẳng chiến chống Pháp (1945 - 1954). Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Phố Phong qua các thể hệ nối tiếp nhau, nhiều đồng chí đã tham gia cách mạng từ tiền khởi nghĩa, sau Cách mạng Tháng Tấm vẫn bền bị tiếp tục cuộc trường kỳ khẳng chiến. Ngoài số cán bộ, đẳng viên các ngành cấp xã, thôn, còn nhiều đảng viên trưởng thành đã kinh qua công tác ở các ngành cấp huyện, tính.

Nhân dân Phố Phong đã đóng góp vô bờ bến nhân, tài,

vật lực cho cuốc trương kỳ kháng chiến. Nhiều gia đình còn nhường nhà ở của minh cho bộ đội đóng quân, cho các cơ quan quân, dân, chính, dàng cấp xã làm trụ sở.

Tháng lợi của cuộc khang chiến chống Pháp rất vĩ dại, nhưng sự nghiệp giải phóng dân tộc chua hoàn thành. Dảng bộ và nhân dân Phố Phong đã cũng với toàn Đảng, toàn dân, đầu tranh bên bị từ ngày Đảng ra đời, đến ngày đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, căn cử địa cách mạng của cả nước. Giờ đây, cũng với toàn miền Nam, nhân dân Phố Phong bước vào cuộc dấu tranh gay go ác liệt nhất, chống để quốc Mỹ và tay sai, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

CHUONG IV

PHỔ PHONG TRONG CUỘC ĐẦU TRANH CÁCH MẠNG HƠN 20 NĂM CHỐNG MỸ-NGỤY (1955-1975)

I. VỬA ĐẦU TRANH CHÍNH TRỊ VỮA XÂY DỤNG CẬN CỦ, SỬ DỤNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG ĐỂ TỰ VỆ (1955-1960)

1/ Chuyển hướng các mặt hoạt động, chống dịch khủng bố, dòi thi hành Hiệp dịnh Giơ-ne-vơ, xây dựng căn cứ Vực Liêm

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, hòa bình được lập lại, nước Việt Nam tam thời chia làm hai miền. Miền Bắc hoàn toàn giải phống, bước vào thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, là cán cứ địa cách mạng, hậu phương chiến lược của cả nước. Miền Nam tạm thời đặt dưới quyền kiểm soát của đối phương. Nhân dân ta còn phải tiếp tục đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau 300 ngày, kể từ ngày ngừng bản, quân ta rút khỏi Quảng Ngãi. Huyện Đức Phổ thuộc khu vực rút sau cũng, trong đó có xã Phổ Phong. Đến tháng 4 năm 1955 thì ta hoàn thành việc chuyển quân đi tập kết.

Chấp hành chủ trương của tính ủy Quảng Ngãi và huyện ủy Đức Phổ, cán bộ ta chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, tổ chức để chuyển sang đấu tranh chính trị, giữ gin lực lượng, giữ vững phong trào. Chuyển hướng công tác tổ chức Đảng và quần chúng. Tăng cường giáo dục cán bộ, đẳng viên và nhân dân về ý nghĩa tháng lợi của Hiệp định, sự thất bại của địch. Âm mưu nham hiểm của kế thủ mới. Bước đầu quân triệt phương châm, phương pháp đấu tranh trong t¹nh hình, nhiệm vụ mới.

Dàu năm 1955, nhiều đợt cán bộ và nhân dân Phố Phong đã lên đường tập kết ra Miền Bắc, một số ít cán bộ ở lại làm nhiệm vụ bản giao.

Vấn để tồn tại phải khẩn trương giải quyết cho nhân dân là vấn để tiền tệ. Trước khi bàn giao chính quyền cho đối phương, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thanh toán "nơ năn" cho nhân dân. Thu hởi toàn bộ giấy bạc "Tín phiếu" (1), đối lại cho nhân dân bằng vài vóc, thuốc men, gạo, giấy bạc Đông Dương và vàng để nhân dân khỏi bị thiệt thời.

Tại xã Phố Phong, Ngân hàng liên khu 5 khẩn trương cử cán bộ về thôn, xóm đặt bàn đổi tiền, và thông báo cho nhân dân di đối tiền.

Các tầng lớp nhân dân, nhất là các cụ giả cảm động rưng rưng nước mắt, không muốn tiêu tiên của dịch, định giấu lại tín phiếu để còn nhìn thấy chân dung cụ Hồ trong tờ bạc, chờ sau 2 năm tổng tuyển cử thống nhất nước nhà sẽ mang ra tiêu dùng.

Theo kế hoạch thì thời gian để hoàn thành thu đối tín phiếu còn rất ngắn. Do đó, phải trưng dụng một số cán bộ có trình độ văn hóa để làm công tác thu đối tiền cho Ngắn

⁽¹⁾ Trong khi kháng chiến, đất nước ta bị địch chiếm đóng từng vùng. Do đó giấy bạc NHQG Việt Nam không lưu thông được. Ở Liên khu 5 được phép phát hành "Tin phiếu" thay cho giấy bạc Việt Nam.

hàng Liên khu 5.

Xã Phổ Phong được trên điều động vào Ngân hàng Liên khu 5 một số cán bộ như: Trần Phổ, Phạm Ngọc Tài, Trần Dúc Cảnh, Huỳnh Vy, Trần Lục, Nguyễn Văn Dai, Huỳnh Ân. Mỗi đồng chí được phân công, mang giữ trong người một số tiền, vàng và hàng hóa lớn của Nhà nước, để tiến hành đặt bàn đổi tiền ở các xã và thị trấn Bồng Sơn, huyện Mon.

Sau khi hoàn thành công tác thu đối thì thiêu hủy tại chỗ giấy bạc tín phiếu, thanh toán số sách với Ngân hàng. Số cán bộ Phổ Phong nói trên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ai bị thiếu hụt công quỹ Nhà nước. Vào đầu tháng 4/1955, số cán bộ này được lệnh xuống tàu tập kết ra miền Bắc chuyển cuối cũng.

Ngày 27/4/1955, quân đội Pháp và ngụy quyền tiếp quân xong huyện Đức Phổ. Chúng lập ra các bộ máy kim kẹp, gọi là Hội đồng hương chánh ở 15 xã, các Ban đại điện ấp, tổng xã đoàn, dân vệ, tổ chức ngũ gia liên bảo. Tổ chức ra mang lưới công an, mật vụ, công dân vu để thu thập tình hình, lập danh sách cán bộ, đảng viên, những người kháng chiến cũ để trả thủ. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc cách mạng, gày mất lòng tin, chia rẽ Đảng và quân chúng. Thúc ép nhân dân vào các tổ chức phân động như "Phụ nữ liên đời, Phong trào cách mạng Quốc gia, Thanh niên cộng hòa v.v..."

Tại Phổ Phong, địch rào riệt tập trung bọn phản động tay sai, dựng lên bộ máy chính quyền quân quân và các tổ chức phản động khác ở địa phương. Bằng các chiến dị h "tố cộng diệt cộng" với khẩu hiệu "bản nhằm hơn bố sốt". Chúng lũng vào từng nhà dân bất khai báo, buộc ly khai Cộng sản. Chúng bất bố, dánh đập tra tấn đã man để trả thù những

người kháng chiến cũ, những gia đình có người thân đi tập kết và tát cả những người yêu nước, bằng những thủ đoạn man rợ, đắm máu, ngay cả tên thôn trưởng cũng có quyền bất người tra tấn.

Tại thôn Vạn Lý, chúng đóng trụ sở Ủy ban quản quản tại nhà ông Vô Dung, Vô Trung, lấy nhà ông Phạm Độ làm nơi giam giữ, tra tấn, những người mà chúng nghi là Cộng sản.

Trước sự khủng bố của quản thủ, huyện ủy lâm thời Đức Phố lúc này đóng ở Đồng Ram (tây Phố Cường), chủ trương gấp rút chuyển hướng hoạt động của tổ chức Đảng, và tổ chức quần chúng cho thích hợp với tỉnh hình mới. Để duy trì bằng được các cơ sở cách mạng, cần phân công cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm đứng chân ở địa bàn xung yếu nhằm, làm nông cói cho phong trào gây dựng cơ sở, bám sát dân để tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh. Số cán bộ nây được nhân dân hết lòng thương yêu, che chỏ, nuôi dưỡng bảo vệ với tất cả niềm tin tưởng sát son vào cách mạng.

Thời kỳ đầu, đồng chí Huỳnh Danh được phân công ở lại quê hương Phố Phong để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng.

Sau đó ít lâu, đồng chí Huỳnh Cừ được Huyện ủy cử về phụ trắch các xã phía bắc Đức Phổ, đồng chí Cừ cũng đồng chí Danh chọn Vực Liêm làm cân cử địa cách mạng. Tại đây, chọn gia đình ông Phạm Khôi, gia đình anh Nguyễn Nhút làm cơ sở bí mặt để xây dựng phong trào.

Vực Liêm là nơi địa hình thuận lợi, dân cư tốt, đủ diều kiện vừa xây dựng cơ sở kinh tế, vừa làm hậu cứ vũng chắc, lại vừa giữ được thế hợp pháp cho quần chúng đấu tranh với



VII - Ra quản Thẻ quyết tử, giữ gìn quê hương" sau hiệp



dịch. Từ đó, cơ sở cách mạng ở Vực Liêm được phát triển và lan rộng đến các thôn trong xã. Đồng chí Huỳnh Cừ bát đầu triển khai công việc làm kinh tế, đồng chí móc nối ngay cơ sở ở Hùng Nghĩa là anh Lê Văn Lào, nhờ anh em mua và chuyển lên cán cứ một gánh thuốc và kíp nổ để anh em Vực Liêm lên sông Re đánh cá muối tại chỗ, đem về ăn và dự trữ ở càn cử, đề phòng dịch bao vây không cho mắm, muối từ đồng bằng lên.

Tại Vực Liêm, đồng chí Cừ tổ chức đường dây liên lạc với các nơi trong huyện, tỉnh. Sau đó, huyện ủy điều thêm về hai cán bộ nữa là bốn, để góp sức xây dựng khu cán cứ vững mạnh. Phương thức hoạt động bấy giờ hết sức lĩnh hoạt và sáng tạo. Việc vận chuyển lương thực lên cân cử phải hết sức lĩnh hoạt, qua mắt được bọn nguy quyền ở địa phươn; Bổ trí cho các cụ lão thành ở Vực Liêm đến chơi nhà bọn nguy quyền, kế chuyện vui, hấp dẫn, cốt giữ chúng tại chỗ, để bên ngoài lực lượng cơ sở ta tranh thứ chuyển nhanh lương thực về kho một cách bí mặt, an toàn.

Cùng thời kỳ này, dòng chi Huỳnh Cử vẽ Gia An ở trong nhà đồng chi Huỳnh Thuyền, bọn tế nguy biết được kéo đến bao vậy và khám nhà. Đang lúc thể bí thì bọn địch mở cửa vào nhà, đồng chi Cử núp sau cánh của, lập tức tung ra cực mạnh làm ngà hai tên địch và nhanh chóng vượt ra. Bọn địch quay ra đuổi bắt, nhưng lạc hướng, đồng chi Cử thoát khỏi và trở về căn cứ. Chính quyền quân quản địch lúc này và sác lùng bắt và đàn áp đắm máu những người mà chúng nghi ngờ là Cộng sản còn ở lại. Mỗi khi chúng nghi ngờ là bắt ngay đem về giam và quản thúc. Đồng chi Huỳnh Danh bấy giờ chọn gia đình ông Viên Khoa ở đốc ỗi (Phổ Nhơn) làm cơ sở hoạt động. Tên Thừa Lô con trai Viên Khoa phần

bội dành lừa, bảo đồng chí Danh nằm im trong nhà. Ngày 12/11/1955 hán đi báo địch kéo đến vày bắt đồng chí Danh. Lúc đó đồng chí Danh vượt ra khỏi nhà tên Thừa Lô, đồng bọn đuổi theo đâm, đồng chí Danh ngã xuống, chúng bắt troi đồng chí. Đồng chí Danh, dùng sức tàn còn lại màng vào mặt chúng và quyết không khai báo. Sau đó, chúng đầy đồng chí đi Côn Đảo, ít lâu sau đồng chí Danh chết - đó, nhân dân vô cùng thương tiếc. Toàn xã Phố Phong lúc bấy giờ chúng bất và lần lượt tra tấn hàng nghĩn người. Một số ra đầu thú địch, làm cho một phần cơ sở bị lộ, phải thay đổi toàn bộ ám hiệu của đường dây.

Tháng 12/1955 trên diều về thêm 3 cán bộ cho cơ sở hậu cử Vực Liêm. Lúc này căn cử có 7 cán bộ, nhờ đó tạo thêm sức mạnh cho cơ sở phát triển nhanh chóng. Chỉ sau thời gian ngắn, đã phát triển được các cơ sở mới như thôn Trung Sơn chọn gia đình ông Phan Lê, anh Nguyễn Mùi (con bà Thông), thôn Tân Phong chọn gia đình bà Lê Thị Thược, bà Nguyễn Thị Văn và ông Trần Thánh, thôn Gia An có các gia đình ông Huỳnh Thuyền và ông Lê Tấn Mùi. Mặc dù bọn nguy quyền dùng các âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt để rình bắt các cán bộ ta nhưng vô hiệu, vì nhân dân đã được giác ngộ cách mạng qua 9 năm kháng chiến một lòng che chở.

Nam 1956, cơ sở cách mạng ở Phố Phong đã phát triển mạnh, tinh thần dấu tranh của nhân dân lên cao, họ hưởng ứng chủ trương của tinh ủy Quảng Ngãi phát động dấu tranh công khai, đôi hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà theo hiệp định Gio-ne-vơ.Ngày 20/7/1956 nhiều cuộc mit tinh, biểu tinh của nhân dân ở Phố Phong cũng như kháp nơi trong tinh được tổ chức, có hàng vạn người tham gia. Bọn nguy quyền thì tổ chức ân mừng tháng lợi vi phá được

hiệp thương tổng tuyển củ.

Cùng với các xã trong huyên Đức Phố, ngày 20/7/1956 nhân dân Phố Phong không một người ra đồng sản xuất. Họ an mác đẹp để biểu thị tính thần đoàn kết đấu tranh chống khủng bố, trả thủ những người kháng chiến củ, đòi bon ngư quyền dia phương thực hiện tổng tuyển cử đời các nuyên dân sinh dân chủ. Bấy giờ, chính quyền quân quân à Phá Phong càng bộc lộ bộ mặt đã mạn tàn bạo hơn. Chúng đị ra trò chống cộng, tố công, tìm mọi cách ly khai cán bộ cơ sở với quần chúng. Chúng bát bó, giam cầm, dánh đập, tra tấn cực kỳ man rợ hàng loạt quần chúng lương thiện, nhất là những người mà chúng tỉnh nghi móc nối với Cộng sắn. Chúng lập danh sách đưa vào các trại tập trung và đánh đặp, tra tấn những người liên quan với Cộng sản, có người đi tập kết. Có trận chúng tra tấn đến chết 2 ông Phan Kinh và Nguyễn Lạc ở thôn Vạn lý. Chúng đánh đập tàn nhắn ông Ngô Nhì (Vạn lý), không chịu nói, ông Ngô Nhì phải nhận có làm kinh tài cho Cộng sản. Lấy lý do đó, chủng bắt ông phải nap 600 ang thác (mối ang 5 kg) và 2000 đồng mới tha về. Sau đó ông làm bệnh rồi chết. Mặt khác, chúng thúc ép, bắt dân tập trung để thực hiện mưu đồ đen tối, hồng cát đứt các dàu mối cơ sở của ta, chặm dữt sự lãnh đạo của Dảng. Sau đó, chúng thành lập chính quyền dân sự, phục hỏi giai cấp địa chủ trong xã, chúng đưa bọn này lên nắm địa vị chủ chốt, xóa mờ thành quá Cách mạng Tháng Tám mà người nông dân đã được đem lại. Chúng khôi phục chế độ phong kiến địa chủ, bất nông dẫn tả điện phải nap tô nặng hơn.

Tuy tình hình khố khán, nhưng cơ sở bí mật của ta vẫn giữ vừng và tiếp tục phát triển như, ở thôn Vinh Xuân có gia dình ông Nguyễn Mưu, Nguyễn Tráng, Nguyễn Sớt; thôn Hiệp Ân có gia dình ông Huỳnh A; riêng thôn Van Lý bấy giờ cơ sở cách mạng còn yếu, chỉ có một vài quần chúng được chon để tạm thời làm cơ sở đơn tuyến.

2/ Phát triển căn cử Vực Liêm, kết hợp dấu t anh chính trị với đầu tranh vũ trang giành quyền làn thủ.

Dầu năm 1957, lực lương địch ở Phố Phong có một trung đội dân vệ, mối thôn có một tiểu đôi Thanh niên công hòa. lực lương này được trang bị vũ khi đầy đủ để dan áp cách mang. Chúng bất dân ta rào làng từng thôn, khoanh theo rào ví có cổng ra vào, hòng kiểm soát ngặn chận mọi hoạt động của ta từ bên ngoài vào. Nhưng cần bộ ta đã có kinh nghiệm hoạt động và nhờ nhân dân che chở, nên vẫn giữ được đường dây bảng nhiều hình thức sáng tạo. Đồng thời, bảo vệ được cơ sở đơn tuyến, đối phó kip thời với tỉnh hình. giành lấy thế chủ động để tấn công địch. Chấp hành chủ trương của tỉnh ủy Quảng Ngãi và huyện ủy Đức Phố về việc tiến hành xây dựng cũn cứ ở đồng bảng để đứng chân hoạt động và từng bước phát triển lực lượng cách mạng về mọi mặt. Đức Phổ được chọn là một trong bốn căn cử địa của tỉnh, các xã Phổ Cường, Phố Nhơn, Phổ Phong được chọn làm địa bản đặt căn cứ. Nhờ đó, Phố Phong được sự hỗ trợ trực tiếp nhiều mặt, sản sảng cùng với huyện xây dựng phong trào. Một số cán bộ về bảm trụ tại thôn Tân Phong, nhanh chóng đưa Tân Phong thành vị trí trung tâm của cách mạng để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, dua phong trào quản chúng tiến lên.

Dầu năm 1958, vào dịp Tết Mậu Tuất, hầu hết cán bộ cơ sở bi mặt của ta được phân về bám sát các thôn trong xã, để trực tiếp lãnh đạo quần chúng tiến hành các hoạt dộng như rài truyền đơn, xây dựng phong trào; tiến hành tuyên truyền vũ trang ở hai thôn Vực Liêm và Trung Sơn. Từ đó, nhanh chống triển khai xây dựng lực lượng vũ trang Chọn thanh niên tốt ở các thôn đơa lên vùng cán cứ để phục vụ công tác vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm. Phong trào cách mạng của hai thôn Vực Liêm và Trung Sơn được phát triển mạnh mẻ. Các đoàn thế quần chúng ở đây được tổ chức và bát đầu sính hoạt. Cơ sở Vực Liêm dần dân đóng vai trò quan trọng trong phong trào sản xuất tự túc và đóng góp lương thực, tiền bạc cho cách mạng.

Năm 1959, chính quyền Ngô Đình Điệm càng lộ rõ bố mặt phản động cực kỳ tần bạo man rợ. Chung đã tiến hành cuộc chiến tranh đặc biệt ở mức độ cao. Ban hành luật phát xít "10/1959", gây ra cho đồng bào Miền Nam biết bao thẩm cảnh đầu thương, tang tốc, trong đó có nhân dân xã Phố Phong ta. Bấy giờ các đồng chí Huỳnh Cử, Nguyễn Phận (tức Lý Phận)⁽¹⁾ phó bị thư huyện ủy Đức Phố được huyện phân về bảm sát hai xã Phố Phong. Phố Thuận để xây dựng cơ sở. Nhưng hai đồng chí này do nằm hãm bị mạt đã lâu, nên ngày cáng đầu yếu, mặc dù nhân dân hết lông châm sốc nhưng sức khỏe không lên được. Vì vậy, tỉnh điều động đồng chí Huỳnh Cử về làm bị thư Nông hội tỉnh Quảng Ngãi.

Dồng chí Huỳnh Cừ đi, các đồng chí cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động đều, mạc dù tỉnh hình chiến tranh ác liệt, luật '10/59' của Ngô Dình Diệm nhằm bát giết hết những người Công sản. Bọn chúng về thôn, xã lùng sục, nắm danh sách, điều tra xem ai là người cộng sản. Chúng bát 7 người chúng cho dịch xác là đàng viên cộng sản: Huỳnh Tài, Huỳnh Văn

⁽¹⁾ Que o Vinh Hiển, Phố Thườn

Le, Nguyễn Ba (Khoa), Lê Tấn Mùi, Huỳnh Thuyền, Nguyễn Mưu và Huỳnh Phước. Chúng đưa đi giam cầm ở một nơi xa thuộc huyện Sơn Tịnh, thời gian 1 tháng, để chờ lệnh xử bán. Vào một ngày của tháng 12/1959, chúng bịt mắt 7 người kể trên đưa lên ở tổ chỗ dĩ, khi đi được một quảng cương chúng tuyến bố có lệnh khoan hồng và chở trở về giam tại nhà lao Quảng Ngãi cho đến ngày chúng tha. Dược tin này, đồng chỉ Nguyễn Phân cử người ra thị xã giả đi thàm tù để nhấn bảo anh em, ai được tha vệ thị lần lượt thoát ly lên căn cứ tai nhà xã Dênh, một đồng bào dân tộc ở xã Ba Khẩm thuộc huyện Ba Tơ, ở đó sẽ có người đón để bố trí công tác. Số anh em này lần lượt được tha hết. Bấy giờ, lực lượng cản bô ở căn cứ Vực Liệm vẫn giữ vững và trở thành đơn vị vũ trang Xuyên Sơn. Đơn vị này vượt núi Mằng Tăng, qua sông Trà Câu, băng vẽ núi Lớn và trú quân tại Hồ Điểm, phía bác thôn Hùng Nghĩa. Trong thời gian này, ta bất ngờ mở nhiều đợt tuyên truyền vũ trang lớn, rải truyền đơn, cám cờ Mặt trận dẫn tộc giải phóng từ cầu Góc Sốp trở ra thôn Hùng Nghĩa, dán các bản các trang ở ngã ba đường để cảnh cáo những tên gian ác, đã gây ra nhiều đau thương tạng tốc cho đồng bào ta. Mở đầu hoạt động là những tiếng súng bắn vào quân thù, và lá cờ nửa xanh nửa đó, giữa có sao vàng năm cánh lần đầu tiên tung bay trên xã nhà. Đố là sự kiện lớn lao đã có sức manh cổ vũ nhân dẫn xã ta trong cuộc đấu tranh quyết liệt và bền bị của toàn dân tộc Việt Nam. Đố cũng chính là kết quả chiến đấu gian khổ suốt 5 năm qua mới có. Lực lượng ta lúc bấy giờ đã làm chủ từng mảng ở các xã Phố Phong, Phố Nhơn, Phố Thuận...

Năm 1960, lực lượng cách mạng Phố Phong tiếp tục bám dân, tiến hành diệt ác ôn, đồng chí Đỗ Duy Hưng (Phố Nhơn) được huyện ủy Đức Phố điều động sang làm Đội 90 trưởng công tác xã Phố Phong.

Một hóm, khoảng nửa đóm ngày 29/4/1960 đồng chí Nguyễn Phận đị công tác qua xã Phổ Phong, khi vào đến thôn Vĩnh Xuân gặp một toàn dân vệ trong đó có tên Trịnh Tý gian ác. Khi phát hiện được đồng chí Phận, Trịnh Tý cho người về huy động lực lượng, còn Tý ra mặt chào đồng chí Phận và bám đi theo đồng chí, khi đến bến ông Luận thì Tý vò bát sống đồng chí Phận. Dùng sức mạnh, đồng chí Phận vật Tý ngã xuống bóp cổ cướp súng bán hán chết. Khi bọn đần vệ kéo đến đồng thị Jông chí Phận đã lội qua sống an toàn.

Từ khi tên Trịnh Tý bị bấn chết, bọn chúng bất đầu co lại, không dảm rình mò bất bở nhân dân; lực lượng chúng de dan suy yếu. Chóp được thời cơ, ta tấn công dịch liên tiếp và làm chủ hoàn toàn can cứ Vực Liêm. Tiếp theo đó, ta diệt luôn tên đầu sở Nguyễn Liên Minh, đồng thời bắt một số tên khác cảnh cáo, giáo dục rồi tha về; một số tên bố chay. Nhân dân thôn Vực Liệm giờ dây đã được thanh lọc nói bỏ, và là thôn được giải phóng dầu tiên của huyên Đức Phổ. Ở Vực Liệm bát đầu thành lập các tổ chức quần chúng, bầu ra Ban tự quản thôn. Những người từ 17 tuổi trở lên ở đây đều vào du kích và thường xuyên phối hợp chiến đầu với lực lượng vũ trang cách mạng ở dọc đường 5a. (thôn Trung Sơn). Các thôn ở đồng bằng vẫn liên tục mở các đợt vũ trang tuyên truyền, làm cho dịch lo sợ, mất ăn mất ngủ. Tiếp đến ta diệt luôn tên ác ôn Nguyễn Ngọc Đảo ở thôn Vĩnh Xuân.

Qua nhiều làn diệt ác ôn, bọn tê ngụy xã Phổ Phong hoang mang, dao động. Ngụy quyền huyện Đức Phổ thấy cần phải trấn an tư tưởng nhân dân, chúng tổ chức mit tinh với lời lẽ bào chữa cho sự thất bại nặng nề của chúng, nhưng vô hiệu. Lực lượng cách mạng của ta ngày càng được phát huy tháng lợi Phong trào đầu tranh của quản chúng, ngày càng dãy lên với khí thế sởi sối. Lúc này, trên tăng cường cho căn cử Vực Liêm 5 người nữa, đưa số cán bộ lên 12 người. Nhờ đó, đã tạo điều kiện thành lập Đội vũ trang tuyên truyền của xã Phố phong, Đội có súng trường và vũ khí thô sơ tự tạo, có nhiệm vụ nắm dân, tuyên truyền chính sách Mặt trận, chọn thanh niên cốt cán thành lập các tổ du kích bí mặt ở các thôn từ Trung sơn đến Gia An. Các tổ này có nhiệm vụ bám địch và theo đôi nắm tình hình hoạt động của chúng để báo cho Đội vũ trang xã tìm cách đối phố kip thời Đội còn có nhiệm vụ vận động các cơ sở đóng gợp lương thực và chuyển lên căn cử để tạo điều kiện chiến đấu lâu dãi.

II - GIÀNH THẮNG LỚI LỒN TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT (1960-1965)

 Vượt qua những thử thách của chiến tranh dặc biệt.

Cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam Việt Nam làm tan rã từng màng chính quyền dịch ở cơ sở. Chúng buộc phải chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt*. Vì vậy, bọn chỉ huy quân sự dịch lập tức điều động đến Phổ Phong trung đoàn 49 thuộc sư đoàn 25 bộ binh để lập đồn tại cây số 7 (Vạn Lý) nhằm án ngự và bảo vệ cửa ngõ lên Ba tơ. Chúng đặt ở đây một sân bay trực tháng và lực lượng bộ binh, có hàng chục xe tăng, 7 khẩu pháo 105 ly, 16 khẩu cối 81 và 37 pháo các loại. Cây số 7 trở thành tập đoàn cử



VIII - Ban thường vụ đẳng ủy xã Phổ Phong họp thông qua bản sở thần lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã thời kỳ 1929-1975.



tiếm lớn tại xã Phổ phong. Chúng đóng đồn tại đèo Đa thát (cây số 15) một trung đội, tại cây Ó Qua một trung đội, tại Gò Đê một trung đội, núi Chóp một trung đội và hưởng xuyên cho lực lượng tuần tra kiểm soát đường 5a rà ngày đểm. Chúng hất dân trong xã phát quang hai bên tường để cho chúng để quan sát Cộng sản phục kich. Mặt lhác, chúng bất dân ta xây dựng ấp chiến lược, xây dựng trụ sở xã của chúng tại Gò Sim (Tân Phong). Ở đây, thường lị lực lượng cách mạng đốt phá, không an toàn, nên chúng tời về đóng tại nhà ông Võ Ngô (Vạn Lý).

Trước những khó khân mới, tưởng chừng không thể vượt tua, nhưng với mưu trí linh hoạt của Đội võ trang sã, nhỏ ố người trung thành trong quần chúng, lực lượng cách nạng vấn hám sát dân, áp dụng chiến thuật "chim sẻ" và tàn dàn này ra nhiều sáng kiến mới để vượt qua khó khán lau khi ta nắm được tên Võ My, cảnh sát nguy quyền xã tên Trần Trăng thông tin xã của chúng, ta tiến hành phá ấp chiến lược, nhân dân phía trong rào vi thường mở của ấp chiến lược cho lực lượng cách mạng vào. Dầu tiên tư đốt vi Vạn Lý, vi Hùng Nghĩa (vi Hùng Nghĩa kéo dài tên xóm Rây) sau đó cất phá từng đoạn dài đây thép gui thôn Gia An và đốt phá ấp chiến lược, địch cổ sức huy tộng dân rào lại, ta liễn phá ngay trong đểm đố.

Riêng can cử vùng giải phóng Vực Liêm, mặc dù ở sát cạnh đòn Đá Chát, nhưng nhân dân ra sức chống dịch càn phá nên đã báo vệ được. Tại đây ta phát động phong trào làng gia sản xuất tự cấp, tự túc, cải thiện đời sống và dự trữ cho cách mạng, tổ chức các điểm lánh cự, cất đấu tài làn, chồng dịch oanh tạc. Đội vũ trang xã dựa vào thôn 7ực Liêm để sản xuất từ túc. Vực Liêm còn là cán cử cho

các lực lượng vũ trang khác như: đơn vị 23 của tính đội, đơn vị 219 của huyện Đức Phổ và là nơi lánh cư của một số đồng bào các xã Phổ Thuận, Phổ Văn và Phổ An. Họ lên đây sản xuất lương thực để nuôi sống, và đóng gốp cho cách mạng. Nhờ đó mà vùng hậu cứ của ta trong thời gian này có thêm một số lương thực dự trữ.

Năm 1961, thực hiện chủ trương của Dàng, nắm vững phương chăm giải phóng từng phần, giành tháng lợi từng nơi, từng lúc. Đối vũ trang xã Phổ Phong đã hướng dẫn nhân dân làm công tác bố phòng, vận động các gia định vốt chông, làm hàm chông, cam bấy trên các đường địch thường đi. Đồng viên nhập dân chất cây, rấp đường từ Vực Liêm ra Trung sơn, đào công sự, đóng cọc dày đặc để chống ze tặng địch. Du kích được phân công canh gắc cho nhân dân yên tâm sản xuất. Tại Vực Liệm còn tố chức biểu tình tuần hành thị uy, đi khấp thôn hộ to những khẩu hiệu, đòi chúng không được bắn pháo bừa bãi vào làng để nhân dân làm ăn, không được bất người cướp của, cướp trâu bò, lợn. gà, thốc gao của nhân dân. Cuộc biểu tỉnh vừa giải tán. liền một đoàn người do ông Nguyễn Cả dẫn đầu lên thắng quân li Ba Tơ đôi bon nguy quyền chấm dứt tỉnh trang trên. Ba lần đấu tranh như vậy, có hơn 35 người tham gia, buốc tên Quản trưởng Ba Tơ phải chấp nhận giải quyết.

Tháng 6/1961, kết nạp 1 dâng viên ở thân Trung Sơn và thành lập liên tố đảng Trung-Liêm (lúc này chưa có chỉ bộ) để thống nhất lãnh đạo hoạt động. Tại đoạn đường 5a từ Trung Sơn về cây số 9 (Đá Giảng), lực lượng cách mạng thường xuyên uy hiệp địch, giành quyền làm chủ trên đoạn đường này. Nhờ đó đã tạo điều kiện tiếp tục móc nối với các cơ số ở đồng bằng. Lực lượng cách mạng giáo dục nhân

dân về chính sách Mặt trận và thường xuyên tranh chấp dân đến từng liên gia thuộc phía nam thôn Vinh Xuân, nam thôn Gia An, liên gia bốn thôn Tán Phong, xóm ông Vinh ở Hiệp An và một xóm phía đồng thôn Hùng Nghia.

Nam 1962, theo vêu cầu của chiến trường, Trung ương điều động một số cán bộ dân, chính đàng trước dây tập kết ra bác trở về miễn Nam công tác. Ít năm sau, các đồng chí quẻ Phố Phong đã có mặt ở chiến trường miền Nam là: Trần Sē, Nguyễn Hoàng (Nguyễn Anh Hai), Bùi Thông, Nguyễn Phan (tức Hoàng Văn), Nguyễn Lưu, Nguyễn Thiệu, Nguyễn Toai, Nguyễn Lưu, Dặng Đồng, Đảng Mão, Phạm Ca, Trần Ngọc Tài, Trần Đức Cảnh, Lê Trung Tự, Nguyễn Tại (tức Tâm), Huỳnh An, Trần Vê, Đặng Tháng (túc Tâm), Nguyên Tình, Nguyễn Thiệt, Phạm Tùng Liên, Huỳnh Ngô, Phan Sỹ..., chưa kể số cán bộ thuộc các lực lượng vũ trang. Trong số này có một số đồng chí được vinh dư về công tác tại buyện nhà và trực tiếp công tác ở quê hương Phổ Phong như Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phan (tức Hoàng Vân), Trần Sê... Đồng chí Hoàng Văn huyện ủy Đức Phổ cử về trực tiếp công tác tại xã Phố Phong. Lúc đầu đồng chí Hoàng Văn hoạt động tích cực giữa lúc dịch ra sức khủng bố, lùng ráp ráo riết cách mạng, cát đứt mối quan hệ giữa cán bộ và quân chung. Dịch rào làng kiến cố ở 6 thôn, làm chòi gác, khủng bố nhân dân, đánh úp cán bỏ, ha khí thể đấu tranh của quản chủng. Đồng chí Hoàng Văn tìm cách móc pối với các cơ sở nhằm tranh thủ thời cơ để giành tháng lợi. Được sự đồng ý của huyện ủy Đức Phố, chi bộ Đảng Phổ Phong được thành lập. Lúc đầu có 4 đảng viên: Hoàng Văn, Lê Tấn Mùi, Pham Thanh Thủy, Huỳnh Rân (trong đó Thủy và Rân dư bi) Đồng chỉ Hoàng Văn được bầu làm bị thư chi bộ và trực tiếp lãnh đạo phong trào. Chi bộ ha quyết tâm mở các đợt vũ trang tuyên

truyền manh vào các thôn Gia An, Vinh Xuân, Tân Phong và Hiệp An. Phương thúc hoạt động lúc này rất linh hoạt, khi thì phân phục kích, làm cho dân vệ, chính quyền nguy khiếp vía, kinh hồn, buộc chúng phải co lai.

Lực lượng Đội vũ trang xã dẫn dẫn phát triển à số lượng và năng dẫn chất lượng. Giữa năm 1962 Đội có hơn 10 đồng chí, lúc này bắt dẫu chịa về các thôn để triển khai hoạt động.

Ngày 6/7/1962, lực lượng vũ trang của xã bí mật dấu quân tại đồng Rộc Nghiệm (bắc Hũng Nghĩa), sau đó men theo đường 5a và xuất hiện bất ngờ nổ súng vào toán quản Nguy, làm cho bon chúng không kip trở tay, tháo chay về đồn Cây số 7. Chúng tung tin rằng, có một đoàn quân Công sản khá đông kéo về đến thôn Hiệp An đạng nổ súng tiến lên Hùng Nghia. Thực ra chỉ có 6 đồng chí Đội vũ trang của ta. Thừa lúc này, ta tranh thủ mở nhiều cuộc mít tinh lớn, nhỏ ở các thôn xóm, liên gia ngay trong lòng địch và vùng giáp ranh, để tuyên truyền giáo dục cho nhân dân thấy rỗ âm mưu nham hiểm của địch. Có cuộc mít tính đến 300 người dự. Trong cuộc mít tinh ta bất một số nguy quyền thôn, ấp ra quỳ trước nhân dân để nhận tội, sau đó tha về, nhằm hạ uy thế của địch. Cuộc mít tinh giữa ban ngày (lúc 15 giờ) tại dặp Hoành Sơn (Trung Sơn) có đến 200 người dự; đồng bào các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn chạy vào đây làm nghề củi, gố cũng tham gia mít tinh. Từ đây, phong trào tham gia phá ấp chiến lược cũng ngày càng sối nối ở các thôn. Qua phong trào này, ta chọn được 4 thanh niea, bố sung cho Đội vũ trang xã 3 người, cho đơn vị vũ trang 219 của huyện 1 người. Phát triển thêm 2 đẳng viên

mới và nhiều cán bộ cơ sở khác. Cuộc vận động đóng góp lương thực cho căn cứ cách mạng cũng thu được nhiều kết quả.

Đến cuối năm 1962, chỉ bộ Phổ Phong có 7 dàng viên gồm: Hoàng Vân, Phạm Thanh Thủy, Lê Tấn Mùi, Huỳnh Rân, Nguyễn Ba (Khoa), Huỳnh Tài, Trần Bi; Đội vũ trang của xã có 21 đồng chí; nhiều cơ sở cốt cán được phát triển ở hầu hết các thôn trong xã.

2/ Đẩy mạnh dấu tranh quân sự và dấu tranh chỉnh trị, giành quyền làm chủ từng thôn, tiến lên giải phóng toàn xá Phổ Phong.

Bước vào năm 1963, để phối hợp với các cuộc tiến công nối dây của quân và dân ta ở các chiến trường, ở Dức Phổ nhất là các xã phía tây, quần chúng đã nổi dây cùng với lực lượng vũ trang phá banh ấp chiến lược. Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh chính trị trong thời kỳ này là xã Phổ Hiệp (xã 223). Rút kinh nghiệm Phổ Hiệp, một xã cơ đội ngũ đấu tranh chính trị mạnh; huyện chỉ đạo Phổ Phong tiến hành vận động tuyên truyền giáo dục quần chúng về ý thức tự giác, doàn kết, sắn sàng đấu tranh với dịch bất cứ tinh huống nào. Kết hợp đấu tranh chính trị với hoạt động vũ trang, Phổ Phong không những chống được cần quét, khủng bố của dịch từ đồn Cây số 7 nồng ra vùng căn cử của ta, mã còn phá tan các công sự của địch, đập tan bộ máy nguy quyền ở nông thôn.

Trước sự lớn mạnh của quân và dân Phố Phong, địch càng lo sợ, chúng ra sức tăng cường thêm quân để khủng bố hơn nữa đồng bào ta. Chúng đổ thêm quân xuống đồn Cây số 7, tăng cường đồn Đá Chát, tiếp tục hoàn chính ấp chiến lược mới kiên cố hơn như đào hào sâu 2 mét, rộng 2

mét, hai bên bở hào là hàng rào dây thép gai, dưới đáy hào cám chông dày đặc, hòng ngắn cách bằng được lực lượng cách mạng với quần chúng. Để đạt mục đích trên, chúng bắt dân làm khấn trương cả ngày lẫn đêm, gây cho ta nhiều khố khân phức tạp. Thời kỳ này, cán bộ, bộ đội tập kết lên đường về miền Nam ngày càng động hơn.

Giữa lúc kế hoạch Xtalay-Taylo của Mỹ đã kéo dài hêm một năm nhưng vẫn bị thất bại, cuộc khủng hoàng về chính trị của nội bộ Nguy quyền và Mỹ- Nguy ngày cáng thêm trầm trọng, buộc để quốc Mỹ phải giật dây làm cuộc đảo chính ngày 01/11/1963, giết anh em Diệm, Nhu. Lúc này cấp trên triệu tập cán bộ về cản cử chính huấn để chuẩn bị đơn thời cơ khỏi nghĩa cướp chính quyền.

Tưởng chừng Diệm sụp đổ, Ngụy quyền suy yếu có lợi cho ta, nhưng Diệm đổ, Thiệu lên chỉ là thay đổi con bài. Từ khi Thiệu năm chính quyền, chúng tăng thêm quân số để chiếm đóng các chốt điểm, bắt đần ra sức rào ấp chiến lược kiên cố hơn. Phát triển tổ chức Quốc dân đàng, tăng cường bộ máy nguy quyền gây thêm khố khân môi cho ta. Chi bộ Đảng họp nhận định tình hình địa phương, đặt ra nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ những vấn đề cơ bản, khố khân và thuận lợi để định ra hướng đấu tranh mới. Toàn Đội vũ trang hạ quyết tâm, mối đội viên làm lễ tuyên thệ trước đáng kỳ và cờ Mặt trận giải phóng. Tiến hành phán công một số ở lại xây dựng hậu cứ. Cử 6 cán bộ xuống các thôn đồng bằng lo việc đào hằm bí mặt, cũng cố và phát triển cơ sở, diệt ác ôn, nhằm phá tan bộ máy nguy quyền ở thôn ấp.

Bằng chiến thuật "chim sê", lực lượng vũ trang Phổ Phong kết hợp với lực lượng vũ trang của huyện tiến sâu vào đồn Cây số 7, đánh bất ngờ đồn Đá Chát, đồn núi Chóp, làm cho địch hoàng sợ, một số bỏ đồn chạy. Cuối cũng chúng phải chuyển toàn bộ phác đồn Đá Chát đị nơi khác, thu hẹp phậm vi chiếm đồng, kéo quân dòn về giữ đồn Cây số 7.

Cũng thời điểm này, địch đưa hàng tiểu đoàn đổ quân đánh phá căn cứ Vực Liêm và Xuân Linh. Quân ta chạn đánh đữ đội, gây cho chúng thiệt hại năng nề, tân quán địch tháo chạy về đồn Cây số 7.

Đi đôi với hoạt động vũ trang, ta tiến bành diệt ác ôn. Tên ấp trưởng Tư Bác và tên Nho, cảnh sát thôn Trung Son đã bị trùng trị dịch dáng Sau đó, đến lượt tên Lê Ba, trung đội trường dân vệ thôn Vinh Xuân đã phải đến tội. Đối và trang ta tiến vào Gò Sim thôn Tân Phong, phả cơ quan Hội đồng xã của chúng, đốt sach bản ghế, tài liệu, thu 1 máy đánh chữ, xể mặt cờ ba que, treo lần thứ hai lá cờ Mặt trắn dân tộc giải phống miền Nam Việt Nam. Dưới gốc cột cờ ta cấm chồng, gài min, bọn chúng không có tên nào dâm lại gần. Do đó lá cỡ nữa xanh nữa đô vẫn cứ phất phối bay suốt trong hai đém một ngày, kiểu hãnh và hiện ngang trên bầu trời trung tâm xã nhà. Kẻ qua, người lại đều ngắng mặt nhìn lên lá cờ Mặt trận rồi mìm cười sung sướng. Họ thầm nhớ đến năm 1930, cũng tại nơi đây, quê hương cách mạng có người anh hùng liệt sỹ Nguyễn Nghiệm thân yếu đã cũng với đồng chí, đồng bào mình sôi nổi đứng lên đấu tranh quyết liệt với quân thủ.

Dịch lúc này hoang mang, dao động, lo sợ. Bộ máy chính quyền ngụy thôn Gia An ban ngày coi như tranh chấp, ban đềm ta làm chủ hoàn toàn. Có số người trong ngụy quyền thôn Gia An đã đem nạp cho lực lượng cách mạng 3 khẩu súng các bin, gần trám quả lựu đạn, 6 súng sản 12 ly, 8 cổng

dạn các loại để ta giữ thể hợp pháp cho chúng. Sau đó ta tuyên bố giải tán chính quyền ngụy ở thôn này. Ta còn lỗi kéo được một số linh dịch bỏ hàng ngữ về tham gia hoạt động cùng với lực lượng cách mạng.

Phố Phong còn là xã nổi tiếng phá ấp chiến lược trong toàn huyên Đức Phố. Cổ đêm ta huy động hàng trăm quản chúng phá ấp chiến lược Vinh Xuân thu don đây thên gai, và lấy cọc sát đem làm cầu qua Phố Nhơn. Dung cụ phá dây thép gai là kìm cộng lực của Mỹ mua từ Sải Gòn ra(1), công với rưa trành, cuốc dâu của nông dân mang đến, hiệu quả phá hoại rất nhanh. Lực lượng vũ trang Phổ Phong lúc này đã lớn manh, hoạt đông thường xuyên thu nhiều kết quả. Nhiều hôm ta đánh dịch giữa ban ngày. Có lần, vào lúc 15 giờ Đối vũ trang ta đuổi theo bấn tên cảnh sát thôn Vĩnh Xuân. Một số du kích hoạt động hợp pháp đưa hàng ngàn truyền đơn vào thôn Vạn Lý giữa ban ngày, Một hôm, vào lúc 19 giờ đồng loạt 6 thôn đều nổ súng vào bon nguy quyền, đốt các chỗi gác, mở mít tinh, trong khi đó bon dân về dạng ăn nhậu say sưa tại cấy số 6 (Vạn Lý) cũng bị du kích ta đánh một trần, làm cho chúng khiếp vía chay thực mạng về đồn Cây số 7. Sau đó, chúng quay lại bán trả vụ vơ, ta an toàn rút lui. Một trận khác, ta ép bon nguy quyền ấp Gia An lên xã yếu cầu chính quyền xã đưa lực lượng dân vệ xuống thôn mô mít tinh, trấn an tinh thần dân chúng. Chính quyền nguy xã nhất trí định ngày giờ về, họn ấp Gia An báo lại với ta theo kế hoạch đã định. Hồm ấy, đội vũ trang xá

⁽¹⁾ Ông Ba Đông người Vĩnh Xuân là quần chủng tốt, có xe tái vào buôn bón Sài Gòn, đồng chí Hoàng Vân nhờ mu: , kìm cộng lực của Mỹ.



IX - Em thiếu niên Nguyễn Cường (Gia An) tà dũng sĩ diệt mỹ xa Phổ Phong.



cùng với đại đội 219 của huyện được trang bị đầy đủ, về trư quân tại thôn Gia An lúc 12 giờ mà địch không hễ hay biết. Chiều đến chúng hi hững kéo nhau xuống ấp. Cán bộ ấp tập trung đân tại một địa điểm đã định. Lúc này lựa thế nổ súng vào bọn chúng rất khó, vì sẽ trúng vào dãn, du kích ta đành rút ra ngoài, chuyển sang vị trí khác để chạn đánh chúng trên đường về. Khi bọn chúng giải tán về đến xóm bà Thuận, quân ta nổ súng tới tấp, bọn tẽ ngụy bỏ cả xe chạy tán loạn, mất vía kinh hồn. Từ đó, hai thôn Gia An và Vĩnh Xuân ta làm chủ hoàn toàn, nhưng vẫn giữ thế hợp pháp để buộc chúng giải quyết đời sống cho nhân dân.

Trong thời gian này, địch tập trung tuyên truyền ảnh hưởng của tổ chức Quốc dân đảng,. Với hình thức đánh trống ghi tên, có mời mà không có mặt cũng ghi vào danh sách. Chúng tìm cách phân hoa ly gián, gây cho ta khó khân lớn trong việc phân loại quần chúng. Ta tổ chức cuộc đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của chúng, đồng thời đưa người xâm nhập vào tổ chức Phật giáo để vận đông người trong đạo tung tin ông Võ Bàu (Vạn Lý) là người Quốc dân đảng, làm chủ tịch hội Phật giáo mà lại ân thịt trâu, thịt chố, uống tượu, yêu cầu cho ông Võ Bàu nghỉ. Trong Hội Phật giáo dư luận xôn xao, bọn chúng phải cho ông Võ Bàu nghỉ. Qua đó, ta vạch cho quần chúng nhân dân rõ thêm cái gọi là "Quốc dân đảng" của chúng và hạ uy tín ông Võ Bàu, là một người nguy hiểm cho cách mạng.

Thời gian này huyện đội Đức Phổ cho đại đội 219, thường xuyên phối hợp chiến đấu với Đội vũ trang tuyên truyền Phố Phong. Từ đó, ta có lực lượng chiến đấu mạnh. Có lần ta đánh ngay vào trung đội Thanh niên cộng hòa Hiệp An đo tên ấp trưởng Trần Huynh làm bí thư, tên Huỳnh Cúc (Hiệp

An) làm phó bị thư nằm trong trung đội này. Trận này ta vây dánh, bát sống được 7 tên, thu 6 sáng, tên Huỳnh Cúc ngoạn có không chịu giao súng, ta bán chết ngay tại chỗ. Ta viết bản các trạng đưa ra công chúng nêu rõ tội trạng của y. Ít hóm sau ta bát luôn tên Bùi Tuyên bị thư chi bộ Quốc dân đảng (Tân Phong) đi cải tạo, sau đó tha về. Tron dịp này, ta chọn được 30 thanh niên bổ sung cho lực lượ. . vũ trang.

Về kinh tế, thời gian này ta động viên nhân dân đóng góp thóc, gạo, tiền bạc cho lực lượng cách mạng Nhân dân hưởng ứng, kết quả thu được 500 ang thóc (5kg/ang), 60 ang gạo. Ta đã kịp thời chuyển lên cân cử số thóc và gạo trên để ăn và cất giấu dự trữ.

Bấy giờ, tiểu đoàn 50 lính kinh đóng ở củ điểm Cây số 7 và các chốt ở Phổ Phong bị ta đánh liên tục, không chịu nổi, chúng bỏ đồn rút chạy Ít làu sau, chúng đưa đại đội lính Ra để đóng giữ lại. Riêng thôn Trung Sơn canh đồn Đá Chát, ta vẫn giữ thể tranh chấp, ngày ta lặn,đêm ta làm chủ. Lực lượng vũ trang Phổ Phong phối hợp với đơn vị Đặc công của Công trường 3 Quản khu 5 liên tục đánh phá các chốt, điểm của địch và chặn đánh các xe quản sự của chúng qua đoạn đường 5a. Ta làm chủ đoạn đường này trong thời gian dài.

Năm 1964, chỉ bộ Đảng Phố Phong có 19 đảng viên. Tháng 8/1964 đồng chỉ Hoàng Văn được điều về huyện, đồng chỉ Phạm Thanh Thủy làm bí thư chỉ bộ. Cơ sở quản chúng lớn mạnh cả lượng và chất. So sánh lực lượng giữa ta và địch một cách khách quan, thì xã ta đủ điều kiện tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền. Nhưng phong trào các xã lân cận chưa phát triển đều, cần phải có thời gian mới phối hợp hành động được. Thời kỳ này, lực lượng vũ trang Phổ Phong

đã mạnh và có uy thế, nên đã huy động một lúc đến 300 dân di phá 1p chiến lược. Trong một đêm ta đã phá và san bằng ấp Gia An, rồi mở mít tinh dân chúng, truy bắt bọn chính quyền địch, chúng hoàng hốt chạy trón.

Dí đối với đầu tranh vũ trang, có hàng chọc cuộc đầu tranh chính trị kéo vào đồn Cây số 7 đôi chúng không được bắn vào đần, để mọi người yên tâm làm ân. Mối làn đi đầu tranh ít nhất là trên đười 30 người ,có lần đến 100 người Ta đưa đơn hợp pháp buộc Đồn trưởng phải chấp nhận giải quyết các yêu cầu:các cuộc hành quân bằng bộ bình, xe tăng...không được làm hư hại đến hoa mâu, không được cướp bốc tài sản, trâu bỏ, heo, gà, thốc, gạo và không được hiếp dâm vv... Sau đổ địch có phần hạn chế đi cân quát.

Tháng 8/1964, dưới sự lành đạo của huyện ủy Đức Phố và của chi bộ, ta khởi nghĩa cướp chính quyền ở thôn Gia An, thu được tháng lợi bước đầu. Tiếp theo đó, thôn Vinh Xuân khởi nghĩa cũng thu được tháng lợi. Ta mở mít tinh tại chố có khoảng 300 người tham dụ, ta tuyên bố giải tấn bộ máy chính quyền của địch trước nhân dân, mọi người đều vui mùng, phân khởi. Sau khởi nghĩa 2 ngày, ta đã thành lập được 2 trung đội tự vệ chiến đấu ở Gia An và Vinh Xuân: ta cũng xây dựng làng chiến đấu và tổ chức tự vệ canh gác ở hai thôn này.

Cuộc khởi nghĩa ở hai thôn nói trên đã tạo cho các xã Phố Nhơn. Phố Thuận bắt dầu nổi dây giải phóng các thôn gần xã Phổ Phong. Lúc này bọn nguy lo sợ, chúng điều nhiều xe, pháo và trung đội bộ binh từ Mộ Đức lên đánh vào thôn liệp An, Gia An, và tiến thắng đến thôn Vinh Xuân. Lực lượng du kích ta quần cho dịch một trận dữ đội từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều, cuộc chiến đấu diễn ra

ác liệt. Cho đến tới hòm ấy, chúng phải rút lui về đồn Mộ Đức, mang theo nhiều xác chết và người bị thương. Từ đó bọn địch ở Mộ Đức hoảng sợ bỏ mặc cho bọn đồn Cây số 7.

Tháng 10/1964 (Giáp Thin) trong khi ta dang chuẩn bị lực lượng đánh lớn, thi xảy ra trận lũ lụt lớn chưa từng có, làm núi lờ, cây đổ, nước dáng cao ngập cả ruộng đồng, dường sá. Nông dân bị thiệt hại về mùa màng, bộ đội khố khản trong hành quân.

Lúc này, ta huy động hàng trăm quần chúng từ Gia An kéo ra phá đoạn dường 5a. Trong một đêm ta đã cát đứt quảng dường này ra nhiều đoạn, làm trở ngai giao thông giữa quận ly Ba Tơ xuống đồng bằng và ngược lại, Trong việc chỉ huy phá đường, các đồng chí Nguyễn Xã, Huỳnh Phúc, Nguyễn Bảy (đều là người Gia An) trúng phải mìn, hi sinh. Sau khi cát đút giao thông, bọn địch phải dùng máy bay trực thăng tiếp tế cho quận ly Ba Tơ.

Riêng bọn lính ở đòn Cây số 7 thì nằm im lo sợ, nội bộ rối ren. Ta tranh thủ dực ba thôn Hiệp An, Hũng Nghĩa và Tân Phong vào thế tranh chấp. Ban ngày ta để cho dân hợp pháp đấu tranh, đệm ta làm chủ hoàn toàn. Sau đó, ta tiến hành khởi nghĩa nốt 3 thôn nây và giao cho đại đội 219 chốt giữ để bảo vệ thành quả đã giành được,

Khởi nghĩa xong ở ba thôn, Mặt trận dân tộc giải phóng ra mắt toàn dân. Rieng thôn Vạn Lý, vì điều kiện cơ sở còn yếu chưa tiến hành khởi nghĩa được. Và lại, ta còn phải truy tróc bọn ác ôn, phá tan tổ chức Quốc dân đảng, truy bắt bằng được bọn này để cho đi cái tạo, rồi sẽ tiếp tục khởi nghĩa. Lúc này, lực lượng quân khởi nghĩa có nhiều khi thế, đi đến đầu cũng được quần chúng sắn sàng đón tiếp, nuôi dưỡng và dẫn cán bộ đi lùng bất bọn ác ôn, tế

nguy còn ấn núp trong thôn xóm.

Vào một đếm trắng thu tháng tám, bầu trời quang đẳng mát mẻ, nhân dân các thôn được giải phóng đã tổ chức cuộc biểu tinh lớn hàng nghĩn người. Từng đoàn người giá, trẻ, gái, traj, có những cu giả ngoài 80 tuổi như cụ Chánh, ở thôn Vĩnh Xuân cũng tham gia cuốc biểu tình. Đoàn người phần khởi tay cảm cờ Mạt trận, miếng hộ vang khẩu biểu cách mang, hiện lên những gương mặt hận hoạn và trận đầy tin tướng Khi các đoàn người đến địa điểm tập trung tại thôn Tân Phong, bà con sấp hàng cố trật tự và tất cả đều hướng về phía lễ đài, nhìn lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng đang tung bay. Dưới cờ là chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh của chủ tích MTDTGPMNVN Nguyễn Hữu Thọ, Ông Lê Tấn Mùi (Gia An) chủ tịch MTDTGPMNVN xã Phổ Phong bước lên lễ đài, một tràng vỗ tạy đài của hàng nghìn người nổi lên chào mùng, rồi từ từ im làng để nghe vi chủ tịch Mát trận nói chuyển. Từng đoạn đứt lời của vị Chủ tịch, từ trong đám người lại nổi lên hàng loạt tiếng vỗ tay để tỏ ra hoạn nghệnh và quyết tâm thực hiện lời kếu gọi của Mặt trận DTGP. Cuộc mít tinh đã kết thúc tháng lợi, đồng bào giải tàn ra về. Sau đó hai hòm, có đến gần 100 thanh niên tỉnh nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc,

Đười sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhân dân ra sức đoàn kết chiến đấu đến cũng để bào vệ quê hương được giải phóng.

Vê phía dịch, sau khi bị thất bại ở các thôn, đường 5a bị cát đứt, đồn Cáy số 7 bị có lập, Bọn nguy quyền cấp trên cố hà hơi tiếp sức cho bọn nguy quyền xã, ấp. Chúng hòng đánh chiếm lại Phố Phong để lấy ảnh hưởng và gỡ thế bị trong lúc này, nên cho tinh báo thọc sâu vào các thôn, nhiều tên

bi du kích ta tóm cổ. Có tên chay đến phía nam thôn Tân Phong bi cu già Huỳnh Quối đúng rưa chém chết, vì tên này đã có nơ máu nên phải trả bằng máu. Sau đó, chúng phái tên Định Ngô đại tá nguy đi máy bay trực thẳng xuống đồn Cày số 7 chỉ huy số lính còn lại. Khoảng 1 tiểu đoàn cơ đóng có quân địa phương, dân vê, phối hợp từ Mô Đức phiêu lưu kéo lên cần quết từ thôn Vạn Lý, đến Tân Phong vào Vinh Xuân. Trên dường hành quân chúng kéo đến gần cầu Thị, trước ngõ ông Khoa thì bị ba tổ du kích ta do Nguyễn Văn Lý chỉ huy, phục sắn đánh cho chúng một trận bất ngờ, làm chết một tên, bị thương nhiều tên. Địch vôi vàng mang xác chết và người bị thương chạy tháng về đồn Cây số 7. Bon lính kinh còn lại ở đồn Cây số 7 hốt hoàng ngày đệm đời đối đi nơi khác, chỉ còn bọn lính Re lo có thủ và chờ tiếp tế bằng máy bay. Một hồm, có chiếc máy bay trực tháng đến tiếp tế, du kích ta dùng súng garāng bấn rơi tại cây số 6, tên linh trong máy bay nhày dù ra chay bộ về đồn Cây số 7. Kết hợp với đấu tranh chính trị, lực lượng vũ trang cách mạng cũng với nhân dân thôn Van Lý tìm bọn dân vệ truy bất, diệt bon ác ón, thường xuyên uy hiếp đồn Cây số 7, đòi dịch phái thực hiện dân sinh, dân chủ. Đã có hàng trầm lượt người đưa dơn vào đồn yêu sách. Có 27 làn đấu tranh chính trị, buộc chúng phải nhận đơn và xin ta để chúng yên. Giữa lúc địch rệu rà, ta phóng thanh suốt ngày đểm vào đồn kếu gọi bọn lính ra hàng hoặc bỏ dòn về nhà. Sau đó, có một số dân vệ mang súng ra hàng. Bọn ngụy quyền ra trình diện hàng chục tên. Số còn lại thì ngoạn cố, nhưng sau đó cũng tìm đường trốn thoát. Vào một ngày cuối tháng 12/1964, bọn linh ở đồn Cây số 7 chạy về đồn Mộ Đức, bị du kích Phố Phong bao vây chặn đánh một trận tại khu vực ga Mộ Đức (nay là ga Thạch Tru), làm chết 20 tên, số còn lại tháo chạy về Thạch Trụ.

Từ đó, vùng xóm Ga do ta làm chủ. Bọn dân vệ thôn Hiệp An bỏ chạy về đòn Đức Phổ

Vào cuối năm 1965, trong đếm là tấn công đồn núi Thụ, gặp trận lũ lớn không kém năm Giáp Thin. Đồn này do tên thiếu tả Trọc khết tiếng ác ôn chỉ huy. Bị trận lũ bất ngô, nên các cánh quán ta không hợp đồng được với nhau. Kế hoạch tác chiến bị nhờ, quân ta không đường rút lui. Địch dùng hòa lực pháo mạnh phân kích lại, quân ta bị tồn thất nặng nề.

ít lâu sau đó, ta lại vây ham đồn núi Thụ, thiếu tá Trọc phải rút chạy, ta triệt hạ luôn cử diểm này.

Sau khi dịch ở dòn Cây số 7 bỏ chạy, xã Phố Phong mới được hoàn toàn giải phóng. Chính quyền cách mạng được thành lập từ xã đến thôn. Ta tiếp tục truy lùng bất thêm được 12 tên nguy tẽ ở xã ấp đưa đi cải tạo. Tổ chức mít tinh nhân dân đưa một số tên ra đầu thủ, nhận tội. Lúc này Mặt trận đãn tộc giải phóng xã Phổ Phong và các đoàn thể trong xã được kiện toàn từng bước vùng chắc. Chí bộ Đảng phát triển đến 25 đẳng viên và đã giữ vũng vai tro lãnh đạo trong mọi công tác. Đã động viên nhân dân đóng góp nuôi quân được 500 ngàn đồng (bạc ngụy), 2.500 ang thốc và đã huy động nhân dân vận chuyển tháng số thốc này về vùng cân cứ. Quân khu V về xin một lúc hàng tram thanh niên Phổ Phong lên đường phục vụ chiến dịch Tây Nguyên thời gian 4 tháng để làm đường từ Ba To lên Kon Tum.

Giải phống Phố Phong là một thuận lợi lớn cho cách mạng, tao thể liên hoàn giữa đồng bằng và miền núi Tây Nguyên, nổi liên hậu phương với tiền tuyến.

III - QUÂN ĐẦN PHỐ PHONG ĐÁNH MỸ, DIỆT NGỤY TRONG CUỘC CHIẾN TRANH CỰC BỘ (1965 - 1968)

1/ Mỹ đổ quân xuống Phổ Phong, sự ác liệt của chiến tranh cực bộ.

Năm 1965, chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của để quốc Mỹ có nguy cơ phá sản hoàn toàn, buộc chúng thay đổi chiến lược mới, "chiến tranh cục bô", hòng phanh chóng giành lại tháng lợi quyết định bằng sức manh quân sự của quân đội viễn chính Mỹ. Chiến lược này do tướng Mỹ Oét-mo-len đề xuất, được Tổng thống Mỹ Giôn-xơn chuẩn y. Chúng đưa sang miền Nam Việt Nam nhiều binh đoàn quân chiến dấu Mỹ, cùng với số máy bay, bom đạn cực lớn để làm lực lương cơ động chiến lược. Chúng bắt đầu mở các cuốc hành quản lớn "tìm diệt", chủ lực ta. Cục diện đấu tranh nói chung và riêng xã Phổ Phong giờ dây đã bước lên một tầm cao mới. Cuộc chiến đấu không còn bố hẹp trong pham vi xã mà còn liên quan đến các vùng rộng lớn trong tinh, trong huyện và các xã ban. Đối tượng chiến đấu giờ đây chủ yếu là quản đội viễn chính Mỹ và bọn chư hầu. Bon tế nguy trong xã sau khi bị đánh gực, một số lớn không tham gia tế nguy nữa, đã bỏ quẻ đi làm ăn nơi khác. Một số bon trẻ thì hiểu chiến, hung hàng lao theo Mỹ, dựa vào sức manh vũ khí của Mỹ để ngóc đầu dây.

Ngày 2/5/1965, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra chỉ thị "chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội trực tiếp chiến đấu với quân Mỹ". Trong đó phân tích, nếu ta tiêu diệt được đơn vị Mỹ thỉ cố ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với chiến trường miền Nam 108



X - Hò Đà Điểm, căn cử kháng chiến chống Mỹ -Nguy của Đảng bọi và nhận dân xã Phổ Phong.



Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế.

Cuối năm 1965, huyện ủy Đức Phổ tổ chức nhiều cuộc họp mở rộng đến cản bộ xả, chuyển bản vẻ dẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích trong huyện, cũng có vũng giải phóng, chuẩn bị sản sàng đánh quân Mỹ cân quết, khi chung đến Đức Phổ. Phố Phong cũng với các xã trong huyện khẩn trương tổ chức, quân triệt cho lực lượng vũ trang và nhân dân kinh nghiệm đánh Mỹ của quân và dân Bình Sơn và xác định ý chí quyết tâm đánh Mỹ. Ban chỉ huy huyện đội Đức Phổ phát động phong trào thi đua "quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược". Sau đó, đã cử nhiều đoàn cán bộ xuống bảm sát cơ sở để trực tiếp giúp đỡ, kiểm tra, đồn đốc các địa phương, chuẩn bị mọi mặt, sản sàng triển khai chiến đấu với quân đội Mỹ. Chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các thôn xã, đã hoàn thành việc chuẩn bị tư tưởng và biện pháp diệt Mỹ.

Mùa khô lần thứ nhất, ngày 28 tháng 1 năm 1966 Mỹ đã dùng dên 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ thuộc sư đoàn 3 thủy quản lục chiến với tám nghĩn quân, hàng trầm xe cơ giới, pháo binh và nhiều máy bay, pháo tàu biến tấn công vùng Đức Phố. Ngày 31/1/1966 lần đầu tiên Mỹ đổ quân ở at xuống Phổ Phong. Chúng đổ quân xuống núi Xương Rồng và tòa đi lùng quét vùng Vĩnh Xuân, Nhơn Phước. Giờ đây lực lượng ta thực sự tiếp cận với quân đội Mỹ.

Bấy giờ, lực lượng công trường 3 (sư đoàn 3) Quân khu 5 dóng tại xã Phố Phong phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương để triển khai đánh Mỹ. Tại chân núi Xương Rồng, chiến sĩ Nguyễn Văn Lý (Vĩnh Xuân) cùng đồng đội dùng sũng trưởng K.44 đánh cho chúng một trận phủ đầu, diệt 18 tên Mỹ ngay tại chòm xã Tửu (Vĩnh Xuân), buộc chúng

phải rút quân trong ngày hòm đó. Đây là trận thắng Mỹ đầu tiên của du kích Phó Phong. Trận này đã cũng cổ thêm quyết tâm diệt Mỹ của nhân dân và du kích xã ta.

lt lâu sau, quản Mỹ đổ về Phố Phong ngày càng nhiều, chúng bát đầu chiếm đóng các cao điểm trong vùng. Phổ Phong bấy giờ nằm trong thm pháo của các cao điểm núi Thu, và núi Xương Rồng. Suốt ngày đệm lính Mỹ kiểm soát, bản phác vào các thôn xốm. Chúng bắn tia từng người di lại làm ăn, mà chúng nghị là du kích. Có khi thấy đồng người, đi lại làm an ngoài đồng, lính Mỹ bấn hàng trâm quả pháo 105, gây đau thương chết chóc cho đồng bào ta. Chúng còn thao cách dánh du kích, ngày đểm chúng đi từng tốp nhỏ rình mò trong thôn xóm để phục kích bô đôi ta. Cùng với bô bình, trên bầu trời không lúc nào ngớt tiếng máy bay lên tháng, chúng quần lượn để sản bất nhân dân, cán bộ, bộ đời đưa lên máy bay chở về tra hỏi. Có khi chúng bán đến cả đàn trâu bò đang ăn cò, đốt phá nhà cửa v.v... gây cho đồng bào ta biết bao tổn thất năng nề. Phổ Phong có hàng trảm người dân làm ăn bị pháo Mỹ bấn chết. Ngoài pháo mặt đất, giặc Mỹ còn thường xuyên bán hàng nghĩn quả pháo từ hạm đôi ngoài biển vào dọc hai bên hành lang đường 5a đến núi Lớn và Vực Liêm... Để tiêu diệt lực lương ta giành quyền kiểm soát đoạn dường 5a từ Thạch Tru đến cây số 7, linh Mỹ thường xuyên suc sao, vây rấp đồng bào ta hai bên quảng đường này.

Qua các trận sản lùng, phục kích, địch đã bắn giết nhiều đồng bào ta khi chúng nghi là cán bộ, bộ đội, trong đổ có các đồng chí Phạm Tùng Liên (Hũng Nghĩa), Nguyễn Thiệt (Gia An). Thời kỳ đầu, nhân dân có hoang mang, lo sợ, bàn tính việc lánh nạn. Nhưng dưới sự chỉ đạo của chỉ bộ Đảng,

337

cán bộ đã kịp thời đi sâu từng gia đình thăm hỏi, trấn an tinh thần và đông viên nhân dân vượt qua khố khán Giặc Mỹ đánh phá ban ngày, ta sán xuất ban đêm. Đồng thời, củng có lại hằm hỗ tránh bom dạn, vận động bà con giúp nhau làm lại nhà cửa, mua sấm dụng cu sản xuất đã bị giặc cượp phá. Quyết tâm trụ hám quê hương, sản xuất và chiến đấu, tìm cách đánh trả lại địch. Giữa lúc khố khán này, Quân khu 5 yêu cầu nhân lực, Phổ Phong đã vận động được 300 thanh niên để bố xung vào quân đội Liên khu, 50 thanh niên vào bộ đội huyện. Động viên tài lực cho chiến trường với mức cao.

Quê hương Phố Phong giờ đây thực sự là chiến địa, quang cảnh xác xơ, ruộng đất bỏ hoang, nhà cửa vườn tược bị giặc Mỹ bán phả, đốt đi đốt lại nhiều lần, trở thành vành đai trắng. Nhân dân muốn sóng yên ốn làm ăn, phải dòn về ở cạnh đồn, bốt địch để sống hợp pháp. Do đó, một số dân trong xã đã tạm lánh đến ở tại xóm 6 chán núi Thụ. Những khí linh Mỹ ngụy bán phá, cướp bốc thì dân ở đây kéo thẳng vào đồn địch để đầu tranh. Có lân, nhân dân Phố Phong tập hợp số đồng kéo đến dòn Trà Câu kêu kiện về việc bắn phá bừa bãi vào dân. Lần này bọn chỉ huy nguy lánh mặt không tiếp, chúng còn vậy bắt một số đồng bào ta đem giam cầm, tra tấn.

Mở dàu cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai vào tháng 01/1967, Mỹ dùng một trung đoàn thuộc Sư đoàn 3 Thủy quản lực chiến đổ quân vào Đức Phổ. Sau đó, chúng huy động thêm các đơn vị thuộc sư đoàn Không vận số I, Sư đoàn "Anh cá đỏ" và đến tháng 4/1967, chúng đưa thêm toàn bộ Lữ đoàn I, sư đoàn dù 101 thay phiên nhau đánh phá trên địa bàn Đức Phổ. Thời kỳ này, Mỹ tiến hành xây

dựng các cán cử lớn như săn bay Gò Hội, khu hậu cần Phố Vĩnh và các cao điểm trong vùng.

Từ các cử điểm trên, Mỹ tiến hành đánh phá vùng giải phóng nhâm tiêu diệt chủ lực ta. Hàng ngày, trên bầu trời có hàng trăm chiếc trực thăng hạ và cất cánh xuốn các điểm trong vùng.

Tại xã Phố Phong, chúng lần lượt đổ xuống các đơn vị lính Mỹ thuộc các sư: Không vận số I, Anh cả độ và Maricon. Toàn huyện Đức Phổ có 33 cử điểm lớn, nhỏ, trong đó, xã Phố Phong có 7 chốt điểm. Chúng thường dùng hóa lực mạnh khống chế ác liệt lực lượng chiến đấu của ta. Những tên chiếu hồi như Nguyễn Chiến (Hiệp An) dẫn lính Mỹ đi đốt nhà nhằm dòn dân về một chỗ, tạo ra vành đai trắng để chúng để bề kiểm soát. Nhưng nhân dân ta quyết một tắc không đi, một ly không rời. Mặc dù sống cảnh màn trởi chiếu đất, họ vấn che tạm chỗ ở để bám ruộng đồng làm ăn. Tại thôn Gia An, nhân dán đấu tranh không chiu vào khu dòn, bọn chúng cưỡng chế rất tàn bạo, đã bán chết các ông Huỳnh Thuyền, Hồ Nha và chị Cơ, nhân dán vô cũng cảm phẫn, quyết trả thù cho những người bị giết.

Trước tình hình ác liệt đó, chỉ bộ Đảng do đồng chí Huỳnh Rản làm bí thư, đã kịp thời chỉnh đốn tư tưởng cho tất cả đảng viên và nhân dân để vừa bảo tồn lực lượng vừa đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích lên một bước, vừa phố biến kinh nghiệm đánh Mỹ đã rút ra từ thực tế. Tiến hành bám dân, bám địch, tạo thế đấu tranh hợp pháp để giành tháng lợi từng bước. Về công tác tư tưởng, chỉ bộ tổ chức buổi lễ tuyên thệ cho tất cả đảng viên, cát máu xin thể và ghi tên vào số vàng danh dự, thành trang sử cho người đời sau. Sau buổi lễ tuyên thệ, tổ chức phân công cho từng cấp

ủy viên và tổ trưởng Đảng phụ trách từng bộ phân công tác. Chấn chịnh tính thần nhân dân, giúp dân làm nhà, đào hàm, chống pháo địch, đào công sự, hằm bị mặt để bám tru chiến đầu và sản xuất, lấp vùng trắng. Chỉ đạo việc trừng trị bọn chiều hồi dẫn linh Mỹ về dành phá nhân dân ta. Tuy trước cánh chiến tranh ác liệt nhưng tinh thần đánh Mỹ của nhân dân đã được năng cao, nên đã nổi lên nhiều gương chiến đấu dũng cảm. Cô gái cứu thương Nguyễn Thị Nga (Tân Phong Đông) mươn súng của du kích tập bán, đã bấn chết 3 tên Mỹ. Thiếu niên Phố Phong cũng tham gia đánh Mỹ, nhiều em tìm cách làm quen với lính Mỹ, để lấy súng Mỹ, như: emTrần Ngọc Oanh ở Gia An đấm lưng cho lính Mỹ ngủ, rồi lấy cáp một khẩu AR15 về nạp cho du kích xã. Em thiếu niên Nguyễn Tù ở xóm Ga, bò nấp theo bờ ruộng đến xác chết một tên Mỹ để lấy vũ khí trong khi đan Mỹ bản như mưa. Em thiếu niên Nguyễn Cường (Gia An) nhiều lần chơi với lính Mỹ, đã lấy cấp nhiều vũ khí về nạp cho du kích xã. Em đã đánh Mỹ nhiều trận lớn nhỏ, trong đó có trận đánh tại ga Mô Đức, em nêm một quả lựu đạn làm chết 3 tên Mỹ và hai tên khác bị thương, lấy được 1 súng M.72, 5 lựu đạn và một số đạn được. Về sau em được công nhân là dũng sĩ diệt Mỹ. Chi em phu nữ càng có lợi thế, chị Nguyễn Thị Lữ ở thôn Vinh Xuân vừa gánh hàng rong đi bán, mang theo bố truyền đơn bằng tiếng Anh làm giấy gối hàng bán cho lính Mỹ. Nhiều lính Mỹ mua hàng chuyển cho nhau đọc truyền đơn, đã gây cho chúng tâm lý nhớ nhà, nhớ vợ con, nhiều tên khóc và không chiu đi hành quân. Các bác nông dân, các cụ giả cũng có cách đánh bằng đấu trang chính trị hợp pháp như: ông Nguyễn Môn, ông thầy Bộ (chùa Hiệp An) viết đơn vào quận trưởng Đức Phố kêu kiện lính Mỹ ở dòn núi Xương Ròng bản phảo sặp góc chùa, yêu cầu bởi

thường. Với sự đầu tranh có lý, bọn Mỹ phải chịu bởi thường 300.000 đồng bạc nguy để sửa chữa chùa.

Dưới sự lãnh đạo của chỉ bộ Đảng, nhân dân và cấn bộ Phố Phong ngày càng dày dạn, tin tưởng, họ nguyên sống chết cũng bám quê hương, làm ăn sinh sống để chống giặc. Trái lại, có một số cán bộ, dàng viên mệt mỏi, sợ chỉ bất mãn, lần trốn cầu an, hoặc chiếu hời ra dầu hàng địch như Huỳnh Trung(xóm Rấy), Huỳnh Phẩm, Nguyễn Chiến, Võ Văn Qua, Phạm Năm, Nguyễn Thâm.

Chúng dẫn linh Mỹ về đốt phá nhà dân, đốt kho tàng, chỉ hàm bí mặt để bất giết cán bộ ta. Trong đó có tên Phẩm đã trực tiếp bắn chết các ông Nguyễn Sốt (Vĩnh Xuân), Trường ban kinh tài xã Phổ Phong; ông Nguyễn Hòa và ông Trương Chước ở Vạn Lứ. v.v....Tội ác này làm sao người dân Phổ Phong quên được.

Sau khi xây dựng xong sân bay Gò Hội, Mỹ-Nguy mở con dường đi qua thôn Vinh Hiển (Phố Thuận) lên triển núi Xương Rồng để vận chuyển nhiều pháo cỡ lớn lên cử diểm này nhằm bán phá khống chế xã Phố Phong và vùng xung quanh. Bấy giờ Phố Phong cả ngày đêm không lúc nào ngót tiếng pháo địch, nhân dân phải chạy dạt ra nhiều nơi để ấn tránh.

Ngày 19/4/1967, du kích xã Phố Phong do đồng chí Nguyễn Ba (Khoa) bí thư chỉ bộ cũng đồng chí Nguyễn Thanh Văn xã đội phố phối hợp với công trường 3 Quân khu 5 chặn đánh quân Mỹ tại Gò Lửa (Tân Phong). Trận này dịch dùng hòa lực cực mạnh, lực lượng ta không chịu nối đã bị tổn thất nặng nề, 23 chiến sĩ bị hy sinh.

Về phía dịch, bị quân ta bắn rơi ba máy bay HU.1A và diệt 1 re tăng, giết nhiều tên lính Mỹ. Số còn lại rút nhanh 114 về căn cứ Gò Hỏi.

Sau trận Gò Lửa lt ngày, giặc Mỹ đổ quản xuống vườn xoài Bà Đường (cây số 6 Vạn Lý). Lân này lực lượng chủ lực công trường 3 quyết tâm đánh trả nên đã diệt gọn 1 đại đội Mỹ.

Vào tháng 7/1967, có 3 máy bay HU.1A để linh Mỹ xuống cánh đồng Bồ Lời, Đập Đá và Hồ Điểm. Du kích Phố Phong do đồng chỉ Nguyễn Ba (Khoa) chỉ huy, đồng chỉ Hugaia Kim xã đội trưởng cùng đồng đội diệt 5 linh Mỹ, thu 5 súng, 1 máy bộ đảm PRC.25 và nhiều chiến lợi phẩm.

Một trân khác, vào giữa tháng 8/1967, lính Mỹ đổ quân xuống Trại Tông, Hổ Bẹn, nơi có nhiều hang đá, nhiều cán bộ và nhân dân đến trủ ẩn. Đồng chí Ba (Khoa) chỉ huy cùng đồng chí Nguyễn Đa xã đội trưởng, chiến sĩ Nguyễn Văn Lý và đồng đội quân cho dịch một trận tới bởi, diệt hơn 30 lính Mỹ, nhiều máy bay địch đến nhật xác ngay chiều hôm đổ. Giác Mỹ liên tiếp bị quân và dân Đức Phổ giáng trả nhiều trận ở Phổ Phong, nhưng chúng càng điển cuồng đánh phá đã man. Nguy quân, nguy quyền dựa vào sức mạnh vũ khí của Mỹ tổ ra hung hãng, tàn ác hơn. Nguy hiểm nhất là bọn chiếu hồi, chúng đã nắm biết lực lượng ta, nay cung cấp tin cho địch, làm cho cán bộ, nhân dân ta bị hy sinh, và hị bát bị tử ở nhà lao Quảng Ngãi.

Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chỉ bộ lãnh đạo tư tưởng cho dàng viên và nhân dân, trước mất phải tìm bất hết bọn ác ôn trong xã, ném bản cáo trạng tội ác vào nhà chúng để cảnh cáo, buộc chúng phải dừng tay, nếu không thì nhân dân sẽ trừng trị.

Từ ngày trực tiếp dánh giặc Mỹ, một quản đội hiện đại, nhà nghệ, nhân dân Phổ Phong ta vô cũng kho khân, không còn nhà cửa, làng xóm không còn màu xanh, quê hương trở thành vành đại tráng. Một số nông dân bỏ ruộng đồng ra đi làm àn các nơi như Nam bộ, Tây Nguyên. Vô Xu, Vô Đác, Sai Gòn... bằng các nghề vận tái, lái xe ô tô, đạp xích lỏ, sửa chữa xe máy, máy móc, trong đó có những người mua được ở tô, xây dụng nhà cửa, mở cửa hàng, làm ản sinh sống khá giả. Có người đã giúp đô lực lượng cách mạng để đánh Mỹ, bỏ vốn đầu tư cho xã nhà đem lại lợi ích cho nhân dân như ông Hồ Sa. Còn những nông dân bám trụ quê hương làm ruộng thì chịu cảnh nghèo nàn cơ cực, bất buộc phải sống hợp pháp với địch, một số chuyển sang làm nghệ buôn bán.

2/ Quân dân Phổ Phong kiên cường bám trụ, tiếp tục tiến công địch bằng chính trị và quân sự.

Trên đà chiến thắng liên tiếp ở các chiến trường Miền Nam, giữa lúc địch leo thang đến mức cao nhất, sau khi điểm lại tỉnh hình thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ" của địch, tháng 12/1967, Bộ chính trị họp và ra quyết định lịch sử: tỉnh hình cho phép, ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang một thời kỳ mới.

Ngày 31/01/1968, cuộc Tổng tiến công nối dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta bất dầu. Chi bộ Đảng Phổ Phong bấy giờ nhận được chỉ thị của cấp trên, tổ chức chuẩn bị cuộc khởi nghĩa Tết Mậu Thân. Theo kế hoạch hợp đồng tác chiến, tối 30 Tết, đồng chí Huỳnh Rân dẫn một lực lượng du kích ra hướng phía bắc, đồng chí Huỳnh Văn Lệ, dẫn một lực lượng vào hướng huyện ly Đức Phổ, giấu quân vào dân từ nam Phổ Thuận đến Trà Câu cùng với lực lượng các xã bạn chờ lệnh nổ súng.



XI - Toán thể cuộc hội thảo về lịch sử xã Phổ Phong ngày 14 và 15/2/1992 tai hội trưởng của xã.



Qua ngày hôm sau, mòng một Tết, cánh phía bác không phối hợp được phải rút quân về. Cánh phía nam ở at kéo đến đầu cầu Trà Câu, bọn dịch ở đồn này bán xả vào lực lượng vũ trang ta, làm hy sinh nhiều người, trong đó xã Phố Phong hy sinh 2 người là anh Nguyễn Ta (Hùng Nghĩa) và anh Nguyễn Thị (Hiệp An). Đến chiều cùng ngày, giác Mỹ cho nhiều máy bay trực tháng vậy bắt lực lượng vũ trang ta, chúng bắt được một số, còn đại bộ phận ta rút lui.

Sau những ngày tổng tiến công Tết Mậu Thân, địch càng ra sức tra tấn, bấn giết những người bị bắt. Tại đồn Trà Câu, chúng tra tấn bấn giết nhiều người, trong đó có đồng chi Huỳnh Quang Trung (Hùng Nghĩa).

Ngày 16/4/1968, đồng chí Võ Cảnh, thôn đôi Van Lý đánh cá trên sông Trà Câu đã thu nhật và giấu vào rừng 1 đại liên, 1 trung liên, 3 súng AR15 của đơn vị lính Mỹ bị đánh bỏ lại, Sau hai ngày yên tỉnh, đồng chí vào rừng gánh toàn bộ súng về nạp cho du kích xã.

Cũng thời điểm này, chiến sĩ Nguyễn Văn Lý cùng du kích thôn Vĩnh Xuân gài 3 quả min tự tạo (đạn pháo 105, kíp điện) trên đường đi lại của giặc Mỹ ở núi Xương Rồng, làm chết tại chỗ 2 lính Mỹ và một số bị thương.

Tháng 8/1968, du kích ta ở thôn Gia An dùng súng trường Hung-ga-ri (có lúp ngắm thu gần mục tiêu), suốt 7 ngày liền, bắn tia từng tên lính Mỹ trên cử điểm núi Xương Rồng. Ta tia dần cho đến khi diệt cả trung đội này, làm cho bọn Mỹ khiếp sợ không biết hưởng súng bắn từ đầu đến. Sau đó du kích Phổ Phong phối hợp với đơn vị 120 đặc công của huyện, diệt nốt hai lỗ cót dưới chân núi. Đồng thời, kết hợp binh vận, rải truyền đơn vào đồn, gọi loa trực tiếp nói chuyện với bọn lính, yêu cầu chúng ngừng bắn để cho nhân dân đi lại

làm án. Ta cũng vận động được 6 tên dân vệ mang theo 6 súng cacbin về nạp cho xã.

Sau Mậu Thân (1968), để quốc Mỹ và chính quyền nguy ra sức tăng cường hơn nữa lực lượng phòng thủ, và chủ động tiến công, chúng càn quét ta ráo riết, lùng sực bắt cá bộ, dàng viên và quần chúng cách mạng. Với khẩu hiệu: 'thà bắt nhằm hơn bỏ sốt', hàng ngày chúng tung máy bay trực tháng di rà soát trên từng ngọn cây, bụi rậm, nghi người nào là chúng hạ xuống bắt ngay lên máy bay mang về tra hỏi. Chỉ sau 1 nam mà nhà lao Quảng Ngài không đủ chố giam người của ta.

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam làm cho nước Mỹ ngày càng mất ổn định về chính trị, gánh nặng về kinh tế. Nhân dân tiến bộ Mỹ đã bắt đầu phân đối. Đồng thời, dư luận thế giới cũng lên án chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Cuộc ném bom miền Bác không đạt mục đích, nên ngày I tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Giồn-xơn đã phải tuyên bố chấm dửt cuộc ném bom này, và sau đổ ít lâu, Tổng thống Giồn-xơn đổ.

Cuối tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Nich-xơn lên cầm quyền, tuyên bố tiếp tục chiến tranh ở Việt Nam. Chúng bảy ra chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" làm cho cục diện chiến tranh ngày càng trở nên gay go, quyết liệt hơn. Trên mành đất Phổ Phong, địch đã có đến 3 trung đoàn Mỹ-Ngụy. Chúng dùng hỏa lực mạnh uy hiếp lực lượng chiến đấu của ta. Từ đây, nhân dân Phổ Phong sống cơ cực chưa từng có. Nhà cửa bị đốt đi, đốt lại nhiều lần, nhưng nhân dân vẫn không ngừng tiếp tục tiến công vào các đồn bốt địch đóng trong xã. Thường xuyên phối hợp với các bình chúng chủ lực pháo kích, tấn công vào các đồn quân của lính Mỹ.

Đêm 25/2/1969 quản ta chỉ có 12 chiến sĩ bộ đội chủ lực, dà đánh vào cử điểm núi Xương Rồng bằng hòa lực cục mạnh, diệt nhiều lính Mỹ, một trận đánh có hiệu suất cao. Qua những năm chiến đấu ở Việt Nam, lính Mỹ ngày thêm quen thuộc lỗi đánh du kích, chúng nghĩ ra nhiều cách đánh nghi bình xảo quyệt. Lúc đi căn, một linh Mỹ công một thành hai người. Lúc rút quân, chúng giấu người ở lại, nhân dân ta tường lính Mỹ đã rút hết, do đó ta đã bị chúng đánh úp một số lãn. Lính Mỹ còn rình mô la lệch phục kích, nên ta thường gọi là "Mỹ lệch".

Xảo quyệt hơn nữa là chúng trang phục giả bộ đội giải phóng, đi đếp cao su, sũng AK, mũ tại bèo, thọc sâu vào rừng, núi nơi trú quân của quân ta để tìm diệt, nhưng cuối cũng chúng cũng bị thất bại.

IV. ĐÁNH BẠI THỦ ĐOẠN XÃO QUYỆT CỦA ĐỊCH TRONG THỜI KỲ VIỆT NAM HOA CHIẾN TRANH, GIÁNH LẠI QUYỀN LÂM CHỦ PHẦN LỚN ĐẤT ĐAI (1969-1972).

Cuộc Tổng tiến công nổi dây Tết Mậu Thân, đã dánh bại một bước ý chỉ xâm lược của để quốc Mỹ. Chiến lược "chiến tranh cục bộ" bị thất bại, buộc Ních-xơn phải xuống thang chiến tranh và chủ trương "phi Mỹ hóa" cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Trong khi quản và dân Phổ Phong đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị động viên toàn xã, ra sức khắc phục khố khăn, tiến lên hoàn thành nhiệm vụ thì, ngày 3/9/1969, nghe tin Hồ Chủ Tịch kinh yêu đã từ trần, tất cả cán bộ, dảng viên và quần chúng cách mạng ở Miền Nam đều đau thương

trước sự mất mát vô cũng lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam. Nhiều người khóc Bác và tổ lòng thương tiếc vô hạn đối với vị lãnh tụ ví đại của dân tộc, người sáng lập Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, người lành đạo các cuộc kháng chiến chống kẻ thủ xâm tược của quân và dân Việt Nam liên tiếp giành tháng lợi đã không còn nữa. Chi bộ Đảng đã tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ ở nhiều nơi trong xã để tổ lòng thành kính và biết ơn Bác. Tắt cả đảng viên biến đầu thương thành hành động cách mạng trong cuộc chiến đấu của mình. Bọn tẽ ngụy tuy biết ta tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ, nhưng chúng cũng không dâm xúc phạm, nhiều lính nguy còn tổ ra kính trọng.

Cuối năm 1969, lính Mỹ còn có mặt trên đất Phổ Phong khá đồng. Ngày 12 tháng 10 năm 1969, hai tổ du kích do Nguyễn Văn Lý chỉ huy cùng đồng đội gài sắn 13 quả min tự tạo, (đạn pháo 105, tháo ngôi, cho kíp nổ điện Frinao), trên đường Mỹ thường hành quân. Đại đội Mỹ từ cây số 7 kéo xuống miếu Đồng Nghệ (Vạn Lý), khi đến trận địa, hai tổ du kích đồng thời giật mìn nổ tung giữa đội hình hành quân, làm chết tại chỗ 21 linh Mỹ, số linh còn lai kêu khóc âm 1 và mang xác Mỹ tháo chạy. Ta thu 1 cối 81, 2 súng R.15 và 1 súng M.72.

Cùng thời gian này, chiến sĩ Phạm Có (con ông Phát ở Vinh Xuân) gài một quả mìn Mỹ tại Gò Quán, làm chết 3 tân Mỹ.

Đầu năm 1970, giác Mỹ ra sức đồn quân bắt lính, chúng bắt hàng nghìn thanh niên từ 15 đến 35 tuổi, có khi chúng bắt cả người 45 tuổi để bổ xung cho lực lượng quân nguy. Chi bộ Đảng Phổ Phong do đồng chí Trần Thanh Long quyền bí thư đã lãnh đạo và vận động thanh niên trong xã tìm cách

54

trốn lính. Nhân dân ta đã có nhiều sáng kiến hay để chồng địch bắt lính, như để râu cho giả, thay đổi tên họ, chuyển đổi vùng... Ngoài ra, còn lo lót tiền của để trốn lính, cuối cùng người không trốn được mới để cho chúng bát, nhưng sau đó tìm mọi cách bỏ ngữ trở về.

Phố Phong cũng như nhân dân miền Nam trải qua cuộc chiến dấu làu dâi, nhiều cán bộ, bộ đội phải nằm hằm, ngũ rừng, sức khỏe ngày càng giảm sút. Các châu con em cân bộ, con các gia dình có công với cách mạng không được học hành. Trung ương có chủ trương đưa ra miền Bắc, một số cán bộ ốm dau trong đó có đồng chí Huỳnh Cử, một số dũng sĩ diệt Mỹ và các châu học sinh do chỉ bộ Dàng xét chọn.

Sau một thời gian, chủ trương chiến tranh "Bình dịnh" chủng đã thực hiện được phần nào, Mỹ tiếp tục tăng cường vũ khí, dạn được và hậu cần cho quân đội Ngụy để tiếp tục cướp đất, giành dân. Chúng cấm cờ vùng giải phóng của ta để giành đất. Thời kỳ này dịch cho là chúng thắng lợi huy hoàng nhất. Chúng chấn chính lại bộ máy nhà nước, bố sung luật lệ, phân định lại ranh giới hành chính mới ở tỉnh ta, chúng lấy đường 5a làm ranh giới hành chính mới của hai huyện Dúc Phổ và Mộ Đức. Do đó, xã Phổ Phong bị cát một phần đất phía bắc đường 5a về xã Đức Mỹ (tức xã Đức Lân). Huyện Đức Phổ chúng chia ra làm 15 xã, chữ đầu xã vẫn dùng là "Phổ" còn tên các xã chúng đối hoàn toàn (Phổ Phong chúng đối thành Phổ Nghĩa).

Thời kỳ năm 1970, ta tiếp tục khó khán về nhiều mặt. Mỹ Nguy đánh chiếm trở lại các vùng giải phóng của ta, toàn huyện Đức Phổ chúng chiếm lại 33 điểm, trong đó xã Phổ Phong có 4 điểm là xóm ga Mộ Đức, cầu ông Thiều, cây số 4 Hùng Nghĩa và chân núi Xương Rồng.

Tại các chốt, điểm lính Mỹ thường lùng sực bắt cóc lễ tẻ từng người dân mà chúng cho là cán bộ, du kích. Tại Hùng Nghia dịch tóm bắt đồng chí Trần Sẽ, tại Gia An địch hất đồng chí Hoàng Văn đem giam vào nhà lao Quảng Ngãi. Ngày 19/11/1970 chúng vây bát đồng chí phố chủ tịch xã Dào Thanh (Gia An) dang mang con đấu ủy ban trong người, nên chúng coi là tù chính trị, và dưa đi tù ngoài Côn Đảo.

Sang năm 1971, dịch thực hiện chủ trương phi Mỹ hóa, ra sức trang bị thêm cho các lực lượng chiến đấu của Ngụy nhiều vũ khí tối tân để đủ sức chiếm đóng trở lại vùng giải phóng.

Ngày 16/3/1971, tại xóm mới Hiệp An, Đào Tịnh xã đội phó và Nguyễn Văn Lý chính trị viên xã đội Phổ Phong chi huy, cùng các chiến sĩ Nguyễn Nam, Huỳnh Đồng, Trần Thị, Phạm Đây, Nguyễn Văn Đồng và Đinh Tiêu đã vây đánh một đơn vị thuộc sư đoàn 2 nguy từ hai mũi, phía nũi Thụ vào và phía Xương Hồng ra. Các chiến sĩ quần lộn với dịch trong ba ngày liên, chôn chân dịch tại chỗ, bám địch tiêu diệt gần 100 tên. Quân ta chiến đấu cho đến khi hết đạn, các chiến sĩ rút lui bằng nhiều hưởng giữa ban ngày. Địch truy kích, ta bắn trả cho đến khi rút xa, bên ta ba chiến sĩ hy sinh (Nam, Đồng, Thị). Một trận đánh quyết liệt, với sự hy sinh anh dũng để bảo vệ quê hương, nổi lên những cán bộ chỉ huy xuất sắc như Đào Tịnh và Nguyễn Văn Lý.

Tháng 9/1972, tại ngô ông Mùi (Hùng Nghĩa) du kích Phố Phong do chiến sĩ Nguyễn Văn Lý chỉ huy, đánh trung đoàn 4 nguy suốt cả ngày, đẩy lùi 6 trận tiến công địch; các chiến sĩ dùng đạn B.40 đánh đứt xích một xe táng. Trong trận này địch chết và bị thương 18 tên. lực lượng du kích rút lui an toàn.

Trong số 50 chiến sỉ du kích Phổ Phong được tuyển vào dại đội chủ lực 219, đã tham gia đánh nhiều trận trong huyện, tổ ra anh đũng, trong đó có chiến sĩ Nguyễn Cảnh (tức Mùi) ở thôn Trung Sơn, trong trận đánh Mỹ ở Phổ An đồng chỉ đã bám xe tăng lật nắp ném thủ pháo vào trong tiêu diệt địch giành tháng lợi mới. Đại đội phố 219 Nguyễn Khánh (Gia An) chiến đấu anh dũng, đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ.

Những năm 1971 - 1972, chi bộ Đảng Phố Phong đã có hàng chục đảng viên do đồng chí Huỳnh Quốc Vệ làm bi thư đã lãnh đạo đánh thắng nhiều trận và xây dựng lực lượng chiến đấu của xã lớn mạnh. Từ ngày 16 đến 20/9/1972 ta diệt và bức rút 17 điểm địch đóng trong xã. Bọn dịch ở phía bắc Đức Phố hoang mang lo sợ, phần lớn bỏ đồn bốt tháo chay. Hàng chục thanh niên "Phòng vệ dẫn sự" bỏ đồn về với gia đình. Ta bất đầu làm chủ đường 5a qua Phố Phong. Chiến tháng các nơi trong tỉnh, huyện đã gốp phần đánh bại một bước quan trọng của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ - Ngụy, buộc phía Mỹ phải ngôi lại dàm phân nghiệm chính và ký kết hiệp định Pa ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Ngày 29/3/1973, ngày đánh dấu cái mốc lớn trong lịch sử dấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, Uây len tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam làm lễ cuốn cờ, rút quân Mỹ về nước. Quân chư hầu cũng cuốn cờ rút khỏi nước ta. Kết thúc cuộc chiến tranh phiêu lưu gần 9 năm quân đội Mỹ đặt chân xâm lược lên dất nước Việt Nam. Đối với Mỹ đây là cuộc chiến tranh lâu dài nhất, lớn nhất và cũng thất bại nặng nề nhất trong lịch sử 200 năm của quân đội nhà nghề Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

V - ĐÁNH BẠI QUẬN NGUY NGOẠN CỐ LẦN CHIẾM, CÙNG TOÀN QUỐC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM VIỆT NAM

Tháng lợi của Hiệp định Pa-ri đã đưa cách mạng miền Nam bước sang giai đoạn mới. So sánh lực lượng giữa a và dịch đã thay đổi căn bản, có lợi cho ta, không có lợi cho áịch. Nhân dân miền Nam có diễu kiện thuận lợi, tiếp tục tiến lên hoàn thành cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc trong cả nước.

I/ Đấu tranh buộc dịch công nhận ranh giới vùng giải phóng và dánh dịch lấn chiếm vùng giải phóng.

Theo hiệp dịnh Pa ri thì để quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xam lược Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu về nước, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lành thổ. Nhưng thực tế về những ngày gọi là hòa bình ở miền Nam Việt nam, tại quê hương Phổ Phong, đế qước Mỹ vấn không chịu từ bỏ đã tâm xâm lược, chúng tiếp tực duy trì chính sách thực dân kiểu mới. Quân Mỹ rút đị nhưng vấn tiếp tực viện trợ cho nguy quyền Nguyễn vân Thiệu về quân sự và kinh tế. Mỹ đưa thêm vào miền Nam Việt Nam hàng trăm máy bay, hàng trăm xe tăng, xe bọc thếp, súng đạn và nhiều phương tiện chiến tranh khác, Mỹ còn tài trợ cho nền kinh tế ngụy quyền đủ mạnh để dánh chiếm đất đai, phá hoại hiệp định Pa-ri.

Dược Mỹ tiếp tay, Nguyễn Văn Thiệu ra sức lần chiếm lại một số vùng giải phóng của ta. Chúng tiến công lên Phố Phong với tiểu đoàn biệt động số 39 và các đơn vị của sư 2,



XII – Địu đạo Nữi Mụt (Gia An) trong khẳng chiến chống Mỹ.



chốt giữ các vùng ở cây số 4 đường 5a, kéo ngang sang thôn Tân Phong và cám cờ ba que chiếm đất. Để khi Ủy ban liên hiệp bốn bên và Ủy hội quốc tế đến thì chúng lấy đó làm mốc ranh giới đóng quân.

Vào cuối năm 1973, bọn linh nguy lần chiếm đất tại xóm Gò Chùa. 12 chiến si du kích Phố Phong do Trần Nhâm xã đội trưởng, chính trị viên xã đội Nguyễn Văn Lý cùng đồng đội đánh địch trong hai ngày liền. Nhiều chiến si tổ ra dùng cảm, đã tiêu diệt 39 tên địch.

Theo tinh thần Hiệp định Pa-ri, hai bên thỏa thuận chọn địa điểm cây số 6 đường 5a xã Phố Phong làm nơi trao trả tù binh.

Bên ta thực hiện nghiêm chỉnh. Quân khu 5, cũng với nhân dân địa phương, dựng lên gần 100 lần tạm lớn, nhỏ, làm nơi đón tiếp các phải đoàn Ủy ban liên hiệp 4 bên và nơi trừ chân cho những người được trao trả.

Ngi có lại, về phía dịch thì ghen tức, hàng ngày chúng bán pha xung quanh vùng cây số 6, quấy phá không cho to tổ chức xây dựng điểm trao trả. Thời diểm đã cốn, ngày 16/3/1973, Phải đoàn quân sự Hà Nội đo Đại tá Phạm Trang dẫn đầu cũng với các phái viên vừa bước ra khỏi máy bay, thì bọn nguy quyền cũ cải trang dân thường đi xem để phá rồi, chúng gây gố, nêm đá làm bị thương một phái viên của ta là thiếu ủy Trần Hán Ngọ. Nhân dân ở đây la ở phân đối và cứu chữa anh Ngọ để làm nhiệm vụ. Phái đoàn Hà Nội tổ ra nghiệm túc và cứng rấn trong việc đầu tranh với phía Sài Gòn, nhất là về phân định ranh giới hai bên. Nhân dân Phổ Phong đầu tranh kịch liệt và lên án phía quân nguy vi phạm hiệp định, lấn chiếm. Đồng chí Huỳnh Quốc Vệ lúc này là bí thư chi bộ mang cương vị Chủ tịch xã Phổ

Phong được mời lên máy bay HU1A cùng đi với phái đoàn 4 bên để chỉ ranh giới thực tế vùng giải phóng của ta. Sau đó, được phái đoàn các bên công nhân lấy ranh giới giải phóng của ta từ đường xe lửa và kết luận phía ngụy đã vi phạm lần chiếm. Sau hai ngày bọn địch phải nhố cờ ba que và rút quân ra khỏi Phố Phong, bên ta cấm cờ Mặt trận từ đường xe lửa. Kết quả cuộc trao trả là hai bên đã làm thủ tục giao, nhân: Ta trao trả cho địch 200 tên, trong đó cố 10 si quan nguy. Phía địch ghi nhận trao trà cho ta 100 người, nhưng sau chúng không thực hiện. Trong số tù binh ta trao trà cho dịch, có 1 sĩ quan người Nam Hàn (Nam Triều Tiên) đề nghị phái đoàn ta cho y một chiếc mũ tai bèo, một đôi đếp cao su, một bộ quần áo giải phóng quản, một ba lỏ và cùng với ta chụp ảnh để mang về nước làm kỷ niệm. Ta đồng ý, lúc đó có tên đại úy người Mỹ tức giận nhưng không có lý lẽ gì bác bỏ được.

Hai bên trao trả xong, phía dịch chỉ thực hiện được l tuần, sau đó chúng lập tức bắn phá ta trở lại. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 23 tháng 3 năm 1973, chúng bắn pháo cờ lớn từ phía Gò Hội xuống cây số 6 xã Phổ Phong để trả đũa. Thôn Vạn Lý phải gánh chịu hàng ngàn quả pháo một lúc, tổn thất nhiều về tài sản, gia súc, hoa màu.

Sau khi ta có ranh giới phần đất vùng giải phóng, một hòm dưới sự chỉ đạo của huyện đội, xã đội phó Phổ Thuận Nguyễn Văn Tròn mặc hóa trang sĩ quan ngụy, cướp một xe jeep của địch từ phía Thạch Trụ chạy lên phần đất giải phóng Phổ Phong, khi qua các trạm gác của địch, Tròn dừng xe lại và ung dung chào, lúc đó có vài tên ngụy xin đi nhờ.

Khi chiếc xe chạy đến vườn Chê Hai (cây số 3), bọn lính trên xe kêu lên đây là vùng Cộng sản và vội vàng nhây xuống,

xe tiếp tục chạy. Khi phát hiện được, bọn dịch liền vượt theo bắn đuổi. Do có sự chỉ huy trước của huyện, du kích ta từ xóm Gò Chùa (nhà ông Túc) lập tức bắn trà để hỗ trợ cho xe Nguyễn Văn Tròn vượt sấu vào vùng giải phóng an toàn. Trên xe còn có Trần Nhâm xã đội trưởng Phổ Phong phối hợp thực hiện vụ này.

Sau đó ít lâu, dịch lại tiếp tục lấn chiếm đất. Vào một ngày tháng 6/1973, địch liều lĩnh chiếm chốt tại Hùng Nghĩa cạnh nhà ông Be (Rô-be)⁽¹⁾. Đồng chi Trần Nhâm, Nguyễn Văn Lý cùng đồng đội du kích Phổ Phong phục kích diệt gọn gần một trung đội Nguy, phá tan chốt Rô-be.

Tuy Hiệp định về chấm dút chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã ký kết, nhưng nhân dân Phố Phong chưa được hưởng một ngày hòa bình tron ven. Cuộc chiến tranh vẫn cử tiếp tục triển miên và không kém phần ác liệt. Vùng giải phóng của ta bị tiếp tục tàn phá, nhà của, rưộng vườn của nhân dân trở thành vùng trắng, loang lố dây những hố bom, dan phác cày xới. Nhân dân thực sự không có nhà ở, phải che tam những tấm tôn mục ri và tranh, ra dưới bóng cây để ở. Chi bô Đảng lãnh đạo tư tưởng trong cán bô, đẳng viên cũng với nhân dân khắc phục khố khăn, nắm chắc tạy súng, quyết bảo về những thành quả đã đạt được. Đồng thời tiếp tục chồng địch lần chiếm. Mặt khác, về đầu tranh chính trị cũng nấy ra nhiều sáng kiến mới. Ta dựng lên một sự việc là quân nguy vị phạm lần chiếm đất đại, giết hại nhiều người tại thôn Tân Phong, gây đau thương, tạng tốc để tố cáo với Ủy hỏi quốc tế.

Ông Be có dị tật, thanh niên thường đùa thêm vào chữ Rô thành Rô-Be,
 và từ đó được lấy tên chối Rô-be.

Chuẩn bị cho Ủy hội quốc tế đến tận nơi kiểm tra việc quân ngụy sát hại nhân dân, những ngày trước đó ta tạo ra hiện trưởng có nhiều mộ giả lẫn mộ có. Khi Ủy hội quốc tế đến, vận động nhiều người, nhất là chị em phụ nữ mặc áo tang, khân tang, xúm xít quanh bài mộ. Một số thành viên trong Ủy hội không tin, đòi khai quật, thì lập tức số gười mặc áo tang làn ra khốc, ngăn cán không cho chúng đá liên. Cuối cùng, buộc chúng phải chấp nhận và kết luận phía nguy vi phạm.

Tiếp theo, một sự việc khác tại thôn Gia An, dịch bắn bà Chẩm chết, nhân dân ta có hơn 100 người khiêng xác bà Chẩm đến đòn dịch đòi bởi thường, kêu kiện với Ủy hội quốc tế, biến đấm tang thành cuộc đấu tranh. Cuối cùng địch phải chịu phí tổn chôn cất và bởi thường thiệt hại.

Khoảng tháng 11 năm 1974, đồng chí Nguyễn Lợi (Vĩnh Xuân) đội viên du kích xã một mình bí mặt đột nhập vào chốt ông Thuấn ở Hùng Nghĩa lúc 2 giờ sáng. Đồng chí đã mưu mẹo bất ngờ diệt tên lính gác, dũng cám xông vào diệt gọn 1 trung đội Nguy đóng ở đồn này. Sau đó địch không đóng lại nữa.

Sau thời gian chiến đấu quyết liệt, vào cuối năm 1974, quân và dân Phố Phong đã đánh chiếm lại các vùng đã mất, giành lại các chốt quan trọng, đánh bật dịch ra khỏi đèo ông Nguyện, phần đất giáp ranh xã Phố Phong.

Những ngày đen tối đã qua, quân và dân Phổ Phong lần lượt đánh tiêu hao, tiêu diệt địch, giành lại các chốt trong xã và diệt các chốt giáp ranh như núi Đất, núi Thụ. Hai cử điểm này đã khổng chế Phổ Phong, hàng ngày chúng bán phảo bừa bãi, ảnh hưởng đến việc làm an, sinh sống của nhân dân ta, gây ra nhiều thương vong, chết chốc.

Bọn tế nguy Phổ Phong lúc bấy giờ đã thấy tỉnh thế nguy ngập, nhiều tên bỏ việc chạy trước, đi làm án nơi khác. Những tên không nhạy bén tinh hình thì "làm ân" phát pho cho Mỹ. Nhân dân Phổ Phong đười sự lãnh đạo sát sao của chi bộ Đảng đã nắm bắt tỉnh hình, được thông báo những tin chiến thắng, tin tưởng chấm đứt chiến tranh bằng một cuộc tổng tiến công sắp tới, nên đã bắt đầu theo dõi, quản lý những tên gian ác chờ ngày sẽ bắt chúng ra đền tổi.

2/ Quét sạch quân dịch dang hoang mang dao động, giải phóng hoàn toàn quê hương.

Chiến tháng trên các chiến trường ở miền Nam đã đẩy quân nguy vào thế bị động. Ở Đức Phổ, bọn lính đóng ở các chốt Trà Câu, Gò Hội, Sa Huỳnh cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Nhân cơ hội này huyện ủy Đức Phổ mở hội nghị cán bộ, gồm có cán bộ các xã, các đơn vị để trao đổi và cũng nhất trí hành động, vận động lời kéo thanh niên trong hàng ngũ địch về gia đình để dán dàn giải phóng các cử điểm địch trong toàn huyện.

Dàu năm 1975, trước khí thế quân đội ta ào ào tiến quân vào miền Nam, tại Đức Phổ, các lực lượng vũ trang trong huyện đã khán trương chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công khi có thời cơ. Đã liên tục đánh chiếm, tháo gỡ các chốt lẻ tẻ. Các xã ở phía bác như Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Thuận, Phổ An, đã phối hợp tháo gỡ hầu hết các chốt lẻ để chuẩn bị ngày giải phóng.

Mùa xuân năm 1975, tư tưởng cán bộ, đảng viên đã chuyển biến mạnh mẽ, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chờ lệnh nổ súng.

Từ những giờ phút này, tin vui thắng trận từ các chiến trường miễn Nam dòn dập đưa về. Ngày 10/3/1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 được mở màn bang "rận đánh tác bạo bất ngờ vào thị xã Buôn Ma Thuột. Từ 18 đến 20/3/1975 các xã ở Dức Phổ nổi dậy đốt phá ấp chiến lược, đánh bọn dân vệ "Thanh niên tân trang", phái phóng các và phía bác: Phổ An, Phổ Phong, dòn địc, về Gò hội. Sau đó, giải phóng tiếp các xã còn lại như Phổ Khánh, Phổ Cường, cho về hàng ngàn tên phòng vệ dân sự, bất hàng tram Thanh niên tân trang. 3ố còn lại chạy về Sa Huỳnh và chạy ra thị xã Quảng Ngãi.

Dốn 20/3/1975, phần lớn các xã ở Dức Phổ đã giải phống, chỉ còn lại một số chết: Trà câu, Vinh Hiển và các căn cứ lớn như Gò Hội, Sa Huỳnh. Mười hai trung đội dân vệ địch ở Dúc Phổ tan rã nhanh chống, nạp súng cho ta về nhà làm ăn. Lực lượng ta chặn giữ, thu súng của từng tốp lính nguy thuộc Sư đoàn 2, Trung đoàn 4, còn đơn vị Biệt động 39 bỏ chạy. Dến ngày 24/3/1975, các huyện phía bác và thị xã. Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng.

Ta bất hơn 2000 tên nguy tập trung từng đoàn giải về xã Phổ Nhơn giam giữ chờ ngày giao cho tính.

Nhân dân Phố Phong, từ những ngày trước đó, cho đến ngày này rất vui mừng, phần khởi. Nhiều cụ giả, các anh chị em ra đường xem mặt những tên từ binh bị trói dẫn đi. Bọn tế ngụy trong xã thị lần trốn.

Cán bộ xã Phổ Phong, được lệnh cấp trên giao nhiệm vụ di tim bắt những tên phần động, chiếu hồi. Ngày 24/4/1975, bốn đồng chí được giao nhiệm vụ gồm Nguyễn Văn Lý, Trần Nhâm, Đoàn Lành và Phạm Ngọc Châu vào các tỉnh phía nam tim bắt bằng được những tên có trong

danh sách. Chiếc xe Jeep do ông Hồ Sa lái, đưa 4 đồng chí làm nhiệm vụ vào đến Bình Tuy bắt Năm Phong, đến Võ Xu bắt Thám và Phẩm vào Sài Gòn bắt Trung và Chiến, đang trong khi Sài gòn giải phóng. Mọi công việc giải quyết xong, đưa 5 tên về xã. Các đồng chí trên đây đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sác.

Ngày 24/3/1975, ngày lịch sử trong đại, một cái mốt lớn đánh đầu kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ của quản và dân Quảng Ngài. Tại Phổ Phong, mành đất quê hương cách mạng của Quảng Ngãi, trải qua thời gian dài, nhân dân đã chịu đựng không biết bao hy sinh gian khổ. Nhiều cán bộ, đảng viên và quản chúng cách mạng đã ngã xuống trên mành đất thân yếu của mình. Biết bao con em đã ra đi bảo vệ Tổ quốc, không còn trở về với quê hương. Vinh dự của những người ở lại, bám trụ kháng chiến, đã trải qua nhiều gian khổ để sống với thừa ruộng mãnh vườn, ngày nay được chứng kiến cảnh quét sạch bóng quân thủ.

Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ và nhân dân Phố Phong đã viết nên những trang sử vẻ vang. Từ thời kỳ đen tối nhất ở quê hương (1955), một vài đẳng viên trung kiên của Đảng, đã biết tập hợp quần chúng, bát đầu xây dựng cơ sở kháng chiến, lập ra cân cử địa Vực Liêm, bàn đạp tiến về đồng bàng. Cơ sở Đảng dân đàn được phát triển đến hàng chục đảng viên và tổ chức hàng trăm quân chúng cách mạng, trực tiếp mặt đối mặt với quân thù. Đã nổi lên nhiều gương hy sinh cao quý, lập nhiều chiến công, giải phóng xã nhà (1965). Đã bên bỉ dèo đại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ - Ngụy để bám trụ xóm làng, bảo vệ nhân đân, sản xuất chiến đấu, vượt qua những năm bảy mươi gian khổ. Đã duy trì các lớp học văn hóa, nhất là trong những năm

giặc Mỹ đánh phá ác liệt, trường lớp phải di chuyển nhiều nơi, thầy trở tìm đủ mọi cách để duy trì học tập, chống mù chủ cho các con em.

Tuy chiến tranh ác liệt, nhưng nhân dân xã Phổ Phong kiên quyết chống vùng trắng, dân số trong xã lúc nào cùng hơn 1.000 dân. Điều này đã thể hiện chỉ hy sinh bất khuất anh dùng tuyệt với của cân bộ và nhân dân xã Phổ Phong ta.

Có được những thắng lợi to lớn nói trên (1955 - 1975), là do quá trình đấu tranh cách mạng đã phát huy đến đính cao truyền thống yếu nước và kiến cường bất khuất của dân tộc, trong đó có anh hùng liệt sĩ Nguyễn Nghiễm. Lòng dân luôn tin tưởng, hướng về Đảng trong suốt cuộc chiến tranh ác liệt với quân thủ. Nhiều gương đảng viên Cộng sản trung kiến đã ngã xuống cho quê hương. Nhiều người đã hiến dâng tài sản, che đấu cán bộ, có công lao với cách mạng đã được ghi công. Tiểu biểu là:

- Ò Trung Liêm có các ông Phạm Khôi, Nguyễn Nhất,
 Phạn Lê...
- . Ở Vạn Lý có ông Lê Nhạt, bà Nguyễn Thi Bồng, bà Lê Thị Tiến...
- Ò Hùng Nghĩa, có các gia đình ông Lê Văn Lào, bà
 Nguyễn Thị Đáng, bà Nguyễn Thị Điệu, bà Lê Thị Tiến (tức
 Vê)...
- Ở Tân Phong, có bà Nguyễn Thị Vân đã cống hiến nhiều công lao cho cách mạng, bà Lê Thị Thược, bà Thị, bà Nguyễn Thị Ny, ông Trần Thành...
- Ở Vĩnh Xuân, có ông Nguyễn Mưu đã liên tục công hiến thi sản cho cách mạng từ tiên khởi nghĩa 1945, đến 9 năm

kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến tranh chống Mỹ Ngụy. Tại đây, còn có các ông Nguyễn Sốt, Nguyễn Tráng...

- Ở Gia An, có ông Huỳnh Thuyền, ông Thuyền đã chịu nhiều lần tra tấn, tù dây vẫn kiên cường một lòng trung thành với cách mạng. Tại đây còn có các ông Huỳnh Dảo, Lê Tấn Mùi, Nguyễn Hơn, Hồ Nha, bà Hồ Thị Diểu, bà Lý Thị Tuần, bà Nguyễn Thị Thuận...
- Ở Hiệp An, có ông Huỳnh A (Hoàng), bà Bùi Thị Tú,
 ông thầy Bộ chùa Hiệp An...

Cuộc chiến tranh tàn khốc, đã tốn biết bao xương máu và tài sản. Chỉ riêng những người chiến đấu tại quê hương Phó Phong, trong hơn 20 năm qua đã có đến 313 người hy sinh, trong đó có hơn 70% là liệt sĩ và những cán bộ cốt cán của xã. Ngoài số liệt sĩ kế trên, còn có 57 thương bình.

Dáng và Chính phủ đã ghi công vào sử vàng trên quê hương Phố Phong, gồm:

- Huan chương kháng chiến chống Mỹ	
hạng nhất:	99 người.
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ	
hạng nhì:	71 người.
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ	
hang ba:	350 người.
- Huy chương kháng chiến chống Mỹ	
hạng nhất:	67 người.
- Huy chương kháng chiến chống Mỹ	14
hạng nhì:	534 người.
- Bång khen của HDBT:	278 người.

Ngoài ra, còn nhiều bàng vàng Tổ quốc ghi công cho các gia dinh liệt sĩ để đời đời ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh. Chưa kể số đồng những người con của quê hương Phố Phang là cán bộ, bộ đội ra đi bào vệ Tổ quốc, đã hy sinh trên kháp miễn đất nước chưa có điều kiện thống kế.

Một lực lượng đồng dào cán bộ, dàng viên, bộ đội, tỉ nh niên xung phong, con em học sinh xã nhà, họ sống và chiến đầu trên miền Bắc XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cán bộ đã cống hiến gần một nửa đời người, nhiều người đã học tập, công tác và trưởng thành đạt được học vi cao, là những cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, số đông người Phổ Phong là quân đội, cán bộ các ngành từ miền Bắc được Đảng và Nhà nước điều động trở về chiến đấu trên kháp chiến trường miền Nam.

Một sự mất mát không tránh khỏi với các cán bộ, đẳng viên chúng ta, khi họ chưa được nhìn thấy ngày đất nước thống nhất và đoàn tụ gia đình, đã sóm "nằm" trên đất Bác. Số đồng đồng chí về Nam chiến đấu đã ngã xuống trên các chiến trường miền Nam như: Trần Vệ, Đặng Tháng, Nguyễn Tình, Nguyễn Thiệt, Phạm Tùng Liên, Mai Đông...

Dòng thời, nhiều đồng chí bèn bị chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối với đông đảo cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và nhân dân Phố Phong, trong nhiều năm xa quê hương, mối người đã phần đầu trong mọi linh vực chiến đầu, học tập và công tác, đã công hiến lớn lao trong công việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước. Cổ đồng chí là tướng linh, nhiều đồng chí là đại tá, đã và đang phụ trách các ngành trong quân đội. Nhiều đồng chí lãnh đạo ở các cấp: Thứ trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng, Viện phó, Chuyên 184

viên cao cấp ở các bộ, ngành trung ương, phó chủ tịch tỉnh, giám đốc các công ty trong các ngành thủy lợi, bưu điện, giáo dục, y tế...

Trong các ngành khoa học kỹ thuật, đã có nhiều cán bộ trẻ được đào tạo trong nước và nước ngoài, đã trưởng thành và đạt các học vị cao như: tiến sl, phó tiến sl, kỹ sư, bác sl, giáo sư và xuất hiện nhiều người tài giời trong các lĩah vực y tế, địa lý kinh tế, địa chất bản độ...Đến nay đã có i tiên sĩ khoa học kỹ thuật, 6 phó tiến sĩ, giáo sư, 1 thầy thuốc ưu từ và đông đảo kỹ sư, bác sĩ...trong các ngành khoa học kỹ thuật.

Tuy vậy, trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua các thời kỳ cách mạng thử thách đá vàng, đã phân hóa biến chất một số người đã phạm sai làm, khuyết điểm như Nguyễn Bá Diện, Phạm Văn Ngọc và Huỳnh Phẩm.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng của quê hương, đã diễn ra nhiều trường hợp đáng chủ ý trong lịch sử. Trong đó, lịch sử Quảng Ngãi co Nguyễn Thân gian ác, nhưng huyết tộc Nguyễn Thân sinh ra nhà cách mạng vô sản Nguyễn Thiệu (Tủ Thiệu). Ở Phố Phong dòng tộc Ban Thống - Nguyễn Vỹ đi ngược dòng với Tủ Tuyên - Nguyễn Nghiệm. Địa chủ quan lại Thượng Hiền, có các con gái tham gia cách mạng như Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Trang. Những trường hợp tương tự ở quê hương Phổ Phong qua các thời kỳ cách mạng cũng là lẽ thường tỉnh.

Kết thúc giai đoạn 20 năm kháng chiến trên đây (1955-1975), là kết thúc một giai đoạn lịch sử đấu tranh canh liệt của Đảng bộ và nhân dân xã Phổ Phong. Trong đó bao gồm những người chiến đấu hy sinh tại quê nhà và những người ra đi vì nghĩa vụ chiến đấu xây dựng, bảo vê tổ quốc Việt Nam thán yêu. Số đông người ra di tập kết, để rồi sau hai năm trở lại quê nhà, gốp phần xây dụng quê hương và gặp lại người thân. Còn những người ở lại, quyết tâm chiến đấu hy sinh, bám trụ quê hương, ngày đêm mong môi hai nằm mững đón người về. Thế rồi, dàng dẫng mấy mươi nam xa cách đợi chờ.

Trong lịch sử đời người, dãy cũng là diễu kỳ điệu.

KẾT LUÂN

Đất nước, con người Phổ Phong trải qua cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân, được ghi chép bằng chuối thời gian dài của gần nửa thế kỷ qua.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong biên niên sử cách mạng của xã, trong đó, đã mạng nhiều màu sác, phản ảnh đầy đủ mọi mặt, mà cốt lõi vấn là con người.

Con người của quê hương Phổ Phong, sinh ra và lớn lên trên mành dất nghèo nàn, giàu nghị lực, họ hiểu rõ hơn ai hết, cảnh áp bức, bốc lột dưới chế độ phong kiến, thực dân, một xã hội dây rấy sự bất công, bạo ngược giữa người với người.

Người dân Phố Phong nhiều lần muốn vùng lên đạp đổ chế độ bất công đổ, nhưng lúc bấy giờ chưa có một chính đảng lãnh đạo.

Từ khi có Đảng công sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, nhân dân Phổ Phorg bắt đầu có phương hướng đầu tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là chi bộ nằm trong lòng dân, nhân dân Phổ Phong đã trải qua các thời kỳ đầu tranh cách mạng chống Pháp năm 1930, đến cách mạng tháng Tám thành công, 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và hơn 20 năm đầu tranh chống Mỹ Nguy trên quê hương xã nhà, cho đến ngày thống nhất đất nước.

Trải qua các giai đoạn dấu tranh nói trên, Đảng bộ và

nhân dân Phố Phơng đã phải hy sinh xương máu để đối lấy độc lập tự do như ngày nay.

Tiêu biểu của nhân dân Phổ Phong là người chiến si cộng sản Nguyễn Nghiệm và nhiều đồng chi cách mạng đã bị bất bở, tù đầy ở các nhà lao của để quốc đã trở về và tiếp tục đầu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Kế thừa truyền thống cha, anh những lớp người dàn em, dã dũng cảm chiến đấu, trong đó, nhiều người dã hy sinh cho quẻ hương.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã cơ 25 người hy sinh, riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ đã cơ hơn 313 con em Phố Phong đã hy sinh xương máu trên mảnh đất quẻ hương mình, để đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và màu xanh cho quẻ hương yêu quý.

Gần năm mươi năm qua, nhân dân Phố Phong đã dúc kết thành truyền thống bằng tâm chữ vàng chối lợi: "Trung thành, Doàn kết, Dũng cảm, Sáng tạo". Đố là đặc trung cực kỳ sâu đọng của người dân Phố Phong nơi quê hương cách mạng.

Bảng tám chữ vàng đó, không chỉ ở lớp người chiến dấu tại quẻ hương, mà còn mang trong lòng những con em Phổ Phong ra đi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, họ đi theo tiếng gọi của Đảng ở bất cử nơi nào, không tiếc máu xương để hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà Đảng đã giao cho.

Từ những người di tập kết, những chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam, đến Thanh niên xung phong, các con em chúng ta đã có mặt trên kháp miền của đất nước. Dân Phổ Phong, kl ông chỉ vì Phổ Phong, mà đã thực sự đóng góp phần nhỏ cho cuộc cách mạng của dân tộc. Họ như những hạt giống đổ, từ mành đất Phổ Phong 138

dược gieo trồng khấp các vùng rừng núi Tây Nguyên, trên dãy Trường Sơn hùng vị, tận biên giới xa xôi, chân trời hải đảo, đến các tỉnh, các vùng khấp đất nước, cũng như các thành phố lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... đến đầu cũng nây mầm xanh và phát triển.

Là người dân trong xã, đang sống hiện nay, cũng như các lớp người đời sau, coi đây là niềm vinh dự, được học tập truyền thống của lớp người đi trước, biết ơn những người đã ngã xuống cho quê hương, góp phần đem lại hòa bình, độc lập cho tố quốc, tự do hạnh phúc cho nhân đấn ngày nay và mai sau.

PHŲ LŲC 1

Danh sách các đồng chỉ cách mạng bị hy sinh - tù dày đười chế độ thực dân Pháp:

II	Ho và tên	Que quán	Thời kỳ bị bắc, bị từ
1	2	3	4
1	Nguyễn Tuyên	Tân Phong	Duy tân, khất thế, bị từ 1908
2	Nguyễn Nghiêm	Tân Phong	Phong trào cách mang 30-31
3	Trần Kha	Hong Nghia	at
4	Le Ngọc Thụy	Tan Phong	nt
5.	Nguyễn Suyễn	Hong Nghia	et
6	Hujnh Long Thành	Tan Phong	nt
7	Huynh Thanh	Tan Phong	nt
8	Võ Trung	Van Lý	nt
9	Nguyễn Bá Diện	Gia An	n;
10,	Huynh Toán	Hùng Nghĩa	at
11	Nguyễn Thị Văn	Tan Phong	nt
12	Mai Xuan Thuộng	Hùng Nghĩa	nt
13	Mai Thí (tức Phi)	Hũng Nghĩa	nt
14	Trần Hy	Tân Phong	nt
15	Trần Sang	Hong Nghia	ot
16	Huỳnh Khoảng	Tân Phong	nt
17	Nguyễn Đức Liêu	Tan Phong	nt
18	Huỳnh Quyên	Tan Phong	at

150

Nguyễn Chánh	Tan Phong	nt	
Dong Si Tiến	Tan Phong	nt	
Nguyễn Háo	Tan Phong	nt	
But Lieng	Ten Phong	nt	
Nguyên Giảo	Ten PHong	tik	
Latu Vậy	Tan Phong	nt	
Le Máu	Tan Phong	set.	
Nguyễn Hoạt	Vinh Xuān	nt	
Ngô Ky	Tan Phong	nt	
Phan Le	Tan Phong	nt	
Vũ Văn Độ	Hung Nghĩa	nt	
Nguyễn Cư	Tan Phong	nt	
Huynh A	Tan Phong	Bị bắt năm 1939	
	Dòng Sĩ Tiến Nguyên Háo Bùi Liếng Nguyên Giáo Lưu Vậy Lê Mẫu Nguyễn Hoạt Ngô Kỳ Phan Lê Vũ Văn Độ Nguyễn Cư	Dong Sĩ Tiến Tân Phong Nguyên Háo Tân Phong Bùi Liếng Tên Phong Nguyên Giáo Tân Phong Lưu Vậy Tân Phong Lê Mâu Tân Phong Nguyễn Hoạt Vinh Xuân Ngô Kỳ Tân Phong Phan Lê Tân Phong Vũ Vân Đề Hàng Nghĩa Nguyễn Cu Tân Phong	Dong Si Tiến Tân Phong nt Nguyên Hào Tân Phong nt Bùi Liếng Tên Phong nt Nguyên Giáo Tân Phong nt Le Máu Tân Phong nt Nguyễn Hoạt Vinh Xuân nt Ngô Kỳ Tân Phong nt Vũ Vân Dệ Hòng nt Vũ Vân Đệ Hàng Nghĩa nt Nguyễn Cư Tân Phong nt

PHŲ LŲC II

Danh sách bí thư chi bộ xã Phổ Phong qua các thời kỳ cách mạng

TT	Họ và tên	Qué quán	Qua các thời kỳ cách mạng
ı	Trần Kha	Hùng Nghĩa	Thời kỳ cách mạng 1930-1931
2	Nguyễn Duy Phê	Tân Phong	Thời kỳ tiên khởi nghĩa Tháng Tám
3	Trào Sê	Hùng Nghĩa	nt
4	Huỳnh Danh	Tân Phong	Thời tỷ cách mạng Tháng Tám năm 1945
5	Huyah A	Tan Phong	Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945
6-	Nguyễn Văn Đại	Tan Phong	1946 - 1947
7	Huỳah Cử	Gia An	1947 - 1948
8	Trần Phố	Tão Phong	1948 - 1953
9	Trần Sẽ	Hùng Nghĩa	1953 - 1954
10	Huỳnh A	Tan Phong	1954 - 1955
11.	Nguyễn Phạn	Gia An	Thời kỳ chống Mỹ nguy 62-63
12	Phom Thanh Thủy	Vực Liêm	Thời kỳ chống Mỹ aguy 64-65
13	Huỳnh Răn	Gis an	Thời kỳ chống Mỹ nguy 65-66
14	Nguyễn Ba (Khoa)	Tan Phoug	Thời kỳ chống Mỹ ngụy 66-67
15	Huỳnh Văn Lệ	Vạn Lý	Thời kỳ chống Mỹ nguy 68-69
16	Trần Thanh Long	Tan Phong	Quyen bi thu 1970
17	Huỳnh Quốc Vệ	Gia An	Thời kỳ chống Mỹ nguy 71-73
18	Phon Trung Hoa	Vạn Lý	Thời kỳ chống Mỹ ngụy 74-75

PHŲ LỤC HI

Danh sách liệt sĩ xã Phố Phong qua các thời kỳ

TT	Ho và ten	17	Họ và tên
t il			
A	. Thời kỳ tiền kho	di nghia 1	945
1	Nguyễn Nghiêm	3	Trần Kha
1 2	Nguyễn Suyễn	4	Trần Hy
B	. Thời kỳ kháng c	chiến chố	ng Pháp (1945 - 1954)
I	Le Nhành	12	Nguyễn Ngọc Anh
2	Le Duge	13	Nguyễn Xuân Lộc
2 3 4 5 6 7 8	Nguyễn Tờ	14	Nguyễn Đặt
4	Mai Minh	15	Nguyễn No
5	Le Van Sang	16	Trần Ngọc Thanh
6	Nguyễn Đức Lan	17	Doán Văn Điểm
7	Nguyễn Siêng	18	Dong Ngọc Hoàng
8	Nguyễn Khôi	19	Nguyễn Trợ
9	Huỳnh Cáo	20	Nguyễn Mưu
16	Le Ty	21	Luu Dung
11	Huynh Nhuan		

C. Thời kỳ kháng chiến chống Mý ngụy

1. Thôn Tân Phong

	CONTROL SERVICES		
1	Nguyễn Ba	4	Huỳnh Cườm
2	Nguyễn Tâm	5	Hưynh Văn Dệ
3	Huỳnh Tấn Tâm	6	Huỳnh Tài

7	Huỳnh Dân	28	Nguyễn Thị Thanh Nga
8	Trần Văn Việt	29	Cao Hong Son
9	Ngé Thanh	30	Ngo Duong
10	Huyah Thinh	31	Pham Minh Thái
11	Nguyễn Văn Nuôi	32	Tran Thach Long
12	Tran Thanh	33	Trần Văn Sâu
13	Tran The	34	Trần Xuân Ba (Liêu)
14	Traa Cunng	35	Hayan Ngà
15	Pham Van Tám	36	Võ Văn Son
16	Trần Dang	37	Phan Sang
17	Trần Văn Bảy	3.3	Nguyễn Da
18	Hoyah Thanh Truc	39	Phạm Cả
19	Mai Dong	40	Phom Nam
20	Mai Khuong	41	Nguyễn Hòa
21	Cao Văn Nhu	42	Hujuh Thú
22	Nguyễn Văn Ba	43	Bài Lục
23	Nguyễn Dương	44	Huỳnh Kim Đồng
24	Huỳnh Bút	45	Trần Xuân Ba
25	Nguyễn Hội	46	Dặng Thị Minh
26	Le Van Trinh	47	Trần Mười
27	Dinh Quân	48	Nguyễn Phú Xuân

2. Thôn Hùng Nghia

1	Nguyễn Quang Sáu	13	Trần Văn Nguyện
2.	Thối Tường	14	Thời Văn Nghĩa
3	Thời Văn Thuộc	15	Huỳnh Bình
4	Huỳnh Hung	16	Nguyễn Đức
5	Trần Ngọc Tu	17	Nguyễn Trung
6	Huỳnh Thác Nhẫo	18	Nguyễn Thị Muốn
7	Nguyễn Sửa	19	Le Men
8	Nguyễn Cội	20	Thời Đó
9	Tran Anh Tuán	21	Phạm Ba
10	Le Mien	22	Phạm Văn Liên
11	Huynh Quang Trung	23	Nguyễn Quốc Bảo
12	Nguyễn Ta	24	Trần Định Lê

25	Trần Thuận	28	Huỳnh Tấn Được
26	Pham Ba	29	Vô Minh Dâu
27	Trần Bống		**************************************
	3. Ti	iôn Vại	ı Lý
1	Trương Chước	12	Le Tán Litu
2	Thái Thá	13	Dặng Thẳng
3	Nguyễn Cường	14	Dặng Anh Tuấn
-4	Huyah Thi Thi	15	Nguyễn Văn Cường
5	Phan Thi Minh Huting	16	Vô Tấm
6	Nguyễn Xuân Hải	17	Ngō Lượm
7	Phan Hong Thanh	18	Huyah Thông
8	Dang Dinh Photong	19	Vô Thấy
9	Nguyễn Đức Hưởng	20	Vô Tuyết
10	Nguyễn Sau	21	Huỳnh Quang Diệu
11	Nguyễn Văn Muôi	22	Huỳnh Thanh Trúc
		23	Dặng Lan
	4. Thô	n Vinh	Xuân
1	Tran van Ba	17	Nguyễn Xuân Ba
2	Phan Tâm	18	Phạm Đức
3	Nguyễn Ngọc	19	Trần Đầu
4	Nguyễn Quốc Thái	20	Pham Co
5	Huynh Kiem	21	Nguyễn Sang
6	Nguyễn Lợi	22	Le Bón
7	Doan Thi Phien	23	Vố Bảy (túc Đủ)
8	Nguyễn Sốt	24	Trần Văn Cứu
9	Nguyễn Lý	25	Vố Bảy
10	a court 1. Tile 1 tourist	26	Nguyễn Ngọc Liêm
11	Danie Dat Hill	27	Trần Văn Năm
12		28	Nguyễn Thị Đố
13	Pham Ngọc Sáu	29	Phạm Ngọc Thạch
14	a garage	30	Le Hai
15	. Palen . an Dal	31	Le Thi Ba
16	Nguyễn Lân	32	Nguyễn Mới

5. Thôn Trung Liêm

1	Nguyễn Di	7	Trần Ngọc Bich
2	Nguyễn Ngọc Sơn	8	Le Van Si
3	Nguyễn Gần	4	Huyah Trung
4	Nguyễn Thựa	10	Nguyễn Nưới
đ	Pham Khōi	n	Nguyễn Cảnh
33			

Nguyễn Hoán

6. Thôn Gia An

	0. 1	non Gia	An
1	Huynh Thuyên	20	Nguyễn Minh (Pho)
2	Huỳnh Minh Hải	21	Nguyễn Thiệt
3	Nguyễn Tài	22	Huynh E.
4	Huynh Ran	23	Trần Di
5	Huỳnh Thế	24	Nguyễn Phúc
6	Nguyễn Khánh	25	Nguyễn Ngọc Ba
7	Nguyễn Lem	26	Nguyễn Quố
8	Huynh Ngôn	27	Nguyễn Trưởng
9	Dao Tinh	28	Nguyễn Cường
10	Nguyễn Minh	29	Nguyễn Triều
11	Nguyễn Thị Thậm	30	Tá Re
12	Huỳnh Ba	31	Pham Trung Chin
13	Dào Tiên	32	Hò Nha
14	- Phạm Ánh	33	Nguyễn Chay
15	Huỳnh Núi	34	Lữ Muối
16	Trần Văn Nên	35	Nguyễn Thị Diệu
17	Nguyễn Bảy	36	Huỳnh Pháp
18	Nguyễn Bốn	37	Huýnh Ngọc Khanh
19	, Nguyên Thành Dân	38	Nguyễn Thẩm

7. Thôn Hiệp An

1	Tran Hoang	7	Vô Sĩ Tích
2	Nguyễn Đức Thuận	8	Le Van Lào
3	Huynh Mudi	9	Nguyễn Luan
4	Ngo Mai	10	Nguyễn Bàng
5	Trueng Anh Düng	11	Trần Ngọc Văn
6	Huỳnh Văn Châu	12	Nguyễn Nuôi

146

13	Trần Đức Đạt	24	Ngô Thị Liệu
14	Reýnh Su	25	Hoyah Thi Thung
15	12 Thanh	26	Bùi Văn Tâm
16	Ngo Van Quyen	27	Trầu Định
17	Heigh Tan Tai	28	Nguyễn Meo
18	Huynh Hoàng	29	Lữ Đức Thuận
14	Nguyễn Thế	30	Ngo Tai
20	Nguyễn Nghĩnh	31	Tran Kéi
21	Havah Táj	32	Tran ngọc Hưng
22	Nguyễn Sáu	33	Nguyễn Thi
23	New An Van Phiston		

PHU LUC IV

VÈ - THƠ CÁCH MANG

NOI GƯƠNG ĐỰC PHỔ

NGUYỄN HỮU MÒ

Mười sáu tháng tảm
Dêm thu trang sáng,
Lúc canh hai đã rằm rập tiếng chân người
Dến Gò Đa - Tân Hội
Giực tiếng trống đầu tiên dữ đội,
Bảo hiệu nhanh " giờ nối vùng lên"
Hùng Nghĩa ba thôn,
Văn Trường, Mỹ Thuận
Trống mối phút, mối giây lạn rộng

Chuẩn bị xong, người kéo ra đi, Nào cơm gới,

Kháp bầu trời ba tổng: Cảm, Ca, Tri.

Nào còm gói, Nào dùi giây, Nào cờ cầm tay Nào băng biểu ngữ. Có toán pha ngô, Cổ toán vượt sông, Cổ toán pha đập, Cổ toán băng sông.

Tất cả về dịa điểm tập trung,
Tại Lộ bản, dám đất bên trường
Một giờ sáng ba ngàn người có mặt.
Một đồng chỉ giả người phương bắc, (1)
Bước lên đài diễn thuyết mọi người nghệ.
Đồng chỉ nói:

"Thưa toàn thể đồng bào thân mến, Nước Việt Nam hơn bốn nghla năm Dã từng chống giác ngoại xám, Rạng danh lịch sử, tiếng tâm lấy lừng. Nào Phù Đồng, Bà Trưng, Bà Triệu, Nào Lý, Ngô, Hưng Đạo, Úc Trai, Dẹp thủ trong, đuổi giặc ngoài, Tây Sơn nổi tiếp thu hồi giang ṣan. Việc chẳng may, Gia Long bán nước, Về giày mò, chúng rước voi Tây Bán nước, cướp nước hai tay Triều đình voi Pháp cả bây hại dân

⁽¹⁾ Là dòng chi Nguyễn Hòa (Giáo Hòa-Phổ Ninh) cải trang mặc áo dài đến giả nói tiếng huế (V2 sau Ròa hoạt đầu, cách mạng tháng 811945 bị trừng trị)

Dong bào chiu tram phần khổ nhực Cùng đứng lên, Nam Bác một lòng Truong Dinh, Hoa Thám, Dinh Phùng, Trung Đình, Xuân Thường khấp vùng đầu đầu. Nay đến lượt đồng bảo Nghệ Tính. Hàng van người sát cánh biểu tlnh. Phong trào tiếp tiếp đấu tranh. Xông lên, cương quyết hy sinh dòi quyền. Ta chẳng lẻ ngôi vên đứng ngó, Dể thực dân khủng bố giống nòi. Dòng bào yéu nước ta ơi! Quốc thủ không thể một trời đôi chung. Nhờ có Đảng Đông dương công sản, Dảng dẫn đầu cách mang chúng ta. Dang mưu độc lập nước nhà, Tư do, cơm áo làm đã tiến lên. Dảng kêu gọi công, nông, binh Cùng nhau siết chặt dành quyền lợi chung. Dảng kêu cả nước anh hùng Phá tan nó lệ, quyết vùng dùng lên !" Lời vừa dứt tiếng vang hô như sấm Người người tay đưa quả đấm lên cao,

Miệng thát to: giảm thuế, bố xâu,

- Chống khủng bố đồng bào Nghệ Tinh.
- Då đảo để quốc!
- Då đảo phong kiến !

- Độc lập tự do thực hiện !

Đàng cộng sản Đông dương muốn năm!
 Nghe mối thủ, càng thấm, càng cám,
 Nghe lời Đảng, càng tin, càng xốc tới.

Hàng loạt truyền đơn,

Tướn ra như xối.

Mọi người xem như cời tấm lòng,
Mít tinh mọi việc vừa xong,
Lệnh truyền xuống: đồng bào trật tự,
Đàu đó xếp thành đội ngũ,
Thảy rập ràng, rằm rộ bước chân đi.
Gió tung bay phấp phới ngọn hồng kỳ
Chiếu liềm búa trăng khuya vàng rực rỡ.
Tiếng trống đánh trời long, đất lở,
Giương cao băng biểu ngữ chỉnh tề.
Trông rất nhịp nhàng, hùng tráng, uy nghi,
Từng chặng một, đội chỉ huy cất tiếng:

'Di lên ! di lên !

Mau lên! Mau lên!

Chi em ! Anh em !

Mau len! Tiến lên!"

Muôn triệu người dân ta dứng lên! Quyết đánh tan những loài để quốc! Quyết đánh tan những quân phong kiến! Giành chính quyền về công, nông, binh!

Di len ! Di len !

Mau lên! Mau lên! Chi eci! Anh em! Mau lên! Mau lên!

Chúng tạ di thị uy biểu tính
Tổ một long cũng nhau đoàn kết,
Thể một lỏng cũng nhau sống chết,
Dạp cường quyền bước tới đầu tranh.
Doàn biểu tỉnh chốc chốc lại thêm đồng

Cuồn cuộn như sóng dáng,

Ào ào như thác đổ.

Gần mở sáng xông vào vây huyện ly, Bọn quan lại khiếp via kinh hồn Miền thoát thân, trối kệ nha môn Chúng bỏ huyện từ bao giờ trôn mất.

Thù lâu dòi chồng chất, Khí thế bùng bừng, Có toán xông vào trại, Bẻ gông, phá cùm, Giải phóng tù nhân. Có toán lên công đường, Đặp tạn của kinh, Đạp, đặp, đặp, Án, đấu, súng.

Luật lệ hờ sơ,

Dem ra sản đốt chấy ra tro. Đầy bở thành biểu ngữ, cờ bảng Dày mặt đất rải truyền đơn bươm bướm
Lá cờ Đảng,
Lá cờ đầu tiên, chỉ huy to tướng,
Kéo hiện ngang bay lượn trên không.
Chương trình xong, trời sáp chiếu tia hồng,
Lệnh tuyên bố: cuộc biểu tình giải tấn.

Giờ giải tán, đoàn quân gần nửa vạn
Phần khởi về như thắng trận khai hoàn.
Từ đây thể đúc lá gan,
Bước đi theo Đảng lên đường đấu tranh,
Bốn châu, sáu huyện đồng thanh,
Noi gương Đức Phổ đứng lên cho đều.

1930 - 1931 (Mai Xuân Thượng, Nguyễn Tín, Trần Hữu cung cấp)

NHÀ NỞ HOA

HUYNH THANH 1933

Nông nối này ai thấu cho ta?

Duyên nợ ba sinh dễ bỏ qua.

Trai dã dem thân đền nợ nước,

Gái nên thủ chí trả thủ nhà.

Chàng chẳng quản bao diều cay đẳng,

Thiếp có chi nài chuyện cách xa.
Lời nguyên bấy lâu còn ghi nhó,
Nay xin cùng bạn tổ bày ra.
Ôc tin chủ nghĩa, là tơ tốc,
Lòng nặng non sông, nhẹ của nhà
Hàm bốn tháng tròn còn chịu nổi.
Mười làm năm lẻ chẳng bao xa.
Dâu bế khiến xuối người cách biệt.
Biết gặp nhau không, ở đợi mà?
Chừng nào quét sạch thủ xâm lược
Dán vui, nước đẹp, nhà nở hoa.

(Huỳnh Thị Bình, em tác giả cung cấp

VÙNG LÊN RỦA HÂN THÙ

NGUYĚN NGHIÉM 1927

Bấm đốt xuân xanh đã hàm hai,
Tang bồng chưa trả nọ làm trai
Đoái xốt non sông bảm máu lệ,
Cảm thương nòi giống mác chông gai
Trời đất chuyển lay lòng khôn đối,
Dá vàng mòn mỏi đạ chẳng sai
Xích xiếng còn đó, ta thể phá!
Hiểm nguy sanh tử có bao nài!

Bao nài vạn kiếp với thiên nguy, Chỉ sợ một mô hết tới đi, Dông tàn lấp lo trời xuân mới. Nam vương vo ve đất thủ thì. Giống đò, giống đen đều trối dậy. Hoa hòng, hoa cúc thấy đua thì Nghìn năm gặp hội đua sắc thẩm Một thuở ra tài chẳng mấy khi

Mấy khi giống qui được gieo mầm, Non nước Lạc Hồng bảy mươi năm Quyễn lợi trong tay người khác hưởng Tối đời tớ phân huộc lo châm. Vì đầu nên nổi mà như thế? Bởi phường cướp nước với buôn dân Nghỉ lấm tức thay cảng lâm giản, Dau long had thể hổ tiên nhân! Quyết tâm giữ ven dấu tiên rồng, Nung đúc một lò: diệt xâm lãng, Độc lập là nguồn nguyên động lực, Tư do ấy thế chủ nhân ông: VI nước, vi dân ta gắng sức. Không suy, không tính chuyện tiểu nhân Ai ơi, có Đảng ra cầm lái. Tất cả vùng lên rửa tùi hòn,

(Nguyễn Tin cong cấp)

HÁY XỐC TỚI

NGUYÊN NGHIÊN

Hày xốc tới, phá tan nên thống trị,
Dạp chông gai xây dựng cột dân quyền
Nổi phong ba, để quốc đã ngà nghiêng,
Dậy, sấm sét, rung rinh bè dân chủ
Sống cách mạng ào ào trong vũ trụ,
Chốp lửa lòng sáng rực ánh tương lai
Dường đấu tranh hiện tại đấu còn dài
Là cho trận cuối: diệt trừ loài giậc dữ
Hởi tái cả bạn đồng tâm đồng chí!
Xin cùng nhau gắn chặt nghĩa keo sơn:
Còn người, còn nuoc, còn non
Hể còn áp bức, ta còn đầu tranh!
Quảng Ngãi năm 1930
(chị Hòng Hà cung cấp)

HƯỚNG THEO CỔ ĐẨNG THẮNG XỐNG

NGUYĚN NGHIÊM 1930

Sách có chữ hữu thành, năng hữu bại. Xông vào rồi phải xét cho xa, Thuyết binh quyền, khi mời sinh ra Biết bao cánh máu sông xương núi Dường cách mạng lúc vừa phần khởi Phải thi gan bao súng biến đạn rừng Giống nòi ta dang gặp bước gian truân Ach no le thát bàm gan túi hổ Đế quốc Pháp mươn danh bảo hộ, Đế đề dân ta thống khổ trăm đường, Hút màu me và gàm hết thit xương. Toi ác của chúng khôn cúng xiết kể Cáng dục ta phá tạn vòng áp chế, Dem thân ra mà làm lai cuốc đời. Cờ chỉ huy pháp phới khắp nơi nơi Xông pháo dan mà giành quyền lợi lại Tới! Bước tới cả trẻ giả trai gái! Vì giống nòi, quyết trừ thảm hoa chung. Hè cũng nhau nối dây dùng dùng, Song cách mang ào ào như bão tố.

Mặc cho quản thủ thắng tay khủng bố, Cược phá, hãm hiếp, bắn giễt... đủ điều Tôi ác này nào chỉ có bấy nhiều, Hoa diệt chủng, ất còn hơn thể nữa. Nếu ta chẳng ra tay trong một thuở, Thì cam dành tiêu diệt, hận muôn thu! Hả nở để non sông mãi ngực tù? Ông cha ta đầu kém thời oanh liệt Thế giới dang nò hoa trời Xô Viết, Dón ta về cờ vô sản sáng sọi Hởi anh chi em ơi! Nghỉ thủ coi! Người vùng dây, sao ta ngời im lãng? Không! Quyết không, chân trời hồng tỏa rang. Giờ dấu bại, là thắng lợi của ngày mại, Cánh đại đồng là hy vong ở tương lại Chúng ta quyết: không lùi trận tiến công Hướng theo cờ Đảng thẳng xông, Xủng danh nước Việt con rồng chấu tiên. Hè cùng nhau: Tiến lên ! Tiến lên! (chị Hồng Hà cung cấp)

ĐẦU ĐÀNH NẰM IM

NGUYÈN NGHIÉM 1930

Từ sanh sanh từ là gi? Dem thần ra trần mà thi mới hảo Đền nơ nước nơi máu đào. Đã vì nghiệp lớn sá nào tinh riêng, Dời còn lám nối truẩn chuyển, Nước còn ly loạn, đầu vên việc nhà Tinh dân nghĩa nước bao la, Phát cao cờ Đảng xông ra chiến trường Thân dầu thịt nất xương tan, Giống nòi sống mãi non sông huy hoàng. Lòng ta chan chua nhiệt thành. Dấu rằng ngã xuống đầu đãnh nằm im Biến thành hòn nước thiêng liêng, Hòa trong sông cả dâng lên diệt thù. Dôi lời nhấn ban chính phụ: Từ sanh há để mở lu chí hùng! (Tran Ham cung cap)

LÁ CÒ GIAI CẤP BÊN TAY PHẤT

5

NGUYÊN NGHIÊM

Cuộc đời cách mạng chả mấy thu, Sái bước chân riêng chết mặc dù. Nơi gương kể trước thờ non nước, Tiếp chỉ người sau rừa hân thù.

Lá cờ giai cấp bên tay phất,

Lười kiểm thiêng mài trong trăng lu

Rời đây bão tấp vùi thây giặc,

Việt nam độc lập đẹp muôn thu.

Lao Quảng Ngâi 1931 . (chị Hồng Hà cung cấp).

MÁC TẬC

LỚI NÓI ĐẦU	5
Chương I - Phổ Phong đất nước con người và truyền thống cách mạng.	6
Chương II- Sự thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam xã Phổ Phong và cuộc đấu tranh của nhân dân Phổ Phong từ năm 1926 đến ngày tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1926-1945)	17
I. Sự thành lập Đảng bộ xã Phổ Phong	
và cao trão 1930 - 1931.	17
 Sự ra đời của Đảng bộ Phố Phong - Đông chí Nguyễn Nghiêm người tổ chức và chỉ đạo Đảng bộ trong những ngày thành lập. 	17
2. Cao trào cách mạng 1930 - 1931.	23
	20
 Cuộc dấu tranh phục hỗi phong trào và cao trào văn động dân chủ (1932 - 1939). 	34
1. Cuốc đấu tranh phục hồi phong trào (1932 - 1939).	34
 Cao trão văn động dân chủ (1936 - 1939). 	36
III. Cao trào vận động cứu nước và cuộc khởi nghĩa	
Tháng Tám năm 1945.	40
 Tình hình những năm dẫu của thời kỳ mới. 	40
2. Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở	8
Pho Phong.	48
	161

Chương III. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp	
zām lược.	51
 Vừa xây dựng cơ sở mới, vừa khẩn trương chuẩn bị kháng chiến (1945 - 1948). 	51
II Bảo vệ quê hương, bỏi dường sức dân, thực hiện khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả	
de chien tháng" (1945 - 1954).	62
Chương IV. Phố Phong trong cuộc đấu tranh cách mạng hơn 20 năm chống Mỹ - Ngụy (1955 - 1975).	81
I. Vừa đấu tranh chính trị, vừa xãy dựng căn cứ, sử dụng bạo lực cách mạng để tự vệ (1955 - 1960).	81
 Chuyển hướng các mặt hoạt động chống địch khủng bố, đòi thi hành hiệp định Gio-ne-vơ, xây dựng căn cử Vực Liêm. 	81
 Phát triển cản cứ Vực Liêm, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang giành quyền làm chủ. 	88
II. Giành thắng lợi lớn trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt (1960 - 1965).	92
1. Vượt qua những thử thách của chiến tranh đặc biệt.	92
 Đẩy mạnh đầu tranh quân sự và đầu tranh chính trị giành quyền làm chủ từng thôn, tiến lên 	
giải phóng toàn xã Phổ Phong.	97
III. Quân dân Phố Phong đánh Mỹ, diệt Nguy trong cuộc chiến tranh cuc bố (1965 - 1968).	108

 Mỹ đổ quân xuống Phổ Phong, sự ác liệt của chiến tranh cục bộ. 	108
 Quản dân Phổ Phong kiên trì bám trụ, tiếp tục tiến công địch bàng chính trị và quản sự. 	116
IV. Đánh bại thủ đoạn xáo quyệt của địch trong thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh, giành lại quyền làm chủ phần lớn đất đại (1969 - 1972).	119
V. Đánh bại quân Nguy ngoạn có lấn chiếm, cùng toàn quốc giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.	124
 Đầu tranh buộc dịch công nhận biên giới vùng giải phóng và đánh dịch lần chiếm vùng giải phóng. 	124
 Quét sạch quân dịch đangg hoang mang dao động, giải phóng hoàn toàn quê hương. 	129
Kết luận.	137

In 400 cuốn, khố 13 x 19 tại xướng in V18- BNV. Giấy phép xuất bản số 40/XB - VHTT ngày 9/5/1992 của Số VH - TT và thể thao Quảng Ngãi. Nạp lưu chuyển tháng 8/1992.

